

DE PLATE

Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige
Kring, V.Z.W. "DE PLATE"

Verantwoordelijke uitgever : E. DE TAEYE
H. Serruyslaan, 50
8400 OOSTENDE

Nummer 5 van de 2^{de} jaargang / februari 1973.

U I T N O D I G I N G

=====

Het Bestuur van de Heemkundige Kring "De Plate" heeft de eer en het genoegen U vriendelijk uit te nodigen op de eerste voordrachtavond van het nieuwe jaar die zal doorgaan op

dinsdag 27 februari 1973

te 20u30, in de Conferentiezaal van het Stadhuis.

Het onderwerp : "DICHTERS OVER DE ZEE"

De spreker : De Heer Raymond ROUZERE.

Als reuzenpaddestoelen zijn de steden opgeschoten langs de sliert van onze Belgische kust. Ze drukken zich sterk en teder aan tegen de nu eens onstuimige, dan eens sluimerende boezem van de Noordzee.

Wat is er schoner dan water dat kan beuken in ongecontroleerde drift of kan omarmen in lange rimpelingen ?

En zo vindt dan de kunstenaar zijn eigen ziel weerspiegeld in het zilte nat, of klopt zijn hart op het ritme van de kolkende baren. Kuierend langs het strand, of zwalpend op het klotsende schuim, steeds hebben de dichters alhier zichzelf, of het raadsel van het leven ontdekt.

De dichter aan de zee ligt altijd voor anker, maar altijd bereid voor niemand weet welke verre reis tot in het diepste onderbewuste van de mens. Zo zal Ray Rouzeré op 27 februari e.k. de groet brengen aan dichters van en over de zee in zijn voordracht "DICHTERS OVER DE ZEE".

Ieder die de voordrachtgever kent weet dat hij een gekend figuur is uit de toneelmiddens. Hij is sinds jaren zeer nauw verbonden met het K.V.G.O.-Toneelgezelschap.

Wij rekenen eens te meer op een talrijke opkomst.

Ingang gratis.

.../...

DE VEILING

Niettegenstaande we een grotere 'opkomst vanwege onze leden op de algemene statutaire vergadering van 30 januari hadden verwacht, toch kunnen we gerust zeggen dat de veiling die er op volgde een succes geworden is. Zo werden de zeldzame werkjes uit de folklore-reeks van Ary Sleeks stuk voor stuk tussen de 325 en 350 Fr toegewezen. De "Numismatique Ostendaise" van I. Van Iseghem kende een liefhebber voor 800 Fr. Een boek "Mémoires, présentées au roi, sur la pêche Nationale" van 1817, geschonken door de Heer R. Lanoye, werd verkocht voor de som van 650 Fr. (Hartelijke dank Mr. Lanoye). De oude borden gingen tussen de 350 en 500 Fr van de hand. We menen dat we dit experiment toekomend jaar opnieuw kunnen wagen.

ZEEMANS-ALMANAK

De "Belgisch-Nederlandse Zeemans-almanak", uitgegeven door Pros Vandenberghe, is aan zijn 35ste jaar. Dit volumineus jaarboek, maakt sedert jaren integraal deel uit van het leven in al wat het visserijbedrijf betreft. Heel wat belangrijke gegevens komen er in voor. We kunnen de folkloristen eveneens aanraden te trachten links of rechts oude jaargangen op de kop te tikken. Wat een schat aan gegevens over Oostende vindt men er niet in! Zoals alle benamingen van de vissersschepen, hun tonnemaat, hoe ze er uit zien, enz... Namen van allerhande organismen, welke ook maar iets met de zeevaart te maken te hebben en honderde andere informaties. Het eerste jaarboek verscheen in 1934 onder de titel "Belgische Visserij-almanak". Die titel bleef zo voor de eerste zeven jaren (1934-1940), alsook voor de 8ste en 9de jaargang (1946-1947). Van de 10de tot de 24ste jaargang (1948-1962) werd het de "Belgisch-Nederlandse Visserij-almanak". Vanaf het 25ste jaar (1963) wordt het gepubliceerd onder de ruimere titel "Belgisch-Nederlandse Zeemans-almanak".

KONINKLIJK WERK IBIS

De Heemkring "Ter Cuere" van Bredene heeft zojuist de "Ibis-Story" gepubliceerd. Het werd geschreven door Robert Coelus en omvat de volledige historiek van het Koninklijk Werk Ibis, vanaf het ontstaan in het begin van deze eeuw tot op heden, omvattende alle gebeurtenissen gedurende de twee oorlogen, de opleidingsschepen, de expeditie naar Congo, enz.. Deze gestencileerde, maar desniettemin zeer verzorgde uitgave, werd geïllustreerd met enkele zeer zeldzame foto's over de Ibis. Men ziet er o.a. een foto waarbij Ibis-jongetjes met een geweer gedrild werden (wat wel niet zo stichtend is om te zien dat men weeskinderen een militaire opleiding gaf!). Dit boek, op beperkte oplage verschenen, is te verkrijgen mits storting van 100 Fr, op P.C. rek. nr. 547808 van Defever Julia-Bredene. (aanduiden : Ibis-Story).

TJANNIE CARBON

In verband met de volksfiguur Tjannie Carbon hoorden we nog volgende anekdotes: "Tjannie was inderdaad een reuze-sterke vent met handen als koolschoppen. Hij sjiekte dat het een frank was en wanneer hij met de kaarten speelde, likte hij bestendig aan zijn duim vooraleer te delen, zodat de café-bazen zegden : "Tjannie, lekt toch zo niet, want ieder keer moeten we de kaarten wegsnijten als gij gespeeld hebt". Tjannie antwoordde dat hij niet anders kon delen. Ook vertelt men dat hij één keer per jaar naar Parijs met een dikke brieventas trok om er de "Prix de l'Arc de Triomphe" te zien lopen. Op die Hippodroom voelde hij zich thuis.

Beste Lezers, we komen nu aan het einde van onze lange wandeling in ons Heemkundig Museum, met het bezoek aan de vierde zaal, genoemd de Ary Sleekszaal, als aandenken aan de Stichter van Heemkring "De Plate".

Aan de ingang van de zaal bemerken wij een indrukwekkend bronzen beeld, werk van de bekende beeldhouwer Bracke uit Nieuwpoort. Dit beeld stond boven op het nu afgebroken Gedenkmonument van onze gesneuvelden van de Oorlog 14-18. Het stelt een Belgische soldaat voor die uit de loopgraven van den IJzer stapt om zijn vaderland van de vijand te bevrijden. Verder staat een verkeersplaat van 1870, vroeger aan de Kapellebrug geplaatst, en ons vriendelijk door het bestuur van Bruggen en Wegen aangeboden. En voor ons vinden we nu een prachtige verzameling oude karren. De eerste is een marktcar, gebruikt door de marktkramers om hun koopwaar te vervoeren. Dan volgt een oude frietkar ons door de familie VERLEYE aangeboden. De kar stond op de vismarkt, rechtover de danszaal "Het Keuntje" vanaf het jaar 1895 tot het begin van de Oorlog van 1940.

De derde kar is onze laatste aanwinst. Het is de schaarslijperskar die zoveel lange jaren op de marktdagen, op de hoek van de Groentemarkt en Vleesmarkt, te zien was. Deze twee laatste voorwerpen zijn volledig gerestaureerd en in perfecte staat. Klaar om in gebruik genomen te worden. Om de reeks te sluiten hebben wij nog een oud "viskarretje", dat we destijds met tientallen op straat ontmoetten en nu omzeggens verdwenen zijn. Onze nakomelingen zullen het wel eigenaardig vinden dat er met vis op straat werd geleurd! En nu eens rondgekeken om de oude maatschappij-vaandels, die de muren bekleden te bewonderen. De jonge Oostendenaar heeft er geen gedacht van dat er hier zoveel soorten verenigingen bestonden. Verder wandelend, vinden wij, verspreid in de zaal, oude brandkoffers, houten kleerkoffers, een reeks kleine kanonnen, afkomstig van oude schuttersgilden, en die gebruikt werden ter gelegenheid van zekere feesten en ceremonies. Het munitiewagentje is hierbij niet vergeten geweest. Verder nog twee oude fietsen, waarvan de bekende grote, genoemd "Grand By", vier plaasteren beelden en medaillons van bekende personages en een prachtig bewaard scheepskanon, opgevist in de Noordzee. Het draagt het monogram van Koning Karel II van Engeland en het is gegoten geweest in 1685. Het schip is vermoedelijk gezonken geweest na een strijd met Hollandse kapers. Bij dit kanon prijkt een groot wapenschild van Oostende in mozaiek. Midden de zaal hebben wij een lange rij toonkasten, waarin interessante dokumenten en voorwerpen te zien zijn, zoals een verzameling weekbladen van Oostende, een rijke verzameling "patakons" die onze engelkoeken versierden tot vóór de eerste Oorlog, koekplanken, wandelstokken en talrijke andere kleine gebruiksvoorwerpen.

Met deze lange opsomming eindig ik ons bezoek aan ons Heemkundig Museum. Het is nu aan U, beste Lezers, eens met Uw eigen ogen, al die voorwerpen te komen bewonderen. Zij, die het reeds zouden gedaan hebben, komen terug. Eén bezoek is niet genoeg om alles grondig te bewonderen. Een gouden raad om te besluiten: Vernietig nooit oude papieren of voorwerpen die bij U lange jaren in laden bewaard zijn gebleven. Schenk ze aan het Museum, daar zullen ze beter bewaard blijven en zeker een nuttigere rol vervullen. Dank bij voorbaat. De Hoofdman.

.../...

STRAATNAMEN UIT GROOT-OOSTENDE

Een kleine quiz over straten en pleinen, gelegen op het grondgebied van Groot-Oostende.

1. Er is geen enkele straatnaam die met Q of X begint. Eén straat begint met een Y (ongestipte ij). Welke ?
2. Een plein en een straat beginnen met een getal. Welke ?
3. Welke is de kortste officiële straatnaamaanduiding ?
4. Welk is de langste officiële straatnaamaanduiding ?
5. Op welk plein komen de meeste straten uit ?
6. Aan welke twee pleinen komen de meeste verschillende straatnamen voor ?
7. Welke is de eerste en de laatste straat van het alfabetisch straatnamenregister ?
8. Kunt U een tiental beroepen vermelden die straatnamen aanduiden ?
9. Kent U enkele straten die met sport verband houden ?
10. Welke zijn de negen letterkundigen en de acht kunstschilders die een straatnaam in Groot-Oostende toegewezen kregen ?
(zie antwoorden op laatste blad)

PATISSIERS

In "Biekorf" konden we in het nr. 9-10 van 1972 een mooi artikel lezen over "Zwitserse patissiers : De Koentz te Oostende en te Brugge". Het werd geschreven door G. Van Nieuwenhuysse die ons weet te vertellen hoe Rodolf Koentz rond 1804 te Oostende belandde. Hij vestigde zich op de hoek van de Breidelstraat en Groentemarkt. Later was de "taartebakkerij" gevestigd in Kapellestraat, 11. Toen hij stierf zette zijn vrouw het bedrijf verder. Zijn zoon Dominique deed dezelfde stiel en na de dood van zijn moeder had hij zijn patisserie in de Kapellestraat, 22.

Het is algemeen gekend dat verschillende Zwitserse families in België hun specialiteit kwamen beoefenen.

MET DE BOLLE

"Met de bolle begraven worden" is de gekende Oostendse uitdrukking voor een niet-kerkelijke of burgerlijke begrafenis. Sinds enkele jaren kent men een feest voor de vrijzinnige jeugd, gekend als het "Lentefeest", wat een niet-confessionele tegenhanger is voor het Plechtige Kommuniefeest. Op de vraag van iemand die vroeg wat het Lentefeest eigenlijk was, hoorden we het olijke antwoord : "Wel, dat is je Plechtige Kommunie doen met de bolle!".

WAT ZIJN MARTELAARS ?

Gehoord rond Nieuwjaar te Middelkerke : "Ik had tegenslag, het waren bijna allemaal martelaars". Kent er iemand dit woord en wordt het ook in het Oostends dialect gebruikt ?

Met "martelaar" beduidt men een mislukte nieuwjaarsluk. Wanneer deze in stukken en brokken van het wafelijzer komen, spreekt men van "Het zijn weer allemaal martelaars!".

.../...

DE OOSTENDSE COMPAGNIE (1723-1733)

In december j.l. was het juist 250 jaar geleden dat men te Oostende het besluit trof om een Handelmaatschappij met het verre Oosten op te richten. Deze maatschappij kwam in de loop van 1723 tot stand onder de naam van de "Generale Keyserlycke en Koninklycke Indische Compagnie, genaamd de Oostendsche Compagnie".

Deze belangrijke onderneming, die als een der glanspunten uit de geschiedenis van onze stad geciteerd wordt, heeft natuurlijk dikwijls aanleiding gegeven tot het publiceren van boeken in dat verband. Wij menen dat het voor onze lezers wellicht interessant kan zijn een bibliografie over dit onderwerp ter kennis te brengen. Want al heeft de Oostendse Compagnie amper 10 jaar (1723-1733) bestaan, toch blijft het een belangrijke studie- en inspiratiebron.

BAELS, Eduard J. : "De Generale Keizerlijke en Koninklijke Indische Compagnie gevestigd in de Oostenrijkse Nederlanden", genaamd de Oostendse Compagnie". (Oostende, Erel, 1972).

BARBEYRAC, Jean : Défense du droit de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales, contre les nouvelles prétensions des habitans des Pays-Bas Autrichiens, et les raisons ou objections des avocats de la Compagnie d'Ostende. (La Haye, Thomas Johnson, 1725).

de BAVAY, G. : Guillaume de Brouwer et son livre de bord. (Bruxelles, Vromant & Cie, 1906).

BEURDELEY, Michel : Porcelaine de la Compagnie des Indes. (Fribourg, Office du Livre, 1962).

BLANKENHEIJM, Carel Marie : Geschiedenis van de Compagnie van Oostende ; academisch proefschrift. (Leiden, J.W. Van Leeuwen, 1861).

BLOMMAERT, Ph. : De Oostendsche Handelmaetschappij. (Brugge, 1839).

de BURBURE de WESEMBEEK, Albert : Un ancêtre de Guido Gezelle chez le Grand Mogol. (Bruxelles, Goemaere, 1942).

de BURBURE de WESEMBEEK, Albert : Un relèvement maritime belge au XVIIIe siècle ; quelques étapes de la Compagnie, dite d'Ostende. (Anvers, Impr. Lloyd Anversois, 1952).

de BURBURE de WESEMBEEK, Albert : Grandeur et décadence de la Compagnie Impériale et Royale des Indes, dite "Compagnie d'Ostende". (Ostende, Erel, 1956)

CROKAERT, Jacques : Un exemple d'énergie nationale : la Compagnie d'Ostende. (Bruxelles, G. Van Oest et Cie, 1919).

CROKAERT, Jacques : A la gloire de la Compagnie d'Ostende. (Bruxelles, Ligue Maritime Belge, 1923).

DEPT, Gaston : La Compagnie d'Ostende ; voyages et projets de colonisations. (Gand, W.Siffer, z.j.).

DUMONT, Georges-H. : Banquibazar ; la colonisation belge au Bengale au temps de la Compagnie d'Ostende. (Bruxelles, Les Ecrits, 1942).

DUMONT, Georges-H. : Banquibazar. (Anvers, L'Amitié par le Livre, 1948).

GENARD, P. : De Oostendsche Maetschappij. (in: Antwerpsch Archievenblad; dl. 4 : blz. 383-359 en dl. 5: blz. 1-150).

.../...

.../...

- VAN HAVERBEKE, E.A. : Boordjournaal van A. Demaere, Kapelaan aan boord van het fregat "Marquis de Prie"; 1725-1726. (uit : Album Joseph Delbaere, 1968).
- HUISMAN, Michel : La Belgique commerciale sous l'Empereur Charles VI : La Compagnie d'Ostende : étude historique de Politique commerciale et coloniale. (Bruxelles, Henri Lamertin, 1902).
- The Importance of the Ostend-Company consider'd. (London, E. Say, 1726).
- LAUDE, Norbert : La Compagnie d'Ostende et son activité coloniale au Bengale (1725-1730). (Bruxelles, G. Van Campenhout, 1944).
- LEFEVRE, G. : De Indische Compagnie van Oostende. (Antwerpen, Kath. Vlaamsche Hoogeschooluitbreid., 1925).
- Lettre à un ami en Hollande au sujet de la nouvelle Compagnie Impériale des Indes. (Ostende, z.v., 1724).
- Lettre d'un négociant à son ami à Londres touchant la Compagnie d'Ostende, écrite d'Amsterdam le 12 septembre 1726. (z.p., z.u., 1726).
- PICARD, R., J.P. KERNEIS et Y. BRUNEAU : La Compagnie des Indes; route de la porcelaine. (Paris, Arthaud, 1966).
- PRIMS, Floris: Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie (Cie d'Ostende); 1723-1777, omfattende het archief van het Comptoir Generaal te Antwerpen, de scheepskapiteins, de Indische factorijen. (Antwerpen, Veritas, 1925)
- PRIMS, Floris: De reis van den St. Carolus; 1724. Uit den tijd der Oostendische Cie op de oorspronkelijke stukken bewerkt (Antwerpen, Leeslust, 1926).
- PRIMS, Floris: De oorlog van Mr. Cobbé; geschiedenis van de reis van Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en zijn oorlog tegen de Mooren; 1722-1724; naar de bronnen bewerkt (Antwerpen, Leeslust, 1927).
- PRIMS, Floris : De stichting van Banquibazar, onze eerste kolonie (1724-1727). (Antwerpen, Leeslust, 1930).
- RO TSAERT, Jan : De reis van het Keyserlyck Cieschip genaemt De Keyzerinne. (Sint-Andries, Heemkundig Kring Maurits van Copenolle, 1963).
- de SAINT-GENOIS, Jules: Les voyageurs belges du XIIIe au XVIIe siècle. (Bruxelles, A. Jamar, 1864).
- SEBRECHTS, M.: Louis Bernaert (1685-1741), "Commissionaris" van de Oostendse Cie, zijn bloed- en aanverwanten. (in: Ostendiana, blz. 33-54, 1972).
- SERVAIS, Max : De generale Keijzerlijcke en Koninklijcke Indische Cie gevestigd in de Oostenrijkse Nederlanden, genaamd de Oostendse Compagnie (Brussel, Gemeentekrediet v. België, 1962)
- SERVAIS, Max : La Compagnie Impériale et Royale des Indes établie dans les Pays-Bas Autrichiens, dite la Compagnie d'Ostende. (Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 1962).
- SLEEKs, Ary : de Oostendse Kompagnie (in: Vijf glanspunten uit de geschiedenis v. Oostende, blz 65-104; Oostende, Eigen Beheer, 1962).
- THERRY, J.-B.: Toutes voiles dehors. (Brux., La Renaissance du Livre, 1944).
- Daarnaast verschenen ook nog een paar jeugdboeken met de O.C. als inspiratiebron.
- BALLEGEER, Johan: De scheepsjongen van "De Keyzerinne", zijnde het waarachtig verhael vande reis van het Keyserlijck Cie schip, genaemt De Keyzerinne. (Antwerpen, Standaard, 1969).
- HANS, A. : De slaven van Oostende. (Kontich, A. Hans, z.j.)
- PAS, Pieter: De reis van de Sint-Carolus (1724). (Antwerpen, De Sikkel, 1954).

Vanwege ons lid Frans Verbanck uit Bredene ontvingen wij een zeer belangrijke brief in verband met de lapnamen in de visserij. Wij laten hier de tekst van zijn brief volgen, terwijl wij verder in ons nummer de reeks van de lapnamen van Oostendse vissers publiceren. De eveneens belangrijke lapnamenlijst van vissers uit de Westhoek zal volgende maand aan de beurt komen. "In het begin der eeuw gaf "De Zeewacht" een lijst van zoveel mogelijk bijnamen of lapnamen, toebedeeld aan de Oostendse vissers, zowel deze die met sloepen of visbakken vaarden, als aan de kustvissers, ook genaamd bootjesjouwers. Deze lijst bestaat niet meer, volgens ik verneem, en dat is jammer voor de Oostendse folklore. Ook nam ik met genoeg kennis van een bijdrage in uw tijdschrift vanwege de sympathieke "Witten van de Kaaie", die een mooi lijstje geeft van door hem opgespoorde bijnamen. Dat deed mij besluiten ook het mijne bij te dragen om zo mogelijk het werk van "De Zeewacht" en van de "Witten" wat te vervolledigen. Ik wil mijn lijst in twee delen splitsen. Eerst de bijnamen van de Oostendse vissers, eigenaars of niet, en een lijst van de reders en vissers die na de eerste oorlog uit de Westhoek naar Oostende zijn komen wonen en vissen. Al ken ik voor het merendeel hun familienaam, verkies ik toch niet al die namen hier weer te geven. Zo geef ik liever, waar het reders zijn, het nummer van het schip, voor zover ik mij deze herinner, Velen zijn reeds jaren dood, maar ze hebben allen waarschijnlijk nog nakomelingen die in leven zijn. Hoofdzaak is echter : Bewaren voor de Oostendse folklore, voor de komende tijden. Zoals U ziet, laat ik mij niet in met "schelen" of "neuzen", want dat zijn in mijn ogen geen echte bijnamen. Deze lijst is ver van volledig. Ik ben nu haast 87 jaar oud en er is al veel door de zifte gevallen. Indien ik nog ontdekkingen doe zal ik ze optekenen". Inmiddels ontvingen wij reeds enkele aanvullingen op die lijst vanwege Frans Verbanck zelf. We hebben deze nog kunnen tussenlassen. In ieder geval zullen veel folkloristen er plezier aan beleven en wij danken onze kranige medewerker van ganser harte voor zijn welgekomen bijdragen.

EN NOG ALTIJD DE GARRE VAN KORNEE

Ziehier een schrijven van Pierre Verkeyn uit Oostende betreffende de "Garre Van Kornee" : "Een ooggetuige heeft mij verteld dat zijn broer geboren was in de "Garre van Kornee". Bedoelde garre was een impas in de Wellingtonstraat, die uitkwam over de Frans Musinstraat. Op de hoek van de garre en de Wellingtonstraat was er de brouwerij van Casteleyn. Verder naar de Wellington-renbaan toe was er een café (Café van de Poorten ?). De garre van Kornee zou onteigend geweest zijn rond de jaren 1910".

Nota van DE PLATE : Met dat al zijn er zeker vier of vijf garren die te Oostende de "Garre van Kornee" werden genoemd. En zoals wij reeds schreven waren er nog in andere gemeenten, zodat wij bijna de mening zijn toegedaan dat van als een steegje of een impas klein en miserabel was, men het als de "Garre van Kornee" betitelde, zoals men bijvoorbeeld van een wanordelijke huishouden zal zeggen : "t Is het huis van Jantje Claeys" (in feite Janklaas). Nu dat is weer maar een veronderstelling en wat niet belet te menen dat de énige en echte "Garre van Kornee", op de Vuurtorenwijk was, zoals Ed. Van Alderweireldt zo wel schreef.

OUDE BIJNAMEN VAN BIJ DE OOSTENDSE VISSERIJ

De Witseulen	Wardje, Berten en Tone F...
De Wollevisjes	al de leden van de familie D...
Vader Neune en zijn zonen	familie D...
Duuvcl	al de leden van de familie V...
Bruunten	bijnaam van de clan der R...
Potsekopjes	Henri, Georges en Pito S... (Henri bezat een sloep en jarenlang vaarden ze alle drie samen, voor de 1 ^{ste} W.O.-0.174)
Galle	Frans T... (stuurman sloepen)
Kleine Galle	Zoon van Frans - (fameus schipper)
De Krijscher	Albert (broer van Frans)
Charel Hagetaa	Charles D... (stuurman sloepen)
Pater Klerk	August D... (schipper stoomboten 0.88)
Zwarte Leke	Vanleke - (treiler 0.25)
Sneppe	Adolf B... (schipper stoomtreilers)
Bomme	Edward De... (reder sloep)
Charles Potter	Charles B... (matroos)
Jef Machaar	Jef A... (matroos)
De Dunder	Louis V... (sloepenvisser)
Tuier	M...
Pol de Beer	(Heette hij niet Leopold A... ?)
Tjèèsje B.	Edward B... (schipper "Ibis" 0.73)
Bomme (nog een)	Frans D... (stuurman 0.224)
De Scherpen	(gekend schipper van de M.V.)
Jef Kaabinet	Jef Kavanagh (reder sloep)
Sjusjak	Louis ... (matroos sloepen)
Soldatje	matroos sloepen
Brupot	Adolf G... ("straffe" stuurman sloepen)
Majut	Richard M... (matroos stoomboten)
Lebbe	Emiel C... (was rond 1900 schipper 0.82)
Klaboet	Louis L... (matroos)
Bestemutse	Staf D...
Smoetje	Henri A... (later meestergast grote rederij)
Pier Duuvcl	Pier van H... (matroos)
Rare Marus	J... (reder kustvisserij)
Charel en Pito van de Keuns	Ch. en P. H...
Sander Zwien	Sander P... (bootjesjouwer)
Jef Koba	Jef Locquet (rond 1900 schipper 0.20)
Wo(r)ste	Pito V... (sloepvisser in de '90 jaren)
Taarte	Alfons L... (ook genaamd "De Rijke Peerder")
Minister	Pito M... (schipper stoomtreilers)
Kleine Minister	(zoon van bovengenoemde - ook "Ministertje genaamd)
Appel en Pipcl	matroos stoomtreilers
Kleinen Appel	diens zoon (bekend schipper stoomtreilers)
Toone de Klakker	Antoon P... (visser)
De Klutser	Louis P... (matroos stoomtreilers tot 1905)
Takkefa	L.G...
Pyjama ?
Siessen Wullock ?
Siessen Mostaard	F.P....
Stekclverken	Van den D... (invalide visser)
Zwarte Ko ? (ook invalide visser)

Vclen zullen zich de twee laatst genoemden herinneren. Gedurende de zomermaanden stonden zij op het westerhoofd en verdienden daar een centje bij door elke wandelaar beleefd te groeten (muts op - muts af).

Frans VERBANCK
Bredene

FELIX BUELENS

De Oostendse uitgeverij EREL publiceerde van de hand van de jonge auteur Christian-Adolphe Wauters een kleine kunstmonografie over "Felix Buelens, vergeten vriend van Ensor of het coloriet van de tederheid".

We moeten eerlijk toegeven verheugd te zijn dat men de vergeten Buelens van uit een ver verleden terug is gaan opdiepen. Het werkje is vol goede intenties en netjes uitgegeven. Jammer echter dat tussen de weinig schilderijen die Wauters van Buelens heeft kunnen opsporen hij er niet aan gedacht heeft een bezoek te brengen aan het Museum van "De Plate", alwaar een schilderij van Buelens hangt. Wat wij echter graag zouden vernemen is van waar de auteur de inlichting haalde alsdat Félix Buelens Conservator van het Museum van Schone Kunsten van Oostende zou geweest zijn.

HENRY VAN VYVE

Dezelfde uitgeverij liet van haar persen komen : "Images d'Oostende dans l'Entre-deux-guerres". De auteur die al enkele jaren geleden gestorven is had deze tekst zeer poëtisch opgesteld. Het boek is opgeluisterd met een twintigtal foto's van Antony.

'T KAPELLETJE VAN BREDENE

Aan enkele leden van onze zustervereniging "Ter Cuere" vroegen wij wat er met de oude voorwerpen en ex-foto's, die destijds in het Kapelletje Bredene-Duinen, aanwezig waren, gebeurd was. We willen ons natuurlijk niet op het Bredene's terrein moeien, maar we zouden het echt jammer vinden moesten deze voorwerpen, waartussen er enkele schilderijtjes waren, die schepen en schipbreuken voorstelden, verloren zouden zijn gegaan. Want dit was nog de echte volkskunst uit onze streek en zeker 90 t.h. kwam vanwege de Oostendse vissersbevolking, die als bedevaarder het ginds met volkse vroomheid hadden geplaatst.

IN 'T HOF VAN BELOFTE

Wanneer men langs de Hendrik Serruyslaan naar het Koninklijk Lyceum kijkt, dan ziet men op een deel van de boven-zijgevel de naam "In 't Hof van Belofte" staan. Die zijgevel, welke uitzielt op een paar vierkante meters tuin, was vroeger een gekende herberg. Deze laatste werd met de vergrotingswerken van zoveel jaren terug in het Lyceum ingewerkt. Beide gebouwen zijn nu al oud. Maar dat de verf die "t Hof van Belofte" moest aanduiden toch van de beste soort moest zijn geweest blijkt telkenmale als men deze gevel een nieuwe verfbeurt geeft. Na enkele tijd komt de roodgloeiende titel terug te voorschijn en is het voor iedereen weer te lezen. Dit is nu ook weer zo.

Nu een Lyceum, zelfs al is die sinds een paar jaar voor meisjes en jongens samen toegankelijk, kan op zichzelf ook wel eens een "Hof van Belofte" genoemd worden !

OP CAFE GEHOORD - Door een olijke cliënt hoorden we het volgende versje tegen een minder-vriendelijke kastelein zeggen:

"Vriendelijke dank - Voor je stoel en je drank - Voor je vier en je licht - En je vriendelijk aangezicht !".

Daarop buitenstappend, draaide hij zich om en schijnbaar verstrooid voegde hij er aan toe : "En bedankt dat ge mijn geld hebt willen aanvaarden". Gelukkig zijn er zoveel sympathieke café-bazen, want anders zouden er zeker geen zoveel café's te Oostende zijn. Veel zijn er ook lid bij ons.

LIJST DER BURGEMEESTERS VAN OOSTENDE SINDS
1601-1604

(1ste vervolg)

MINTEN Arnould	1. 9.1693 - 24. 9.1696	
	1. 9.1697 - 5. 9.1698	
	25. 8.1703 - 30. 5.1707	
LEDOULX Pierre	24. 9.1696 - 1. 9.1697	
	5. 9.1698 - 23.11.1699	
BAUWENS Jean-Baptiste	21. 9.1711 - 22. 8.1717	
	14. 8.1725 - 24. 9.1728	
D'EGMONT Joseph	22. 8.1717 - 29. 4.1719	
DE MOOR Matthieu	29. 4.1719 - 24.12.1722	
WOELAERTS P.F.	24.12.1722 - 14. 8.1725	
RAY Thomas	24. 9.1728 - 4. 8.1738	
BAUWENS Philippe	4. 8.1738 - 2. 8.1740	
CARPENTIER Nicolas	2. 8.1740 - 6.10.1745	
VANDEN HEEDE J.-J.	6.10.1745 - 5. 7.1749	
DE VOOGHT Jean-Baptiste	5. 7.1749 - 6. 3.1752	
	17. 3.1755 - 14. 9.1761	
DE VETTE Jean	6. 3.1752 - 17. 3.1755	
HOYS Arnould	14. 9.1761 - 3.10.1778	
RAY Thomas	3.10.1778 - 24.5 .1788	
VAN ISEGHEM André	24. 5.1788 - 20. 6.1794	
	25. 4.1805 - 8. 8.1814 (Maire)	
HAMMAN Thomas	20. 1.1795 - 20. 2.1796	
DE KNUYT Jacques	20. 2.1796 - 25. 5.1796 (Président de la Municipalité)	
GALLOIS Thomas	16. 6.1796 - 17. 8.1796 id.	
WIELAND Auguste	1. 5.1797 - 29. 7.1798 id.	
PERLAN Alexis	9. 8.1798 - 20. 4.1799 id.	
	4. 6.1800 (Maire, doch aanvaarde deze benoeming niet)	
DE VETTE Jean	20. 4.1799 - 11. 9.1799 (Président de la Municipalité)	
COONEY Jean	21. 9.1799 - 20. 1.1801 id.	
BLAKE Thomas	20. 1.1801 - 25. 4.1805 (Maire)	
DELMOTTE Charles	9. 8.1814 - 23. 8.1817 id.	
	23. 8.1817 - 22. 5.1821	

(vervolgt)

DE PLATE

Een echte Plate zei tegen zijn maat : "Gooit de tijdschriftjes van "De Plate" niet weg ; bewaar ze goed, want binnen honderd jaar gaan ze veel waarde hebben !".

En als U dat niet gelooft, wel gooi ze toch niet weg, maar geef ze door aan kennissen, van wie U weet dat ze nog geen lid zijn van "De Plate". Dank zij U kunnen ze het worden.

.../....

OP DE VISMARKT BEN IK GEBOREN

Iedereen heeft al eens het plezierig folkloristisch vissers-
lied "Op de vismarkt ben ik geboren" horen zingen. Nu zijn
er leden die ons vroegen of we deze tekst, waarvan bijna ie-
dereen enkel maar het refrein kent, eens volledig zouden kun-
nen publiceren. Dit doen we nu ook met veel genoegen.

(gezongen op de wijze van: "Du gris")

Op de vismarkt ben ik geboren,
Op de vismarkt ben ik gekend,
Zonder vis dan loop ik verloren,
Maar met vis ben ik content.
'k Leze nooit geen boek of gazetten,
Politiek staat voor mij in de hoek.
En ze mogen de weireld verzetten,
'k Vage aan alles vierkantig mijn broek.
Maar als de vis, te dure is,
Loop ik met butts of haring.

refr.: Een plate of een kabeljauw
Dat is mijn leven.
Nog nooit van sedert ik ben getrouwd
Loop ik buiten de schreve.
Ik leur alle dagen met mijn karre
Langs de straten
En het klinkt toch zo schoon uit mijn
mond : Verse platen !

'k Heb ook geen schrik van de koude,
't Mag regenen of vriezen dat 't kraakt.
Geen onweer kan mij tegenhouden,
'k Heb er altijd mijn ronde gemaakt.
Zetten ze mij soms in een koleire,
Als er ene te veel afbiedt,
Met mijn tong kan ik mij verweiren,
Zeg Wanne, meisje, peinst ge dat ik 't al heb voor niet ?
Maar dat is toch mijnen bonheur
Altijd maar op mijn wegen.

Niemand kan er tegen mij roepen,
Zo een schone stemme dat 'k heb,
Overlaatst zei Miele de Soepe;
Dat ik een gemiste chanteuse ben.
Maar mijn vis die wil ik niet derven,
Als ik er op peins, mijn herte doet zeer.
Daarom is't, als ik kom te sterven,
Vraag ik dat er een stokvis in mijn kiste steekt.
Maar gene but of gene haring,
pakt er maar liever een lekker paling.

In ons volgend nummer : De Oostendse meisjes...

.../...

ANTWOORDEN OP DE STRAATNAMEN-QUIZ VAN BLZ. 4

1. De straat die met een Y begint is de Ydestraat (Raversyde),
2. Het plein dat met een getal begint is : 3de en 23ste Linie-regimentsplein ; de straat is 17de Octoberstraat.
3. De kortste straatnaamaanduiding is : Bosweg (6 letters), welke begint aan de Frère-Orbanstraat en eindigt aan de Cedersdreef.
4. De langste straatnaamaanduiding is : Zandvoordeschorredijkstraat (27 letters), welke begint aan de Zandvoordestraat en eindigt aan de Gistelsteenweg.
5. Op het Sint-Katherinaplein komen 10 straten uit.
6. Bij het Wapenplein en het Sint-Katherinaplein zijn er elk 8 verschillende straatnaamaanduidingen. Voor het Wapenplein: Vlaanderenstraat, Louisastraat, Brabantstraat, Breidelstraat, Kerkstraat, Kapellestraat, Sint-Sebastiaanstraat, Adolf Buylstraat ; voor het Sint-Katherinaplein : Nijverheidstraat, Sint-Catherinapolderstraat, Leffingestraat (2x), Blauwkaasteelstraat, Stuiverstraat (2x), Vrijheidstraat, Eendrachtstraat, Dr. Verhaeghestraat.
7. De eerste straat is de Aarlenstraat, de laatste straat van het alfabetisch register is de Zwitserlandstraat (beiden op Mariakerke).
8. Beroepen : Beeldhouwersstraat, Bouwmeestersstraat, Herderstraat, Landbouwersstraat, Lijndraaiersstraat, Loodsenstraat, Metselaarsstraat, Molenaarsstraat, Plakkersstraat, Pottenbakkersstraat, Renteniersstraat (?), Schildersstraat, Schippersstraat, Smedenstraat, Steenbakkersstraat, Stokersstraat, Timmermanstraat, Vaartblekersstraat, Visserskaai en -plein, Wagenmakersstraat, Werktuigkundigenstraat.
9. "Sportieve" straatnamen : Boogschuttersstraat, Prins Roselaan (naam van een beroemd renpaard van voor '40), Sportstraat, Velodroomstraat, Voetbalstraat.
10. Letterkundigen : Aimé Liebaertstraat, Albrecht Rodenbachstraat, August Vermeulenstraat, Ernest Claeslaan, Guido Gezellestraat, Hendrik Conscienceplein, Maurits Sabbestraat, Stijn Streuvelslaan en Thomas Van Loostraat ;
Kunstschilders : Constant Permekelaan, Eduard Hammanstraat, Euphrosina Beernaertstraat, Frans Musinstraat, James Ensor Gaanderij, Jan De Clerckstraat, Leon Spilliaertstraat en Van Dyckstraat.

DE REDAKTIE

Naar het schijnt vreesden enkele leden dat met het vertrek van Jef Klausing voor de duur van twee jaar naar Maleisië, ons tijdschrift niet verder zou verschijnen. Dat ze gerust wezen, want sinds het november-nummer heeft de Onder-Hoofdman O. Vilain de redaktie op zich genomen en zoals U allen hebt kunnen vaststellen is ons tijdschrift met de regelmaat van een klok blijven verschijnen.

De Hoofdman.

OVERNAME VAN TEKST IS STEEDS TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE.
