



Julien Van Remoortere '74 - '75

Telkens men over Julien Van Remoortere schrijft krijgt men de indruk onvolledig te zijn. Dat kan moeilijk anders. Hij is een werker, hij heeft fantasie en de plannen groeien vlugger dan zij kunnen verwezenlijkt worden. Een dergelijke ijver verklaren kan wellicht het best geschieden door te verwijzen naar zijn laatste roman. Daar staat duidelijk in geschreven waarom hij zo werkzaam is, waarom hij schrijft en wat hij te vertellen heeft. Zichzelf veruitwendigen is een soort zoete revanche, een nood om de eens zo moeilijke beslissing te rechtvaardigen en eer aan te doen. Wie dat niet begrijpt moet geen verdere inspanningen doen. Alleen de harde werker heeft altijd nog ergens tijd om iets anders te verrichten.

1974 is blijkbaar een rustig jaar geweest. Even kijken.

Daar is op de eerste plaats het knappe **fotoboek van Oostende** met foto's van Jean Mil en teksten van Julien Van Remoortere.

Bij Lannoo Tielt is een nieuw boekje verschenen ten behoeve van de toerist die wel eens wil weten hoe en

waar hij kan genieten van geborgen schoonheden en geneugten: **«Met de auto door de Ardennen en Luxemburg** (Lannoo, Tielt, 246 blz. met illustraties en kaarten, 295 F).

Verder is nog een verhaal verschenen in de bundel **De beste Nederlandse en Vlaamse Science Fiction verhalen**, Bruna, 300 blz., 105 F. Het heet: **Een zekere Laurens, zijn vriend.**

Daar is ook nog de tekst van een jeugdromaan die in Oostende werd opgevoerd door Studio Ensor: **Alles O.K.**

Het stuk werd vertoond in Oostende en zal eerlang voor de televisie worden bewerkt.

Het jaar daarvoor had Julien Van Remoortere reeds twee stukken jeugdromaan geschreven voor dezelfde troep: **De kip met de gouden eieren** en **Toverschoen**.

WAT ZIJN NU DE PLANNEN EN VOORUITZICHTEN ?

Een drietal werken die klaar moeten zijn voor de boekenbeurs van 1975:

Een nieuw routeboekje bij Lannoo Tielt: **Met de auto door Oost-Vlaanderen** (Van Remoortere keert naar de geboortegrond terug).

Een jeugdroman in het kader van een nieuwe jeugdserie bij Lannoo Tielt «Lannoo's juniorpockets». Daar zullen echte romans verschijnen die speciaal gericht zijn naar de jongeren vanaf 15 jaar, een leeftijdsgroep die wel eens

verwaarloosd wordt op dat gebied. De roman heet **Anti-Love Story** en het wordt een keihard verhaal over een vader, een moeder en twee kinderen van 16-17 jaar. Zo echt en waarheidsgetrouw mogelijk.

Het derde deel van de trilogie waarover sprake hiernaast.

Daar is nog meer. Samen met een Duitse uitgeverij wil Lannoo een groot boek schrijven over de Benelux. Julien Van Remoortere zal zich ontfemen over België en Luxemburg. Nederland wordt door een Nederlander behandeld. Het wordt een prachtig boek met enorm veel illustraties in kleuren. Het zal in het voorjaar van '76 verschijnen en dank zij de grote oplage zal het hoogstwaarschijnlijk minder dan 500 F kosten.

Verder is Van Remoortere een aantal kleine hoorspeltjes voor de BRT aan het schrijven.

Er staat ook een SF-roman op het getouw.

En om het allemaal af te ronden werkt hij mede aan een diamontage over Oostende die vóór 1 maart moet klaar zijn en waaraan ook R. Servais, Jean Mil en R. Swaenepoel medewerken. Het wordt een prestigemontage voor Oostende waar Julien natuurlijk het scenario en de tekst schrijft.

Hier is weinig commentaar bij vereist. De feiten spreken en wie het niet kan slikken moet het maar anders trachten te verwerken.

Hugo Brutin



TREFPUNT VOOR FIJNPROEVERS IN EEN UNIEK KADER

RESTAURANT
Beverhof

(dinsdag gesloten)

C. Mahau-Vansteenkiste
KASTEELHOEK 40
8030 BEERNEM
TEL. 050 - 78.90.72