

Komedie Kateie

stelt voor

Dingen van vroeger

Cosas de papa y mama

komedie in twee voor-spelen en twee bedrijven



door

Alfonso Baso



Vertaling: Alice Toen

regie

Georges Vandenbussche

21, 22, 23, 28 februari

1 maart 1997

Roleverdeling: In volgorde van opkomst:

Hélène, weduwe

Anita, haar dochter

Leon, weduwnaar

Herman, zijn zoon

Dokter Van Peteghem

Jeanne Beyen

Linda Depuijdt

(De Klisse)

Henri Blondé

Michel De Wit

Tos Verhaeghe

Decor

*Rita Gombert, Henri Laplasse, Daniël Lepeire, Eric Louagie,
Marina Nollet, André Verleye*

Licht

Glenn Vergracht

Geluid

Peter Verbiest

Grime

Cécile Baete, Tonia Coulier, Rita Gombert

Reservatie

Ginette Beyen

Onthaal

Jacqueline Demeulemeester, Marina Nollet

Bar

*Christiane Goderis, Josiane Goderis, Christiane Leeman,
Daniel Lepeire, Linda Van Lyssebettens*

Komedie Kateie dankt in het bijzonder:

Meubelen Supersalon

De Parochie

Toneelkring De Klisse (Bredene)

"Dingen van vroeger" is gebaseerd op het generatieconflict, maar dan in komediestijl. Een komedie die doet lachen om de potstierlijkheid van de mensen die door hun specifieke omstandigheden met verwrongen gevoelens en uilingen daarvan rondlopen. Deze komedie doet echter ook nadenken, vooral wanneer we zien dat bij de jonge generatie ook onderlinge problemen en conflicten kunnen ontstaan. Waaruit dan wel de vraag kan rijzen: "Wie heeft er gelijk?" De ouderen of de jongeren?

De doodzieke Hélène is naar de zoveelste dokter gestrompeld. Niet te verwonderen eigenlijk: zij heeft een maagzuur, overal pijn en het kloppen van het hart is ook al niet je dat. Gelukkig heeft ze nog twee steunpilaren: een reeks heiligen, die ze met schietgebeden bestormt, en haar dochter Anita, die haar begeleidt en tracht op te beuren. Helaas, zonder resultaat want moeders benen willen zelfs niet meer wakker worden.

Op dat ogenblik komt weduwnaar Leon de wachtkamer binnen gesukkeld, hierbij geholpen door zijn zoon Herman. Leon, geplaagd door doofheid en chronische hoestbuien is op-sterven-na-dood.

De ambtieuze, ernstige Herman geraakt al spoedig in gesprek met de gevoelige Anita. Daar ze beiden in het onderwijs staan hebben ze gemeenschappelijke problemen, die ze dan ook samen zouden kunnen oplossen. Ze staan aan de start van hun leven en hun carrière.

Voor de piepende Hélène en de krakende Leon is het allemaal gezegd, zij wachten alleen nog het bezoek af van de man met de zesis. Ook zij geraken in gesprek en daaruit blijkt algauw dat er toch nog wat anders is: de lente, Carmen, bloemen en hun wederzijds weduwschap.

Dan is er de dokter, de man met de rijke levensfilosofie die, eerder achter de schermen, beetje voor beetje de stukjes uit mekaar gevallen levens aan een tracht te lijmen. Lijn geheim?

Liefde!

1397 / 0110

