

Ook daar sloeg de hamer toe ...

HOTEL " CORRIDA " hoek Chaletstraat - Warchaustraat.

Opnieuw verdween een Oostends vooroorlogs hotel onder de slopershamer.

De "CORRIDA" werd gebouwd in 1938 door de Oostendse aannemer Henri VAN LOO. De naam werd ontleend aan het gekende renpaard Corrida, dat op het vooroorlogs Wellingtoncircuit furore maakte.

Het Hotel-Restaurant richtte zich voornamelijk op Brits cliënteel.

De laatste jaren functioneerde de instelling minder, o.a. wegens verouderde infrastructuur. De hoge verbouwingskosten, veroorzaakt door de recente reglementering inzake brandbeveiliging, noopten tot definitieve stopzetting.

Op deze ligging zal, kan het anders (?), een appartementsgebouw verrijzen.



W. PIETERS

(eigen foto)

Het nu verdwenen
Hotel Carrida