

Ontscheping te Oostende in sep. 1914

door E. LIETARD

Op 28 juni 1914 leidde de moordaanslag te SARAJEVO (thans hoofdstad van de Joegoslavische deelstaat Bosnië-Hercegowina) door de Servische student Gavrilo PRINCIP op de Oostenrijkse troonopvolger Franz-Ferdinand en zijn echtgenote, gravin Sophie von Chotek, tot een reeks van oorlogsverklaringen tussen de Europese mogendheden. Dit voerde tot wat "DE GROTE OORLOG" genoemd werd en thans beter gekend is als de EERSTE WERELDOORLOG.

In dit kegelspel kwam België terecht door een Ultimatum van de Duitse keizer WILLEM II, waarin de vrije doorgang voor de Duitse troepen doorheen ons land werd gevorderd teneinde aldus Frankrijk aan te vallen. Op 3 augustus 1914, 1 dag na het Ultimatum, weigerde Koning Albert na overleg met de militaire instanties hierop in te gaan.

Ons land was aldus in oorlog met Duitsland en onze troepen werden dringend naar de grens gestuurd. Bloedige gevechten vonden plaats tegen een aanstormende overmacht van Duitse en Oostenrijkse eenheden.

Onze forten en versterkingen van het Luikse en vooral van NAMEN werden heldhaftig verdedigd. Namen zelf doorstond een reeks van zware beschietingen van Oostenrijks modern geschut (4 - 25 augustus 1914).

Na dit heroïsche verweer was het garnizoen van Namen genoodzaakt de stad te ontruimen en zich naar de Franse grens terug te trekken. Vervolgens werden ze doorgestuurd naar CALAIS. Van hieruit werden de soldaten ingescheept voor transport naar OOSTENDE. Later vertrokken ze samen met andere terugtrekkende troepen naar Nieuwpoort, waar men er in slagen zou de vijand een halt toe te roepen.

Om deze dappere troepen in hun strijd te NAMEN en de doorstane bombardementen in deze stad en tevens de latere ONTSCHEPING TE OOSTENDE te herdenken en voor het nageslacht te bewaren, werd de hierbeschreven medaille geslagen.

Ze werd aan alle resterende manschappen van het garnizoen van NAMEN ter herdenking geschonken.

MEDAILLE IN BRONS Ø 70 mm.



R/ NAMUR BRAVE LES OBUS AUTRICHIENS
4 - 25 AOUT 1914

Staande vrouw links gericht in het midden van het veld, omringd door 2 zittende naakte vrouwen.

Op de achtergrond een brug en fort.
P. THEUNIS



V/ ... SA GARNISON DEBARQUE A
OSTENDE 2 - 3 SEPTEMBRE 1914

Links een staande soldaat naar rechts kijkend. Rechts een zittende soldaat, kijkend naar een groep ontschepende soldaten.
Op de achtergrond de toren van het oude station.

P. THEUNIS