

Deze schuttersgilde werd gesticht te Oostende in 1864 en zij kreeg de benaming van " DE KONINGSVRIENDEN " mee.

Haar voorzitter was Dhr. Antoine HENRIX.

Bij haar oprichting had deze gilde eveneens een eigen leuze, namelijk " LOON NAAR WERKEN ".

Op zondag 12 maart 1901 werd er bij een officieel ontvangst op het Stadhuis, door de Heer Burgemeester Alfons PIETERS en het voltallige Schepencollege, het vaandel overhandigd aan de voorzitter en het bestuur van de Koningsvrienden.

Dit vaandel werd dan in een optocht door de stad gedragen en dit onder begeleiding van de Harmonie Euterpe.

Op het wapenplein werd er door andere verenigingen hulde gebracht aan dit vaandel, waarna dit terug in optocht naar hun lokaal in de St. sebastiaanstraat werd overgebracht.

De vereniging De Koningsvrienden organiseerde elk jaar verschillende schutterswedstrijden voor haar leden en andere gilden.

Ieder jaar werd er deelgenomen aan de Cavalcaden en de verschillende optochten door onze stad.

Eveneens werden er inzamelingen georganiseerd voor de wezen en noodlijdende van Oostende.

Bij de jaarlijkse schutterswedstrijden werden dan ook de verdienstelijke bestuurs - en andere leden gehuldigd en vereremerkt.

De hieronder afgebeelde - en beschreven medalje is een van de vele die door de gilde werd geslagen om de verdienste van sommige leden te huldigen.

Deze werd geschonken aan de Heer Charles Tourlemain bestuurslid van de Koningsvrienden.

1879 MEDALJE IN KOPER Ø 65 mm met OMKRANSING

---

R/ MAATSCHAPPIJ KONINGSVRIENDEN

In het midden 2 gekruiste geweren met bovenaan een kroon en dit alles omringd door 2 lauwertakken.

V/ Een tekst verdeeld over het veld in 4 lijnen:

BEWEZEN / DIENST /

CHs. TOURLAMAIN / 5 8ber 1879 /

