

Achteruitgang

Oostende triestig feit.

Provincieraadslid Didier Versieck en VNP-voorzitter Gilbert Trouwaen

stimuleren in hun programma toerisme, werkgelegenheid en Vlaams karakter



Waar de Stuverstraat de Steense Schorre induikt — ooit verbond een bommeltreintje aldaar de hinterlanden met mekaar — woont provincieraadslid Didier Versieck (links) die we polsten omtrent de Volks Nationalistische Partij. Voorzitter Gilbert Trouwaen mengde zich graag in het interieur. De VNP gaat vrank de oktoberverkiezing tegemoet met volgende urgentiepunten : behoud luchthaven ; Oostende moet poort zijn naar cultuurstad Brugge ; verdere uitbouw hotelaccommodatie ; aanmoediging cultuurtoerisme ; in ruime mate ondersteuning vissèrij. Didier en Gilbert laken het lakse beleid en de loze beloften van bepaalde politici, die een onschatbare meerwaarde als de RMT reddeloos lieten teloorgaan. (Foto ET)

Vissershaven dupe nationale en Nederlandse houding...

— Het Casino blijkt dan toch op een billijke renovatie af te stevenen ?

— G.T. : „Ja, ik was voor een casino in zee, het kon niet exclusiever zijn geweest ! Het kursaal is trouwens een prachtig evenementengebouw waar ik volledig achtersta.”

— D.V. : „Ik was niet voor een casino in zee, omdat dit enorme werk, met op- en afgaande camions, van onze badplaats een volledige werf zou gemaakt hebben. Ik duim wel voor de nakende renovatie.”

— Hoe kijkt de VNP tegen de luchthaven aan ?

— G.T. : „Ik sta voor honderd procent achter de luchthaven. Tegenover de pietluttigheden en het gezeur over lawaai en kerosine zeg ik, mensen toch, laten we toch iets verdragen. Daarbij : hoeveel mensen hebben om en rond de luchthaven geen villaatje voor een goed prijsje kunnen verwerven. Er rijden duizenden auto's langs de Torhoutsesteenweg en daarover wordt helemaal niet gezeurd.”

— D.V. : „Ik ben niet tegen de luchthaven, omdat de werkverschaffing nu ook niet mag genegeerd worden. Wel moeten de nachtvluchten beperkt worden. Ik ben hier vrijwillig komen wonen, dus moet ik achteraf niet komen zeuren dat ik last heb van de stank...”

— afgevoerd als burge-meester. Maar een jaar later wordt hij als dirigent van het havenproject aangeduid. Ongelooflijk dat dit zomaar kan ! Nietwaar, Johan...”

De VNP wil volgens voorzitter Trouwaen een zweeppartij zijn. Allemaal goed en wel, maar hoe is dit te vertalen naar visserij, casino, luchthaven en rijkeluizig Mercuriusjasje ?...

— G.T. : „Ik vind het wel zeer jammer dat Oostende met een enorm visserijverleden en imposante haven — die alle

transitohandelingen met bekwaamheid aankon — zomaar voorbij wordt gestoken door Zeebrugge en Nieuwpoort. Dat onze fijne en zo heel lieve vissershaven daarbij op nationale en Nederlandse tegenkantingen stuit.”

— D.V. : „Voor mij is de visserij het zuiverste bewijs dat we moeten afstevenen op een Vlaamse onafhankelijkheid, omdat die branche vandaag de dag uit federaal oogpunt moet worden bekeken. Stel je voor dat men in Brussel over een

zuivere Vlaamse materie beslist. Is het logisch dat een Waalse minister beslist over de Vlaamse visserij ? Natuurlijk bleef 't nietsdoende Oostende al even deerlijk in gebreke : bekijk de vismijn waarvoor al te laat en al te weinig werd en wordt gedaan...”

We hebben twee ex-Vlaams Blokbers voor ons. De innerlijke VB-keuken werkte Gilbert Trouwaen op zeker ogenblik zodanig op de heupen, dat hij er zeven jaar geleden uitstapte en in de kortste keren 'zijn' Volks Nationalistische Partij uit de grond stampte. Bij hem staat de vurige flamingant Didier Versieck die in 1968 lid was van de Volkunie, actief in het Taal Aktie Komitee (TAK) en zich bij betogingen in Schaarbeek en Voeren niet onbetuigd liet. Het desastreuze Egmontakkoord deed Didier naar het Vlaams Blok overstappen, maar toen voor die 'harden' het antigastarbeidersprogramma blijkbaar de enige levenszin van de partij betekende, zag Vlaaming Versieck vanaf maart 1999 zijn nationalisme het best bij de VNP verwoord...

Het enige streefdoel van de Volks Nationalistische Partij (VNP) blijkt een Vlaamse onafhankelijkheid te zijn. Volgens Didier Versieck trekt de VNP zich vandaag niet zo erg gastarbeiders, economie en andere zaken aan : „Vlaanderen is bij ons het hoofddoel en eenmaal de onafhankelijkheid gerealiseerd, zullen we wel zien welke koers we zullen varen.”

— Waarvoor staat Vlaams nationalisme ?

— D.V. : „Opkomen voor je eigen volk, eigen cultuur, eigen waarden en de vervlaamsing van Vlaanderen. Dit in tegenstelling tot het Vlaams Blok dat het alsmaar over gastarbeiders heeft en de Volksunie die eenvoudig niet meer Vlaamsgezind is...”

denstander die stikt en steunt in ondoenlijke megatoestanden... is een vraag die wij Gilbert en Didier voorhouden.

— G.T. : „Ik ben van gewone werkmensafkomst en derhalve zeer sociaal, dus zal de arbeidersstand wel ons ideeëngoed zijn. Maar kleine middenstand die hen tewerkstelt, ondersteunen we — Oostende ten bate ! — uiteraard evenzeer. Zo zijn arbeid en middenstand twee aspecten die bij ons bijzonder hoog aanslaan.”

— D.V. : „Wat wij willen, is eigenlijk in andere landen normaal : in Frankrijk spreekt men Frans, in Duitsland Duits, in Polen Pools en ga zo maar door. Slechts hier in Vlaanderen staat alles op zijn kop en wordt alles verengelst en verfranst. Iets wat de VNP al lang niet meer verkropt...”

— Zijn de jongeren niet op de dool wat betreft toekomst, amusement en menselijke waarden ?

— D.V. : „Toegegeven dat de jeugd tilt slaat, zo teleurgesteld als ze is in een politiek waar ze al lang niet meer in gelooft. Politiekers beloven van alles, maar brengen er niets van terecht.”

— G.T. : „Is het niet normaal dat jongeren een beetje miselijk zijn van de in Oostende gevoerde politiek. Op zeker ogenblik wordt Goekint — met de nodige trammelant er

VNP wil gewone
man én
middenstander
nabij zijn...

Hoe Vlaams het programma mag zijn, zweeft jullie beoogd nationalisme niet een beetje in té hogere sferen, ver weg van de noden van arbeider en mid-

Krijgt Oostende kater van haar 'Mercurius'

Gilbert Trouwaen zou achter het Mercuriusproject kunnen staan omdat, naar zijn zeggen, de Oostendse uitgaansbuurt gewis een verbetering

kan gebruiken waar jong en oud aan zijn trekken komt: „Wat de poen betreft, komt heel het project erg misselijk naar voor, omdat de stad dat niet aankan! Veronderstel dat de oktoberverkiezing minder goed afloopt voor de socialistes, dan zou de eeuwige vraag wel kunnen zijn: waar de centen voor Mercurius zullen vandaan gehaald worden...”

— D.V.: „Voor de teleurgang van 't Oostendse Montmartre treft de stad zelf schuld, omdat er zoveel jaren niet werd naar toe gekeken. 't Wit Paard brandde af... en de gedupeerde middenstander moest het allemaal zelf weer klaren. Sociaal evenement van 't hoogste niveau dat blijkbaar de koude kleren van 't stadsbestuur niet raakte.”

— G.T.: „Het 888-Huis was nog zo'n prachtige entiteit in de lijn van het casino en 't Wit Paard. Of die burcht nu rood of appelblauwzeegroen was, het monument was waard geklasseerd te worden!”

— **Schiet Oostende te kort op sociaal of cultureel vlak?**

— D.V.: „Laten we het voor eens en altijd eens zijn, dat kansarmen niet alleen vreemdelingen zijn. Dat kan een mens zijn die met een tegenslag af te rekenen kreeg en geen grond meer raakt in de maatschappij. Die kansarme kan gerust een jonge gast van 25 zijn...”

— G.T.: „Eerlijk gezegd het OCMW verzette al voortreffelijk werk. Ik noem het evenwel een wantoestand als vader, moeder of familie crepeert van de honger, terwijl vreemdelingen zomaar 30.000 fr. per maand in de pollen wordt geduwd.”

— D.V.: „Ik ken iemand die jaren op IJsland voer en op zijn 57ste zijn job kwijtspeelde. Hij woont op het Westerkwartier en moet voortdoen met een maandelijks bestaansminimum van 24.000 fr. Hij kan er niet mee lachen. Als de Kosovaren hier komen, krijgen ze van alles wat. Zelfs een wasmachine, zegt hij misnoegd.”

Tussen bravo en blaam...

De gerenoveerde Vindictivelaan, Visserskaai en dijkpromenade kan Gilbert Trouwaen maar toejuichen. Toch vindt hij de lichten die uit de grond komen wel ergens hinderend.

— Een billijk casino-ontwerp...

— G.T.: „De vraag is, zullen we straks met een nieuwe *colitie* hier geen kater aan overhouden. Ook in de golden six-

ties kon het niet meer en hebben de sosjes op nationaal vlak nogalwat met centen gegooid, bij zover dat jaren diende gewerkt om de budgetten weer gezond te maken. Wat is de socialistische cultuur anders, dan gooien met de spaarpotten van iemand anders...”

— D.V.: „Veel Oostendse projecten werden door het Vlaams Gewest betaald. Hoe schoon de Visserskaai ook oogt, dan is het, kaaiwaarts, de wielrijder toch aangeraden dubbel op te passen... want met een vierwieler in de buurt is de fietsersruimte verdraaid heel eng! Hebben we het over dingen die jaren aanslepen... dan mag 't Gistels kassietje hierbij niet ontbreken. En zeggen dat dagelijks honderden schoolkinderen langsheen die zeer gevaarlijke weg moeten.”

— **Bibliotheek, overbuur van Thermenpaleis...**

— D.V.: „Men had hiervoor toch veel beter het voormalig postgebouw genomen, dat veel beter gelegen was voor de bevolking. Architecturaal vind ik de nieuwe bibliotheek maar een gedrocht.”

— G.T.: „Ik zou die bunker liefst terug laten afbreken teneinde aldaar een park aan te leggen. Daarbij beseffend dat het Oostends postgebouw nog altijd geen officiële bestemming kreeg.”

— **Kunstmatig strand...**

— G.T.: „Indien mogelijk zou ik zeggen, doe maar. Geef toe dat dit stuk dijkpromenade het kaalste en koudste gedeelte is van de stad Oostende.”

— **Toerisme Oostende...**

— D.V.: „De Oostendse toerismeanpak zou ik meer naar het-eigen-zijn van de stad willen richten. Cultureel beleid dat veel meer moet inpikken op visserij en eigen Oostendse bevolking. Vandaag houdt men het te veel bij megaprojecten die een bom geld kosten, maar per slot van rekening de grote massa niet lokken...”

Oostende in de allereerste plaats een Vlaamse stad!

Didier Versieck is van mening dat Oostende, als Vlaamse stad, de horecazaken zou mogen subsidiëren die hun naam vervlaamsen.

— **Oostende is toch een kosmopolitische stad?**

— **Trouwaen:** „Heel, heel lang geleden was Oostende de koningin der badsteden. Vandaag geschiedenis, want in vergelijking met Koksijde, De Haan en Knokke verwerd Oostende tot een barakkenbuurt waar een niet-vrij-volk samenkomt. In Veurne centrum houdt men het bij perfect Vlaamse opschriften. In Oostende vergeet men dat de toeristen hier met een voor hen nieuwe cultuur willen kennismaken. Met franskiljonse opschriften lopen de Oostendenaars gewoon naast hun schoenen...”

— **Versieck:** „Ik werk bij Belgacom waar het normaal is dat een Vlaming Frans kent, en even normaal dat Franstaligen Nederlandsonkundig zijn. Men beschouwt ons als minderwaardig. Als wij geen Frans spreken, dan wijst men ons als flamingant met de vinger. Ik vind dat wij het recht hebben in eigen streek onze eigen taal te spreken.”

— **Volgens VNP is iedere niet-Nederlandstalige een vreemdeling. Wie onze taal niet beheerst, moet maar verhuizen!**

— **Trouwaen:** „Wij zijn niet tegen dat volk of dié mensen, maar let op: in geen enkel land ter wereld word je geadopteerd als je niet de taal van de streek aldaar spreekt. Ik was een tijd in Congo:



Tegenaan een schilderij van wijlen Piet Van den Buys kijkt Gilbert Trouwaen (59), voorzitter Volks Nationalistische Partij, zelfverzekerd komende verkiezingsoktober tegemoet. Opgegroeid in Koekelare, vader van drie zonen en een dochter heeft onze decorateur het al altijd heel erg op Vlaanderen begrepen gehad: „Vlamingen zijn een fier en hardwerkend volk, dat de hele wereld op alle gebied primeurs van 't allerhoogste niveau schonk. Toch voel ik mij soms wat vernederd, bij het franskiljons dikkenekkengedrag dat blijkbaar aan het terugkeren is...” (Foto ET)

prachtig volk aldaar, zo naar lichaam als ziel. De Afrikanen zijn goedhartig, lief, eerlijk en mooi. Wanneer je evenwel 6 maanden in Katanga verblijft, is het normaal dat je 35 procent van het Kiswalelisdialect spreekt.”

— **Versieck:** „Er zijn mensen die al 20 jaar en meer in Oostende wonen en nog altijd geen woord Nederlands kennen. Oostende is toch geen stad met faciliteiten.”

— **Naar een Vlaamser Oostende...**

— **Trouwaen:** „De kosmopolitische ingesteldheid van Oostende mag geen probleem voor meer Vlaams-zijn vormen. Als ik naar Bretagne of Normandië ga, vind ik het normaal in het Frans aangesproken te worden net zoals ik in Italië en Spanje die andere taal aanvaard. Stel, je bent in Moskou en je hebt het moeilijk om iets te vragen. Maar mens toch, maakt dit nu juist de heerlijke toerismespanning niet uit!”

— **Versieck:** „Zo zie je

maar dat een Vlaming absoluut geen minderwaardigheidscomplex moet hebben in zijn eigen streek.”

— **VNP staat nog altijd op amnestie...**

— **Trouwaen:** „Amnestie is een gebaar dat moet geschieden. We zijn het enige land ter wereld dat zo'n kwijtschelding niet verleent. Zelig als je bedenkt dat diegenen waarvoor het gebaar dient gesteld, oud zijn en versleten. Of al niet overleden...”

Vlaamse miljarden naar Wallonië...

Vrouwen uit het arbeidersmilieu en vrouwen die aan politiek doen, zijn volgens Didier Versieck zeker niet minderwaardig aan de man: „De VNP acht de vrouw aan de haard overigens niet minderwaardig. Alleen jammer dat daarvoor geen roste duit beschikbaar is. Nochtans zorgt de huismoeder voor een goede opvoeding van haar kroost. Dit in tegenstelling tot kinderen die, vanwege werkende ouders, op straat geconfronteerd worden met grote belagers als drugs en criminaliteit...”

— **Trouwaen**: „Huisvrouwen zouden zeker en vast van staatswege financieel mogen ondersteund worden, voor de wel heel belangrijke taak die zij voor het vaderland vervullen.”

— **Wallonië niet bepaald VNP's naaste vriend...**

— **Trouwaen**: „Dat heeft natuurlijk niet direct met Oostende en de kust te maken. Het is wel verschrikkelijk dat de solidariteit altijd van onzentwege moet komen alhoewel Vlaanderen groter en actiever is dan Wallonië. België heeft het recht niet om de koek almaar ongelijkmatig te verdelen...”

— **Versieck**: „Indien de honderden miljoenen die jaarlijks naar Wallonië versluisd worden voor onze mensen zouden gebruikt worden, dan zou er veel meer werk in Vlaanderen kunnen gecreëerd worden en zouden onze gepensioneerden een gelukkiger oude dag hebben. Dat wij over ons geld niet kunnen beschikken, is op zich een achteruitgang van ons volk.”



Vlaamse clericaal Cyriel Verschaeve kijkt neer op computerfreak Didier Versieck (48) die gehuwd is met Magda Lefevre en vader van dochters Heidi en Iris. Naar hun zeggen is Didier verschrikkelijk bedrijvig als provincieraadslid en drong hij onder meer aan op ruimere toegankelijkheid van zwakkeren. Dat geldt dan vooral voor rolstoelgebruikers, zintuiglijk gehandicapten (onder andere blinden en slechtzienden) die meestal aan hun lot worden overgelaten en slechtziende stokwandelaars. (Foto ET)