

Aan mooi bont kleeft bloed...



Een basketgestalte van 1m97 bij 75 smalle kiloottjes... moet de voorzitter zijn van de Oostendse Jolle-scouts : Mike de Kievith, leraar-moraal en hartelief van Marouschka Vanderputte. Als politieker ziet Mike het niet zitten : er wordt al te veel rekening gehouden met alle soorten dingen waar-mee er helemaal geen rekening mee moet gehouden worden. Hij steigt vóór bepaalde waanzinnigheden als de ozonlaag die radicaal kapotgaat, terwijl heel de wereld maar zevent van het vaderland weg. Bijgaand snapshot geeft zijn zieletoestand weer : boeken en tuigen om zijn scouts zeven dagen en zeven nachten mee bezig te houden en... 'zijn' nog zuivere wereldbol die hij hartstochtelijk tegen zich drukt.

Al heel jong liep Mike de Kievith op stevige jongensbenen, was van zijn zesde bij de scouts en op zijn zeventiende leider bij 'De Jolle'. Als het ware een aanloop voor de *leraar moraal* die hij thans is in het officieel onderwijs langs de Steense Dijk (kant Mariakerke). Ook een padvinder durft vloeken in de kerk. Bij Mike gebeurt dit wanneer het over het milieu gaat en hi almaar vaststelt dat het broeikas-effect als een smerige deken vol koolstofmonoxide (CO₂) de aardbol versmacht. Hij werd trouwens vegetariër omdat hij de barbaarsheid van het afslachten van dieren niet langer kon aanzien. Voor Mike is het mooiste meisje niet langer mooi als ze zich tooit met bont. Volgens hem kleeft ook aan het prachtigste bont bloed...

Het omgaan met kinderen kreeg Mike van thuisuit mee : vader Eric sleet een leven als scout en moeder Hélène Vandeputte was als medewerkster van de gedenkwaardige *Papa Dauphin* al evenzeer op jong gezwerm rond haar rokken gesteld. 'De Jolle' blijkt open te staan voor iedereen, als je weet dat een scoutsuniform zowel kinderen uit de rijkste families als tieners uit gezinnen die het heus niet breed hebben past.

— **Wat wordt jonge mensen bijgebracht ?**

— Mike de Kievith : „Aan kleuters van zes wordt al het leggen van een platte knoop en een achtknoop bijgebracht. Ouder wordend wordt aan knoopleggen — er zijn totaal 15 verschillende knopen — kaart, kompas en sjoeren bijgevoegd.”

— **'De Jolle', een stap naar zeevaardigheid ?**

— Mike de Kievith : „Jammer genoeg, voor het moment nog niet. We staan wel op het punt een nieuwe zeilboot aan te schaffen. Geen spiksplinter-nieuwe, maar wel een zeevaardige tweezeiler van zo'n 5 meter lang die plaats moet bieden aan een vijftal opvarenden. Wie zin heeft om 'De Jolle' te vervoegen kan dit op telefoonnummer 059-50.15.68, Mike de Kievith, Romestraat 60, 8400 Oostende.”

**Zó voortdoen
is afgaan
op regelrechte
milieuramp...**

— **Op de drempel van de grotensenswereld, wordt de jeugd geremd of aangemoedigd ?**

— Mike de Kievith : „Ik denk geremd... én aangemoedigd. Men kan er niet langer naast kijken dat het milieu op wereldvlak er enorm achteruitgaat, bij zover dat het binnen honderd jaar wel eens op een regelrechte ramp zou kunnen uitdraaien. Uitlaatgassen van auto's en fabrieken zijn verantwoordelijk voor de stinkende deken koolstofmonoxide (CO₂) die zich rondom de

de wikkelt. Daardoor wordt de aarde opgewarmd, hetgeen heel wat miserie meebrengt...”

— **Wat moet dringend tegen gedaan worden ?** Mike de Kievith : „Er moeten wetten uitgevaardigd die kwetsuus verbrandingsproces voor eens en voor altijd de mond snoeren.”

**Waarom moet
academie lopen
toch zó
duur zijn ?**

„Hoogtijd dat de groot-industrie, de mensheid ten bate, leert in de rij te lopen. De States zijn koploper inzake vervuiling. Niet te verwonderen als je weet dat Amerika gewoon niets doet... omdat de oliebaronnen en elektriciteitsmaatschappijen een zulkdanige machtspositie innemen dat de bewindvoerders er helemaal machteloos tegenover staan. Chapeau voor Nederland, dat op gebied van alternatieve energie — oa. wind en licht — heel wat spuurwerk verricht. Naar het schijnt zijn ook Denemarken en Zweden daarmee bezig. Hoogtijd dat iedere aardbewoner die goede weg inslaat.”

— **Je had het ook over aangemoedigingen ?**

— Mike de Kievith : „Ik vind dat de jeugd in Oostende aangemoedigd wordt, omdat er heel wat meer initiatieven van de beleidvoerders uitgaan dan in de tijd toen ik nog jong was. Optimisme dat ik kan staven omdat ik vandaag daadwerkelijk aan jeugdwerking participeer. Dienaangaande graag een saluutje aan schepen Veulemans...”

Mike is akkoord dat je het moeilijk hebt om verder te studeren wanneer je helemaal geen centen heb. Natuurlijk zijn er de aan te prijzen studiebeursen. Er is evenwel een 'maar'... want als je je eerste kans verknoeit is er van subsidies geen spraak meer...

— **Zijn er flagrante verschillen tussen het Vrij en het Officieel onderwijs ?**

— Mike de Kievith : „Ik meen te weten dat er in het Officieel Onderwijs veel meer individuele vrijheid aanwezig is. Je mag er als het ware meer je eigenzelf zijn. In het Vrij Onderwijs is de lijn strakker, is het schoollopen meer disciplinair afgestemd. Het moet zó en zó zijn... en de school is zó : 'men' brengt de leerling 'hun' idee van goed en kwaad bij.”

— **Kunst, muziek en studies : schromelijk duur ?**

— Mike de Kievith : „Het bedrijven... of opdoen van het nodige zicht en technieken vind ik heel duur. Mijn vriendin beweegt zich aldaar op het driedimensionele vlak. Welnu het materiaal kost heel veel geld... en de studies lopen al evenzeer met een pak geld weg. Het éérste jaar geeft men een studiebeurs, maar geraak je door de examens niet dan is de subsidie foetsie en moet de leerling zélf het gebroken potje betalen. Muziek en studies daarentegen vallen nog mee.”

— **Jong zijn in een stad van oude mensen ?**

— Mike de Kievith : „Ik vind het verschrikkelijk dat iemand die wil werken, dat eenvoudige niet alleen de kloep door het mankement aan pinging : je

krijgt mentaal hierbij ook een dreun van jewelste op je kop. Als je werkt is er een houvast en houdt de maatschappij rekening met je. Een sluitend antwoord kan ik niet geven, want wat kan je anders doen dan solliciteren, solliciteren... en solliciteren !”

**Jongeren
vandaag
minder geremd
dan in
opa's tijd**

Een jongerenparlement zou Mike de Kievith nog zien zitten, al valt het haalbare ervan moeilijk in te schatten. Wat ook, volgens hem heeft Oostende oor voor jongeren en refereert hiervoor naar de velodroom die wordt opgeknapt en schepenen Veulemans en Lambert die het aandurven advies te vragen aan de jeugd.

Jongeren hebben vaak een

directere blik op de zaken dan oudere mensen, meent Mike, omdat het een publiek geheim is dat oude ratten in de politiek zich met veel meer andere zaken rekening houden... en de *waarheid* meer dan eens naar het tweede vlak wordt verwezen. „Ze houden meer rekening met wat er zal gebeuren als ze dit of dat beslissen, waarbij gemakkelijk de kern van de zaak verloren gaat. Jongeren zijn meer puur...”

— Laten we even grasduinen in het Belgische politiek gebeuren.

■ **Dehaene** ? Een bullebak...

■ **Tobback** ? Hij verslechtert met de dag, ik had vroeger een beter beeld van hem. Zijn idealisme is aan het verpauperen. Louis lijkt een verbitterd persoon te zijn geworden die veel zorgen om het hoofd heeft... en die ten allekante probeert weg te verdommen.

■ **Verhofstadt** ? Hij heeft een sympatieke uitstraling, al heb ik de indruk dat het bij hem voornamelijk rond geld draait. Zaken, zaken... en nog eens zaken.

■ **Mieke Vogels** ? Ze straalt een frisse kijk op de zaken uit.

■ **Belachelijk** ? Zonder meer

^{os} Vlaams Blok, dat een te-
^{ic}rt aan menselijkheid uit-
^Draagt. Ze willen alles bered-
^reren... maar het eindresultaat
^{is} mist telkens hart en menselijk-
heid.

— **Zijn de hedendaagse jongeren even fris en combattief als ter ziele gegane politicus- sen à la Kamiel Huysmans ?**

— Mike de Kievith : „Ik meen dat de jeugd vandaag veel frisser voorkomt. Ze zijn minder geremd en minder gefrustreerd en treden dan ook natuurlijker en spontaner naar voren. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk de ene generatie met de andere te vergelijken. Waar de ene wegwijnde in niet te murwen armoede, versmacht de andere in deerniswekkende drugstoestanden.”

— **Hoe kijkt een scout op drugstoestanden neer ?**

— Mike de Kievith : „Een drugverslaafde is iemand die diep in de problemen zit. Hij vlucht gewoon uit de realiteit. Ik vind dat men niet keer op keer een drugverslaafde met de vinger moet wijzen. Het is een persoon met problemen... en volgens de wet moet een persoon in nood nog altijd geholpen worden. Problemen waar, in het algemeen, de vingerwijzende maatschappij nog altijd zelf aan de basis van ligt.”

Meisjes werden bewuster in de liefde

Hij vrijde in één jaar tijd 130 meisjes op, verklaarde een puber heel gewoon op teevee. Reageert Mike : „als die jongen zich daar goed bij voelt... en al die meisjes zich daar goed bij voelen, dan vind ik dat geen probleem. Ik vind het veel erger als één koppel het met mekaar niet kan stellen en toeren uithaalt, die meer met machtsmisbruik dan met zuivere liefde te maken hebben.”

— **Zijn meisjes vandaag zó maar te nemen ?**

— Mike de Kievith : „Heel zeker niet. Ze zijn veel bewuster geworden en weten veel beter dan de meisjes vroeger met wat ze bezig zijn. Als ze willen vrijen met iemand dan gaan ze het ook doen... en mogelijks iets rapper dan in oma's tijd, omdat ze minder geremd zijn. Maar als het hen niet zint, zullen ze even hard op hun standpunt blijven.”

— **Bespringen jongens zomaar ieder rokkeding ?**

— Mike de Kievith : „Dat gaat toch niet. Het belangrijkste in de liefde is dat je overeenkomt : je hart en je persoonlijkheid spelen nog altijd een principale rol !”

— **Samenwonen beter dan trouwen ?**

— Mike de Kievith : „Volgens mij wel. Bij een huwelijk wordt je eigenlijk verplicht om heel je leven samen te zijn. Ik wil graag samen zijn met iemand, maar de dag dat het niet meer gaat moet ik uit de boot kunnen stappen...”