

Salon socialisme niet ver weg...

Het begint met:
"Ik ben geen racist,
maar..."



... 'maar' zegt!

ABVV

3

ABVV
IN DE FRONTLIJN

De voorzitter van de ABVV-jongeren gewest Oostende - Veurne - Diksmuide is geen 'gewonen'. Ooit deed Thomas Weyts zijn plechtige communie, maar uit het college gesmeten werd hij een socialist van het meest linkse bloed. Hij vindt het erg dat de ene mens nog niet naar Poepeloerekapelle kan treinen... terwijl de andere zomaar over en weer naar Amerika vliegt. 'Ik probeer een echte socialist te zijn... die ijvert voor het afschaffen van het kapitalisme!' Voorman van een dikke honderd ABVV-jongeren ijvert Thomas voor regelmatige bijeenkomsten waarop activiteiten worden besproken en nieuwe initiatieven aangekaart. 'We proberen verder te kijken dan de gewone syncicale horizon. Een forum scheppende waarop zowel seks, muziek en racisme mekaar vrij en vrank terugvinden...'

Eigenlijk komt Thomas Weyts, voorzitter van de Oostendse ABVV-jongeren uit een christelijk nest. Op zijn 15de werd Thomas socialist omdat de sfeer in het katholiek college waar hij studeerde hem gewoon de strot uitkwam. Het mangelde er volgens hem aan elke vorm van democratie en inspraak. Door de rakettenkwesie van de 80-tiger jaren werd hij activist bij de vredesbeweging. De preses van de ABVV-jongeren heeft het niet op de huidige regeringspartijen begrepen — SP-ministers inclusief — waar iedereen inzake witte mars en Dutrouxaffaires doet alsof zijn neus bloedt. Thomas waarschuwt zijn vrienden van de rooie ideologie, vanwege de parfum van irriterend salonsocialisme die meer en meer in de lucht hangt...

Thomas Weyts kan niet zomaar in roots en plaats gevat. Geboren in Duffel op 11 januari 1971 en wonende in Gent is hij vandaag voorzitter van de ABVV-jongerenwerking Oostende - Veurne - Diksmuide. Het Weyts-dubbeltje maakte wel haakse bochten als je weet dat pa Jozef en moeder allebij het christelijk vakverbond gunstig gezind waren.

Als jonge kadee had Thomas nog geen toekomstplannen. Toen hij in het college een scholierenstaking wilde organiseren tegen de onderwijsbesparingen van minister Coens, vloog hij met zijn klikken en klakken op straat. Tot zijn 19de studeerde hij vervolgens aan het Mechelse atheneum om hierna nog twee jaar Gentse univ voor politieke en sociale wetenschappen te lopen.

In België zijn er minimum 1 miljoen jobs tekort

Volgens Thomas wordt zelfs in de vakbonden nauwelijks rekening gehouden met de kritiek en inbreng van de jongeren, die nog altijd te weinig aandacht krijgen. Omdat jongeren — en óók andere mensen — niet genoeg aan bod komen, hebben ze dan ook weinig of helemaal geen inspraak in de huidige maatschappij.

— **Is er toekomst in een stad van oude mensen ?**

— Thomas Weyts : „In Oostende moeten er dringend een aantal mogelijkheden gecreëerd worden. Geen Miet Smet-jobs die meer op snoepertjes voor het patronaat gelijken... dat minder sociale lasten moet betalen voor de pubers dat ze tewerkstelt. Geef toe dat warenhuisklusjes zoals boodschappenmandjes naar de auto dragen of pompbediende spelen jonge mensen maar heel weinig persoonlijkheid opvrijzelen.”

— **Voor wat zou jij met alle ABVV-jongeren op straat durven komen ?**

— Thomas Weyts : „Opdat

men een paar honderd miljard in het onderwijs zou pompen. Er zijn vandaag al te veel besparingen op onderwijs. De jongeren moeten recht hebben op een goede opleiding... en dit in de richting die zij graag doen en zij interessant vinden. Laat men in godsnaam weeral niet de willetjes volgen van de grote bedrijven.”

— **Speelt welstand rol bij studiemogelijkheden ?**

— Thomas Weyts : „Ik ben ervan overtuigd dat geld een heel belangrijke rol speelt in de opbouw van een carrière. We moeten terug naar een maatschappij waarin sociale noden en sociale voorzieningen voorop worden gesteld en discriminaties op vlak van afkomst en financiële toestanden worden weggewerkt. Migrantenkinderen hebben het vandaag veel moeilijker op school om gewoon hun studies af te maken en een diploma te behalen. Eenmaal van school hebben ze dan nog de enorme zorg om toch maar aan een job te geraken.”

Seks ? Men leert jongeren niet vrijen, tout court...

Volgens Thomas Weyts is de seksvoorlichting op school flauw. Het is allemaal te medisch en te technisch. Ze leren de mensen niet vrijen, tout court...

— **Hoe wordt seks thans door jongeren benaderd ?**

— Thomas Weyts : „De jongeren proberen vandaag vrijer en losser om te gaan met seks. Niet altijd even gemakkelijk en de problemen daaromtrent zijn nog lang de wereld niet uit. Je hebt de moraal die zwaar doorweegt, de aidsverschrikkelijkheid en jongeren die zich het recht toeëigenen om als homo of lesbienne naar voren te treden.”

— **Jongeren zuiverder op de graat dan vermoed ?**

— Thomas Weyts : „Het is niet een kwestie om zuiverder te zijn, maar wel dat ze het

recht moeten hebben om te seksen wanneer zij dat willen... en hoeveel zij dat willen. Hoe, wanneer en wat... is hun zaak en daar hebben ouders, gerecht en 'kweetnietwieook niets mee te maken. Mijn moraal : wat twee mensen bewust tesamen willen doen is hun zaak. Jonge meisjes ? Die staan meer op hun rechten dan vroeger. Een vrouw beslist normaal de nacht zelf wanneer ze seks wil hebben.” **Huwen of samenwonen ?**

— Thomas Wuyts : „Ik ben absoluut niet van plan om te trouwen. Ik heb gewoon iets tegen het huwelijk, al kan ik mensen verstaan die deze stap absoluut willen zetten. Ik zou geen probleem hebben om met iemand samen te wonen. Geef evenwel toe dat partnerschap niet altijd even simpel is. Daarom sta ik er wel op dat alle discriminaties daaromtrent moeten verdwijnen.”

Vande Lanotte krijgt Bonaparte-trekjes...

We hebben het over staken

die op de beeldbuis meer dan eens als een carnavalesk gedoe overkomt. Antwoordt Thomas : „Probleem hieromtrent is dat er nog altijd flikken en nationaal gerecht bestaan. Mijn nationale gevoelens ? Ik voel me noch Vlaming noch Belg. Ik voel me meer verwant met de linkse Braziliaanse arbeider, de Japanse landbouwer en de opstandige vrouw in Iran... Ik heb met die mensen meer gemeen dan met Koning Albert, premier Dehaene of minister Vande Lanotte. Ik ben absoluut voor een republiek.”

— **Met Tobback of Vande Lanotte als president ?**

— Thomas Weyts : „Laat Louis maar voort zijn eigenzinnig potje in Leuven koken. Wat Vande Lanotte betreft kan niet geloochend worden dat Johan net als Tobback wel heel erge Bonapartetrekjes begint te vertonen...”

— **Je durft dus hand in eigen boezem steken ?**

— Thomas Weyts : „Let op, ik ben geen SP'er hé. Ik ben geen lid van de SP. Dat is

trouwens geen vereiste om ABVV'er of ABVV-jongere te zijn. Ik zal je meer zeggen : vandaag de dag is het grootste deel van de ABVV-leden geen lid meer van de socialistische partij. Ik ben er trouwens van overtuigd dat veel van onze mensen bij een andere politieke partij aanleunen.”

— **Wat vindt je belachelijk in de politiek ?**

— Thomas Weyts : „Ik vind het gewoon schandelijk hoe de huidige regeringspartijen — de SP-ministers inclusief — reageren op de tweede witte mars en op de Dutrouxaffaire... Gewoon doen alsof hun neus bloedt, altoos proberend gerecht en politieapparaat in de wind te zetten.”

— **Racismede problematiek ligt je op de maag ?**

— Thomas Weyts : „Het stuit me tegen de borst dat er in België een paar honderdduizend mensen geen stemrecht krijgen. Wat binnen twee jaar met stemrecht voor EG-burgers heel zeker zal veranderen. Is het niet schandelijk dat migranten de pech hebben van

niet in Spanje... maar wel in Marokko of Turkije te zijn geboren ? Is het niet godgeklaagd dat jaarlijks duizenden politieke vluchtelingen België worden buitengezet... met alle risico's vandien. Even verfoeilijk dat België opgeschoteld zit met een klein miljoen werklozen. Verschrikkelijk dat er voor die dutsige proletariërs alleen maar nepoplossingen uit de bus komen, terwijl onderhand dagelijks honderduizenden mensen zich doodwerken...”

— **1 mei - feest van de arbeid — zouden alle jongeren uit alle verenigingen zich, in stoet en moed, de hand niet moeten reiken ?**

— Thomas Weyts : „Ik ben daar zeker niet tegen. We leven in een tijd dat vrouwen al over heel de wereld inzake het knokken voor hun rechten voor *venten* niet meer moeten onderdoen. Welnu, het is de hoogste tijd dat ook jongeren zich met zijn allen inzetten voor een gezamenlijk doel. Als het moet, weljåå, waarom niet op 1 mei hé !”

Fidel Castro is jongeren goed gezind

We laten een paar kleine woordjes volgen... waarop spinnig wordt geantwoord...

■ **Sport.** Ben heel sportief, maar fuif graag in het weekend. Ik ben niet muzikaal, kan niet zingen... maar gewoon weg van soul en blues.

■ **Kunst.** Ik karikatuurteken tamelijk goed en weet artikel en pamflettentekst met pigment in mekaar te steken.

■ **Ontspanning.** Jongeren moeten nog altijd veel te veel voor ontspanning betalen. Er zijn trouwens ook veel te weinig jeugdhuizen. Is het niet schandelijk dat men nog altijd niet *gratis* kan sporten ?...

■ **Media.** Dringt ontgensprekelijk een eenheidsboek op van popmuziek en Amerikaanse films. Een té slaafs beleid bant gewoonweg zinnige jongerencultuur. Onderdeel van het grootkapitalisme zijn de meeste media gewoon slipdragers van het beleid. De Vlaamse kranten zijn wel heel braaf.

■ **Klatergoud.** Peperdure kleren en dito behangsel steken me tegen. Er zijn zinniger dingen dan met geld en goud de ogen van de mensen uit te steken...

■ **Erotiek.** In seksfims heb ik er wel moeite mee dat het altoos de vrouw is die onderdanig is en alles gewoonweg moet ondergaan...

■ **Soigner.** Een paradijs voor de jeugd zal er wel nergens zijn. Maar als ik mensen hoor die in Cuba zijn geweest, dan oogt het land van Fidel Castro — ten overstaan van jongeren en medegaande sportbelevens — alleszins heel wat goediger dan wat zich hier in het Belgiekske afspeelt...