

5 vóór 12 vóór christelijken



Voorzitter jong-CVP Leen Coppejans is een lieve meid, die waarheden niet uit de weg gaat. Ze geeft toe dat men zich zelfs in 't christelijke kamp durft afvragen wanneer de CVP weer eens uit haar kot zal komen. Leen voelt zich aan 't zèetje in haar vel : „men zegt aleens dat de Oostendenaars onverschillig zijn. Malle indruk, ik vind juist dat je in de Ensorstede moogt doen wat je wilt en dat je niet wordt nagekeken.” Nu 1 mei lonkt vragen we dame Coppejans, hoe zij die dag van solidariteit bekijkt ? „Het is de dag van de arbeid... die de sosjes zich hebben toegeëigend. Ik weet niet of jongeren van 1 mei wakker liggen hoor. Wat solidariteit en handen reiken betreft : we leven in een zeer individualistisch ingestelde maatschappij die 'handen reiken' niet bepaald ziet zitten...”

Toen Patrick Asmus in 1995 ontslag nam, werd Leen Coppejans voorzitter jong-CVP Oostende. Stage lopend in het notariaat is Leen een lieve verschijning die evenwel harde waarheden niet uit de weg gaat.

„Waarom zouden eerste minister en burgemeester geen vrouw kunnen zijn? Hoedt u want op tijd en stond wordt die waarheid ingelost. Wij vrouwen leggen andere accenten, zijn anders... maar nog altijd gelijkwaardig aan het mannenvolk!” Voor Leens part mag de huidige, al te oude paus, zeker en vast gaan... en liggen nationale Johan en Elsie haar op de maag. Ook hier is *trop* er, christelijk dan, duidelijk te veel aan. Of men het nu gelooft of niet, maar volgens Leen Coppejans is het in Oostende vijf vóór twaalf voor de christelijken, willen ze in de kortste keren niet glansloos ten onder gaan...

Dochter van Zeemachtofficier Juliaan en moeder Christiane Desmet, werd Leen Coppejans op 21 oktober 1969 geboren. Als tiener leken de beroepen van serveerster of coiffeuse haar ideaal. In die jaren was ze eerder schuchter, wat haar dan ook niet belette om later vijf jaar rechten te lopen plus één jaar notariaat. Nadien moest ze nog drie jaar stage doen bij een notaris... waar ze vandaag nog altijd mee bezig is.

Paus, Johan, Elsie en de CVP...

De CVP kiest vandaag radicaal voor méér vrouwen in het parlement. Leen daarover: „men zegt dat die omwenteling er uit eigen beweging moet komen. Niets van, de dames moeten zélf naar voren treden en eventueel verder gaan dan de door mannen getolereerde vrouwelijke tegenwoordigheid van één/derde. Wat ook, het blijft nog altijd moeilijker voor een vrouw dan voor een man om het in de politiek waar te maken. Moederschap en huishouden zijn twee niet te onderschatten obstakels...”

— **Wat doen vrouwelijke politiekers beter?**

— Leen Coppejans: „Ik zou het niet bepaald hebben over *beter doen*. We leggen andere accenten... en zijn de mannen uiteindelijk zeker en vast waard.”

— **Zie jij je in het vel kruijen van Dehaene of Vandecasteele?**

— Leen Coppejans: „Ikzelf ben daar vandaag nog te jong en te onervaren voor. Maar er zijn gewis vrouwen die de taak van een eerste-minister of burgemeester van Oostende zouden aankunnen!”

— **Hoe komen de toppolitiekers over?**

— Leen Coppejans: „Premier Dehaene heeft enorm veel capaciteiten, maar hangt de laatste tijd een beetje te veel de dictator uit. Tobback? Waar ik vroeger pro was, is dit vandaag niet meer zo omdat de Louis bij momenten zo verschrikkelijk arrogant kan zijn. Over Verhofstadt ben ik ergens blij dat hij terugkwam en hoop dat hij eindelijk eens iets bewijst. Al lijken scheidingen tot een normaliteit in onze maatschappij uit te groeien, dan vind ik wat *ónze* Johan en Elsie betreft, ook hier *trop* er een beetje te veel aan is. Niemand had zoiets van Johan verwacht...”

— **De paus?**

— Leen Coppejans: „Als je hem op de teevee ziet is de aanblik gewoonweg bedroevend. Je vraagt je gewoon af of die mens nog bekwaam is om de christelijke wereld te dicteren. In een tijd van aids en drugs zit het vaticaan met haar anticonceptie-opvatting grandioos verkeerd.”

Beroep zeker col en plastron waard

Leen vindt dat de jongeren vandaag veel vrijheid hebben, zó positief als negatief: „men laat de jeugd al te veel aan

haar lot over. Jonge mensen moeten nog altijd geleid worden, sociaal-cultureel aangevoerd en verantwoordelijkheidszin bijgebracht. Tieners en pubers hebben het soms te veel over *recht op dit en recht op dat*... maar vergeten dat mensen ook plichten hebben. Je wordt niet vanzelf volgegroeid, daar moet verdorie hard voor geknokt!”

— **Speelt standing van thuisuit dominante rol?**

— Leen Coppejans: „Vandaag worden ook jongeren uit arme gezinnen op studievak mogelijkheden geboden. Wanneer er gebuist wordt, is het voor een kansarme jochie praktisch onmogelijk om zich — zonder subsidies — te hervatten. Ik wil evenwel duidelijk stellen dat er aan de univ's nogal wat feestvarkens rondlopen, die hun lappen en tappen aan studies vegen. Over zulke gevallen ben ik vrij duidelijk: als je bij het bloemekes buitenzetten je kont verbrandt, moet je maar op de blaren zitten...”

— **Wat dient in het studieproces uitgeroeid?**

— Leen Coppejans: „Wanneer een student niet slaagt is het moeilijk te controleren wiens schuld het uiteindelijk is. Daarbij, was hij/zij wel bekwaam voor hogere studies?”

— **Ouders ervaren 'buis' als een schande?**

— Leen Coppejans: „Het is de hoogste tijd dat technische scholen terug opgewaardeerd worden! Er is immers een tekort aan vakmensen. Ouders

moeten er van afstappen dat een kind dat een beroep leert minderwaardig is aan een humaniorastudent. Dat is absoluut geen waar. Integendeel, een beroep is in heel veel gevallen dubbel en dik een col en plastron waard: vakmensen hebben vaak op hun loonbriefje méér staan dan afgestudeerde universitaires. Men moet nu meer eens heel dringend het technisch onderwijs aantrekkelijker voorstellen!”

Weervoorspellers wat bedachter, asjeblijf

De werkloosheid is voor Leen Coppejans de hoofdreden waarom er zoveel jonge mensen wegtrekken uit Oostende: „wanneer het Plassendaleproject goed wordt aangepakt, iedereen er achter staat, promotie gevoerd wordt en bedrijven aangetrokken kan dit de redding betekenen van de door gebrek aan arbeid gepokputte Koningin der Badsteden.”

— **Oostende óók onder de paraplu verkopen?**

— Leen Coppejans: „Het toerisme beperkt zich al lang niet meer tot juli en augustus. Dus moet 't zèd'tje 12 maanden op 12 en als 't moet ook in regen en wind verkocht worden. Er is evenwel een 'maar' bij: de televisiestations mogen voor eens en altijd beseffen dat middenstanders langsheen de Vlaamse kuststrook verdraaid hard moeten werken voor hun boterham. Laten de De Meys en andere Debosers nu maar eens, in het uitkramen van regen- en andere kwaai voorspellingen, iets bedachter zijn. Hoe dikwijls heeft men het niet over stormweer... als

de kust glanst en gloort onder een zomerhete hemel ! Jààw-el... Ardennen, Kempen en Brussel worden voortdurend getroeteld. 'Negerdorp kust' moet zijn plan maar trekken..."

— De indruk wordt aleens verwerkt dat de socialisten het hier in Oostende alle-mààl doen ?

— Leen Coppejans : „Het onderste boven keren van Oostende, kwam er geenszins door de socialisten alleen. De mogelijkheden werden geschapen door CIF-geld (CIF = Centraal Impuls Fonds) en het Gemeentekrediet. Dus mocht gelijk

wie hier aan de macht geweest zijn, de enorme veranderingswerken zouden er toch gekomen zijn..."

Met compromissen bak je geen eieren...

Volgens Leen Coppejans is het hé-le-mààl geen compliment dat Oostende zoveel CIF-geld wordt toegeschoven :

„het duidt op de keerzijde van de medaille, tzt. dat we gewoon de armste stad van gans het land zijn ! Er moet dan ook dringend iets gedaan worden om aan het probleem van bestaansminimumtrekkers, dutsige migranten en gammele huisvesting een oplossing te geven. Ofwel moet men de sukkelaars stemrecht geven, ofwel hen aan een betrekking helpen.”

— Steekt jong-CVP hand ook in eigen boezem ?

— Leen Coppejans : „De traditionele partijen zingen zowat allemaal hetzelfde liedje. Ze zeggen allemaal heel veel, maar doen zit er meestal niet in. Ze overspoelen met op niets uitdraaiende compromissen al te vaak het politieke bestel.”

We eindigen met een tematiek door Leen Coppejans graag ingevuld :

■ **Provincieraad.** Het jaarloon van 2.650.000 fr (ofte 220.833 per maand) die de dutsen (sic) van de provincie bij de raad van staat reklameren, is gewoon schandelijk. Vooral omdat loonmatigingen aan de orde zijn en we vandaag in een door werkloosheid verpeste sociale tijd leven...

■ **Jeugd en politiek.** Door de politiek nogal stiefmoederlijk behandelde jeugd, moet meer op haar strepen staan. Niet verzinken in Dutroux- en Agustasituaties, of van alle eerlijkheid ontdane profitariaat. De jeugd moet zich van haar eigen sterkte bewust worden. Waren het geen jonge soldaten die in een recent verleden scheve dingen recht hebben gezet. Hun leven veil had-

den om nazisme en andere barbaarsheden uit de wereld te helpen.

■ **Jeugd en beleid.** We hebben in onze buurt kinderen die zomaar op straat lopen... niet wetend waar naartoe. We kunnen de kinderen nu eenmaal niet allemaal op het strand steken hé. We kijken belangstellend uit naar de velodroom — sacraal ontspanningsoord van morgen voor de jeugd, zo blijkt ! — maar sakkeren omdat de werken aldaar toch zo ellendig traag opschieten. Er wordt eindeloos gepalaverd.

■ **Ouders.** De generatiekloof is iets dat al altijd heeft bestaan. Als je ma en pa bezig hoort, dan hadden ook zij problemen met hun ouders. Ook zij mochten niet altijd uitgaan... en daarbij veelal fluiten om ping-ping.

■ **Oostendse Titanic.** Toegegeven dat met het verdwijnen van de male Oostende een brok van zichzelf verloor. Stonden we te weinig op onze strepen en schoot Oostende weeraleens te laat wakker ? Feit is dat de Belgische belastingsbetaler niet langer het alsmaar aangroeiend verlies kon betalen...

■ **Toeristisch Oostende.** De randparkings moeten gewoon prioritair zijn. Met man en macht moet er aan gewerkt worden om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Toch is er blijkbaar een kentering ten gunste merkbaar. We herinneren ons prachtige winterweekends waarbij 's middags tot 3 à 4 uur werd aangeschoven naar de kust... waarna vanaf 17 u. het slentergangetje, naar het binnenland toe, alweer op gang kwam.