

Mariakerke,

'de' familieplage



Ooit in Klemskerke het leven ingeworpen werd Freddy Lannoye — met vrouwtje Maria en viervoetertje Snoepie — een Oostendse Mariakerkenaar van het geduchtste kaliber. Hij weet dat zijn huidige wijk-aan-zee niet alleen met paardenkoers, Media-Center en KVO-voetbal op sterke benen staat, maar dat Oostendes kroonprinses Middelkerkewaarts met Kinkhoom, Ravelingen en andere grenzenloze stranden in een niet meer te stuiten uitbreidingsbeweging komt. Hoogtijd dat Oostende haar Leopoldpaard een halve zwaai omkeert... zodat het niet langer zijn gat veegt aan Mariakerke. Is het waar, ik weet het niet, maar ter gelegenheid van het 'Mariakerkse Eeuwfeest 1999' zouden er L.A.-pannekoeken en Boele-bier op de markt komen. Terwijl Freddy Lannoye, zoals in zijn jonge jaren, met een denderende 'Ik heb op zee mijn leven lang gevaren...' de centuryparty voor open zou zingen.

In het oorlogsjaar 1941 te Klemskerke geboren was Freddy Lannoye van in zijn kleuterjaren al een flink baasje die, opgroeiende, wel nooit de kaas van tussen zijn boterhammen liet pakken. Omdat vrouwtje Maria Decuyperre al even graag kookte als Freddy was dit op zich de bevrijdende lus naar de horeca... en hùn Mariakerkse 'Los Angeles' in het bijzonder. De majestatische westerdijk van Oostende — in een vorig leven hét zee- en strandgenoegen voor kinderrijke families uit de armoedige negerdorpen Westerkwartier en Steense Dijk — die openbloeiende tot de waardige kroonprinses van de Koningin der Badsteden, wàr Freddy Lannoye zich pas goed in zijn vel voelde. Dàr wou hij knokken voor de plaatselijke handel... en voor de volksmens in het bijzonder.

De kloekte heeft Freddy mee van vader Connee Lannoye, gespierde metsler die graag de fietspedalen martelde. Maar ook moeder Maria Degroote stond haar steek in het huishoudenbudget. Niet alleen als badkarhoudster gekend in De Haan, maar evenzeer met haar 'Chez Maria' waar ze de toeristen met nogalwat strandzetsels en zeilen uit de nood én in zon hielp.

Ooit doelman bij Daring Blankenberge

In zijn schooljaren was het geweten dat Freddy eigenlijk niet graag studeerde, zodat het nodig was dat zijn ouders hem aleens in de vlerken knepen. Vanaf het vijfde liep Freddy college en zat in het eerste Economische trouwens bij de heel Vlaamse Marc Van Hecke. Op sportgebied drong Piet Bultiauw aan opdat hij het in de atletiek zou waarmaken, waar stoere Freddy trouwens een paar pogingen kogelstoten en discusswerpen heeft gedaan. — Freddy: „Toen Daring Blankenberge nog in Eerste Provinciaal speelde heb ik een zevental seizoenen tussen de doelpalen gestaan waarbij ik de gelegenheid kreeg een paar heel goeie matches op mijn klak te schrijven. Ik was trouwens ook keeper in het Onze Lieve Vrouwcollege.”

Na zijn studies deed Freddy Lannoye de aanvraag als reserve-officier, mocht binnen in de Leopoldskazerne in Gent en werd bij de gezondheidsdienst ingedeeld. Later trok hij naar Leuven om er met een camion te leren rijden, waarna hij naar Ossendorf bij Keulen werd gemuteerd. Maar ma en pa waren met die militaire carrière helemaal niet opgetogen. Zo kwam het dat Freddy nog met oliën, vetten en margarines voor Vandemoortel in Izegem de baan opging.

Op zijn 36ste huwde Freddy Lannoye Maria Decuypere uit Roeselare. De trouw werd in Diksmuide voltrokken door burgemeester Laridon. „Huwelijk die in feite voor ons beiden de eerste stap naar een horecatoekomst zou betekenen... omdat we allebei toch zo

graag kookten. Drie jaar later, welbepaald op 1 juli 1980, zijn we dan in de 'Los Angeles' te Mariakerke ingetrokken.”

Moeder's Vlaamse carbonaden doen het nog steeds

Er zijn waarden en waarheden die je in geen enkele hotelschool kunt leren en uit eigen body en brains moeten komen: op school leert men de stiel... maar geenszins de praktijk, vult Freddy aan.

— **Noem een paar basisprincipes?**

— Freddy: „Altijd vriendelijk zijn voor de mensen en hen goed ontvangen. Er voor zorgen dat wat je aanbiedt *vol-doende en af* is ongeacht het een koffie, een pintje, een coca, een crème of een vijfsterrenmenu betreft. Eerlijkheid en vriendelijkheid renderen altijd.”

— **De portemonnee geen op-
perste almacht?**

— Freddy: „Helemaal niet, ikzelf ben niet uit op het onderste uit de kan. In tegenstelling met de school waar nogal wat extreem wordt gecijferd en winsten berekend... maar waar men het stapke dicht bij de klant zetten meestal hopeloos negligeert. Ik kan iets weggeven van datgene wat binnenkomt, zó voor sponsoring als publiciteit.”

— **Aan wat laat jij nooit tor-
nen?**

— Freddy: „Eerlijkheid moet voor alles gaan, was ooit de richtregel van mijn ouders. Zo kun je met oneerlijkheid vanwege je personeel af te rekenen hebben. Dat is gekend... en ergens eigen aan de horeca. Zo kunnen er zaken opgediend worden die niet 100 procent af zijn, zeg maar té veel water in de soep. Luister, de klant betaalt met goed geld, welnu ze hebben recht op goede marchandise. Verwen een klant en het komt de zaak altijd ten goede, is een raad die ik aan alle confraters wil doorgeven. Want oneerlijkheid gebeurt nog altijd veel te veel in ons vak...”

— **Was moeder een goede
kokin?**

— Freddy: „Een heel goeie! De culinaire tinteling in vingers en neusgaten zal ik wel van haar meegekregen hebben. Er zijn trouwens bepaalde gerechten die in 'Los Angeles' worden opgediend waarvan alleen mijn moeder het recept kende. Vooral dan haar *Vlaamse carbonaden*, waarvoor zij indertijd speciaal de saus kwam bereiden. Je weet wel mysterieuze kruiden... aangevuld met een scheutje bruin bier. Kan het smakelijker, kan de schotel eigenlijk Vlaamser ogen en dampen?”

Van lege dijk kan men niet eten...

Handelaarsbond en feestcomité van Mariakerke lieten nooit na, als het enigszins kon, schwing in het wijkgebeuren te zwieren. Waarom zouden ook wij met geen *Bierenweek-end* uitpakken, werd al eens op de pui van het stadhuis geopperd. Jamaarjää, zei schepen Vermeesch, al wat ge wilt... maar Oostende is geen Blankenberge en ook geen Middelerke. „Wij antwoordden daar toen op, dat ge niet van een lege dijk kunt eten en dat er tennallentijd volk nodig is om dijk en wijk in leven te houden.”

— **Hoever ligt Mariakerke
van Oostende?**

— Freddy: „Tijdens de inzet die we leverden voor Mariakerke — nog altijd fantastische toerismepool voor Oostende — brandden er ons wel al altijd jaloerse blikken in de rug. Dat neemt niet weg dat

we ons verder zullen inzetten om van onze wijk een familieplage te maken, met het kind als koninginnestuk. Dààrvoor maakten we ons Strandplein en belendende zeedijk verkeers- en parkeervrij, hierbij de wens koesterend de auto-vrije strook nóg verder uit te breiden.”

— **Horeca een 'must' aan
samenhorigheid?**

— Freddy: „In ons niet on-aardige twee-kilometer-en-half uitgestrekte gebied aan zee, waar zich nog altijd een 40-tal horecazaken nestelen langs Nieuwpoortsteenweg, zeedijk en zanderig hinterland, mogen we inderdaad gewagen van een zekere familieband. Mariakerke begint eigenlijk rechttegenover de ingang van de paardenkoers en loopt tot aan de Dorpstraat alwaar in de achtertuin van 't Duinenkerkje ons aller James Ensor de slaap-der-rechtvaardigen slaapt...”

— **Contentement van de
handelaars?**

— Freddy: „Dat de commercie in het algemeen inzake prijzen, sluitingsdagen, afspraken en solidariteit aan hetzelfde touw trekken. We hebben een goede samenwerking met Toerisme Oostende alsook met de verschillende Mariakerkse verenigingen. Dat behelst in de allereerste plaats het *Feesten Sportcomité* van ons aller Boele Vander Cruyssen en de *Mariakerkerietjes* van Hugo Seys. Ook naar het 'Strandplein', waar vóór de oorlog nog een kanon heeft gestaan, gaat onze tevredenheid uit. Langs heel de Belgische kust zijn er maar vijf dergelijke pleinen die óp de zeedijk en zo dicht bij strand en zee gelegen zijn.”

— **Over wat wordt aleens
gemopperd?**

— Freddy: „Dat er heel wat

meer activiteiten en attracties op Mariakerke-aan-zee zouden moeten komen. Waarom geen *Tien om te zien of Margriet Hermans?* Wij kunnen dergelijke troefkaarten aan hoor.”

Waarom Strandplein niet herdopen tot Paolaplein ?

Toen de Verenigde Handelaarsbonden van Oostende het niet begrepen hadden op de twee avondmarkten die Mariakerke er op nahield en aandrongen om één van die markten te laten vallen, zijn de commercianten van Mariakerke uit die bond gestapt om spontaan een Mariakerkse bundeling van handelaars op te richten. Begin juli en 's maandags vóór halfogst is er nog steeds een avondmarkt, die telkens weer massale belangstelling opwekt.

— **Naar wat kijk je vooral uit ?**

— Freddy : „Dat de Stad Oostende Mariakerke voor eens en voor altijd als een volwaardige toeristische wijk zal aanzien en serieus werk zal maken van beplanting, netheid op strand en dijk... en het gunnen van een laagje verf aan de bloembakken aldaar.”

— **Hoe kijkt de burgemeester tegen Mariakerke aan ?**

— Freddy : „Onze handelaarsbond had zo recent een gesprek met burgemeester Jean Vandecasteele die positief stond nopens onze voorstellen voor groen op zeedijk, rustbanken, verkeersveiligheid langs Troonstraat, laad- en los-

zones langs Nieuwpoortsteenweg, toestand van de niet zo gelukkige macadamisering van de Aartshertogstraat. Mariakerke is trouwens met Hilde Veulemans en Eddy Tulpin twee *eigen* schepenen rijk. We kunnen niet zeggen dat toerismeschepen Vermeesch ons niet genegen is, maar eerlijk gezegd, zou het toch een ietske beter kunnen...”

— **15 augustus alweer triomfantelijke hoogdag !**

— Freddy : „Welja, we hebben met Herman Crabeels, voorzitter KVO-seniorenclub, alweer een *verdienstelijke Mariakerkenaar* te vieren. Verder is er om 11 u. een wandelconcert en van 10 u.30 tot 12 u.30 en van 14 u.30 tot 16 u.30 Nutricia-dijkanimatie ; van 20 u.30 tot 23 u.30 streetparade 'Blue Note Combo'... en vuurwerk om 22 u.30 !”

— **Met een knipoog naar 'Eeuwfeest 1999' ?**

— Freddy : „Vast en zeker, want alsdan bestaat onze handelaarsbond 40 jaar... en is het 100 jaar geleden dat Mariakerke fuseerde bij Oostende. Feestelijkheid waarbij de zon praktisch niet zal ondergaan. Zowel Marktplein (kant Nieuwpoortsteenweg) als Strandplein (kant zeedijk) zullen hun vedettenpleiade niet missen. Zonder te boffen : maar 1999 vertaalt zich op z'n *Mariakerkes* in een 40-tal spetterende activiteiten.”

Nu we toch weten dat Koningin Paola onlangs het revalidatiecentrum voor gehandicapten bezocht, zou het wóndere 1999-Mariakerkejaar geen gelegenheid zijn om het wijdse Strandplein... met een wondermooie naam te herdopen ? Wat gezegd van het Paolaplein. Op zich een invitatie naar het Paleis toe voor Mariakerkes unieke Eeuwfeest 1999.