

# Oude krokodillen niet langer gewenst..

Conterdamse chiroleider Dries Vermeesch bevocht zich als NCMV-

secretaris en CVP-schepen bevoorrechte plaats onder Oostendse zon



*Van nature een folkloredronken mens die 'Op de Vissersmarkt' uitgalmt als de puurste nazaat van Bubbelinne, kan den Dries eveneens met penseel en palet overweg. Vandaar de clown die hij in 1981 op doek zette, waarbij het bengelende traantje niet ontbreekt... Dries maakte — op dé bekroning na — als politieker het mooiste mee wat er te beleven viel, al werd snerpende pijn hem niet bespaard. Zoals iedere sterveling op de aardbol sta je immers moedermensalleen wanneer je in nood bent. Vrouwtje Jacqueline was de enige, onverzettelijke bondgenoot :,, Hij had die ezelsstamp niet verdiend", zegt ze,, want als er iemand mocht beloofd worden voor wat hij voor volk en partij heeft gedaan, dan was het wel onze Dries zeker ! Volgens mij is het veel te vroeg dat hij weggaat... "*

Nu de twintigste eeuw op haar laatste beentjes loopt en we op gemeentelijk vlak wel een heel inzondere millenniumoktober tegemoetgaan, laten we iemand aan het woord wiens ouders — net als Leine Ducheyne! — boerde op een plaats die vandaag als Kennedyrondpunt de inkomhall van toeristisch Oostende werd. We hebben het over Dries Vermeesch die zich al heel jong voor zijn medemens inzette, chiroleider werd op de Conterdam, 't NCMV-secretariaat leidde en als CVP-er drie legislaturen als schepen van toerisme en voorlichting invulde. Iedereen weet nog welke belachelijke, om niet te zeggen universitaire vaudeville hem van de Oostendse burgemeesterssjerp afhield. Minder bekend is wel hoe de CVP-top het spelletje meespeelde toen ze Dries een ontslagname als assist in de voet speelde. Met een wel heel misplaatste lef liet plaatselijk CVP-voorzitter Eddy Pannecoucke verstaan, dat oude krokodillen moeten thuisblijven...

Als middenste tussen drie broers en één zus vulde Dries op 16 februari 1942 het gezin van van veehouder-melkventer Henri Vermeesch en Marie-Louise Decoster, uit de Meiboomse Beekstraat. Wanneer het in volle zomer dorstijd was, dan werd naar Leine Ducheyne getrokken die samen met haar broer een hofstede runde.

Van vader kreeg Dries 'graag onder de mensen zijn' een kwinslag mee. Ooit werd het Steense Vossenhol — toen 'Oude Afspanning' — door grootvader Theophiel uitgebaat, die op de zolder met 't Vermeeschkroost toneel speelde voor de mensen. Henri Vermeesch was nooit extreem en kwam met iedereen goed overeen. Op zijn 82ste is hij voorgoed heengegaan...

Moeder Marie-Louise was een rappe en vooral om de kinderen bekommerd. Waar ze zelf graag bijleerde, hield ze haar kinderen voor hun studies niet te verwaarlozen. Je moet proberen aan een vaste post te geraken, pleegde ze te zeggen: aan 't stad, want daar ben je zeker van je postje. Moeke Marie-Louise is vandaag 85.

## Wou eerst journalist worden...

Via het Mariaschooltje en het Oostendse College, trok Dries Vermeesch naar de Sociale School in Roeselare, die in het 2de jaar fuseerde met Kortrijk... dus moest Dries vandaanaf richting Groeningekouter, om er in de Kortrijkse IPSCOC af te studeren. Was het in de boerderij thuis wat kalmer dan trok hij als jobstudent naar bakker, melkhandel... of graanverwerker Rommel. Tot zijn 18de molk hij iedere dag twee tot drie koeien: 20 niet te onderschatten minuten, die in je armen kropen!

— **Dries:** „Tijdens het koeienmelken bereidde ik verhandelingen en huiswerk voor: wanneer je fysisch met iets bezig bent, kun je terzelfdertijd je hersenen laten werken. Ik was altijd de eerste in schrijven en declamatie, want ik heb al altijd een goeie stem gehad.”

— **Voor wat zette je als Chiroleider in?**

— **Dries:** „Om mensen bij mekaar te brengen. Ik verstond niet dat bepaalde jongeren geen jeugdbeweging vandoen

hadden. Naar mijn eigen gedrevenheid, meen ik dat een mens gemaakt is om in groep te leven. Iets waar ik mij trouwens, mijn hele leven lang, heb voor ingezet.”

— **Hoe oogde jou toekomst toen?**

— **Dries:** „Doordat ik in het college goed was in verhandelingen, wou ik journalist worden. Ik was 17 jaar toen ik inlichtingen nam inzake pers en communicatiewetenschappen. Maar klastitularis Ruyschaert was er vierkant tegen met: doe dat niet jongen!

— **Je schreef ooit lezersbrief in De Zeewacht?**

— **Dries:** „Dat gebeurde toen ze de nieuwe watertoren afzetten met witte gevelsteentjes. Ik was 15... en maande de Zeewachtlezers aan daartegen te protesteren: stel je voor, de Beekstraat waar wij woonden bevond zich in heel ellendige staat... en ze zouden daar in het Bosje de watertoren een prachtige nieuwe jas aanmeten!”

## Stagiair kinderrechter en koster in het leger...

Op zijn 18de student aan de sociale school voelde Dries het aan dat er later in de politiek wel een plaats voor hem zou kunnen weggelegd zijn. In die dagen was Dries Claeys alhier een welluidende naam.

— **Wat boeide jou in de maatschappij?**

— **Dries:** „Dat er zoveel mensen waren die niet echt deelnamen aan het maatschappelijk leven omwille van nooddrift, a-socialiteit en niet meedraaien in de hoop. Ik wou niet liever dan al die achterblijvers bij het maatschappelijk leven betrekken.”

— **Ooit was je stagiair bij Kinderrechtbank...**

— **Dries:** „Mijn opdracht bestond erin misdadige kinderen en verwaarloosde jongeren te

bezoeken. Stelde bij het door-nemen van levenslopen vast dat ouders vaak in hetzelfde bedje ziek waren. Het onderzoeken waard of dit probleem zich al niet bij de overgrootouders had gesteld. Evenwel toegegeven dat dit wel geen algemene regel zal zijn.”

— **Raad aan gerechtskind en ouders?**

— **Dries:** „Zoek geen gelijksoortigen op: beweeg je tussen vrienden en familie die je, levensbeschouwelijk, iets

waardevols hebben aan te bieden...”

Als militair was er voor Dries Vermeesch wel een heel aparte job weggelegd toen aalmoezenier Vanrolleghem hem in dienst nam als bediende-koster. Dries kon geen orgel spelen maar redde zich met een bandopnemer. Bloemen in de kapel water geven, stoelen rechtzetten, kelk oppoetsen en misgewaden klaarleggen maakten zijn kostersplicht uit. Dries was ook actief bij Milac.

— **Soldatendienst vandaag afgeschaft...**

— **Dries:** „In het leger hadden rijken geen voordeel omwille van hun welstand: dat iedereen gelijk was, vond ik pas heel tof... Ergens spijtig dat de verplichte krijgsmacht naderhand werd afgeschaft. De 12 maanden legerdienst hebben mijn kijk op de wereld enorm verbreed. Het sloot aan bij mijn studentenvisie, dat ieder gezin een aparte gedachtenstroming heeft en verschillen eigen zijn aan het bonte mensdom.”

— **Wanneer dook NCMV in je eigen wereldje op?**

— **Dries:** „Na mijn studies aan de sociale school ben ik van 1965 tot 1968 bedrijvig geweest bij de Katholieke Landelijke Jeugd, zowel in Oost- als West-Vlaanderen. In 1968 ben ik evenwel ingegaan op een advertentie uit De Zee-wacht, toen het plaatselijke NCMV een bewegingssecretaris zocht. Ik kwam als laureaat uit het examen.”

## Siamese CVP-tweeling Julien Goekint - Dries Vermeesch

Toen we dit citaat aanhaalden liet Dries er geen twijfel over bestaan, dat Goekint en hemzelf absoluut geen twee handen op een buik waren. „Als NCMV-secretaris werd mijn vrijheid van spreken nooit in vraag gesteld. Al waren er moeilijke om niet te zeggen pijnlijke momenten. Toen men *dacht* dat SEO een aanvraag had ingediend om zich langs de Torhoutsesteenweg te vestigen, maar ik — werkende op Brusselse kabinetten! — beter wist... en niet de SEO maar wel de GB zich kandidaat had gesteld...”

— **Vraagtekens te meer over SEO...**

— **Dries:** „Had SEO een aanvraag gedaan om zich daar te vestigen, dan ging de coöperatieve daar misschien gekomen zijn. Maar ze hebben geen aanvraag gedaan! Je kunt dat alleen in de schoenen schuiven van de schijnheiligheid en oneerlijkheid van bepaalde mensen...”

— **De NCMV-voorzitter en de NCMV-secretaris en de burgemeester en de schepen...**

— **Dries:** „Toen Goekint meer burgemeester dan voorzitter meende te moeten spelen

in het NCMV en iets anders voorstond dan was beslist, zei ik hem bout dat wij zouden uitvoeren wat het bestuur had beslist. Toegegeven dat Julien op het stadhuis er soms moeite mee had dat er een *bediende* schepen was. Mijn stellingnames in college en raad? Ik ging niet meer en ook niet minder in de clinch dan de andere mandatarissen...”

— **Hoe ver ging je als schepen van toerisme?**

— **Dries:** „Toen ik benoemd werd tot schepen kreeg ik een budget van anderhalf miljoen voor de Oostendse toerismesloep. Bedrag dat we wisten op te drijven tot honderdmiljoen vandaag. Ik heb er moeten voor vechten en iedereen overtuigen dat *toerisme* meer is dan wat leute en een beetje carnaval vieren...”

— **Takken van die 100-miljoen-boom?**

— **Dries:** „Een toerismehuis op het Monacoplein, dat borg staat voor een sterk evenementenbeleid met uitstralingen als het unieke festival 'Theater aan Zee' dat net als de offshore indertijd een formidabele aantrekkingspool mag genoemd worden.”

— **Je werd ook schepen van voorlichting...**

— **Dries:** „Iets wat aleens vergeten wordt en waar ik toch ook al 18 jaar werk van maak. Denk maar aan initiatieven als 'De Grote Klok', tal van informatiebladen, wekelijkse persbabbels, bewonersbrieven en brochures. Om niet te spreken over de welkomstvergadering voor nieuwe Oostendenaars... die het niet voor mogelijk achten een pint te mogen drinken met burgemeester en schepen...”

— **'Le Nouveau CVP' van Johan Van Hecke...**

— **Dries:** „Een aantal kopstukken — waaronder Reginald Moreels en Johan Van Hecke, toen nog CVP-voorzitter — zeiden me: Dries laten we het eenvoudig houden... en een ruil doen. Laat ons de burgemeestersjerp aan de SP geven, in casu Jean Vandecasteele. In ruil hiervoor zullen wij meer bevoegdheden krijgen en meer financiële middelen.”

— **Van een koele ruil gesproken...**

— **Dries:** „Een uitwisseling die ik nog altijd als niet-rechtvaardig bestempel, omdat *burgemeesterschap afstaan onbetaalbaar is*. Dat heb ik hen gezegd. Let op, in de CVP-top en christelijke achterban zijn de meningen ook vandaag nog altijd verdeeld hierover. Sommigen vragen zich luidop af, wat 'ze' nu in godsnaam wel gedaan hebben...”

# Toen Dries afhaakte klapte CVP-bestuur...

Toen de CVP besliste dat Dries Vermeesch burgemeester ging worden, kreeg de NCMV-secretaris nogal wat felicitaties, brieven en ja ook bloempotten. Toen hij naderhand aankondigde dat hij ging stoppen in de politiek kreeg hij van mensen die hem voordien hadden gefeliciteerd om zijn eventuele burgemeesterssjerp, deugdloze briefjes als: proficiat Dries, het was een moeilijke beslissing, maar het is goed dat je het gedaan hebt. Het was een moedige beslissing...

— **Dries**: „Zulke reacties doen deugd... maar je kunt daarvoor nog niet echt zeggen dat er iemand naast je staat om je te helpen. Uiteindelijk heb je nog louter je familie.”

— **Wat zei Jacqueline van je afhaken...**

— **Dries**: „Verschillende keren zegde ik bij mijn thuiskomst: zou je geloven dat ze allemaal de pot opkunnen, dat ik ermee ga stoppen... als dat op die wijze moet voortgaan. 'Maar je zegt mij dat...' zei Jackie, bij zover dat ze het vandaag nog altijd niet gelooft.”

— **Veel steun van je echtgenote?**

— „Ze is al altijd mijn lijstduwer en lijsttrekker geweest. Dat was niet alleen omwille



„Het feit dat ik op een persconferentie meedeelde dat ik volgend jaar stop in de politiek, heeft Jean Vandecasteele nog met geen enkel woord op gereageerd... Hij aanziet dat waarschijnlijk als een privé-aangelegenheid”, aldus Dries Vermeesch. „Dat zal mij niet beletten om tot de laatste minuut van de laatste dag met mijn schepenschap bezig te zijn. Hierna zal ik met nieuwe moed werken voor het Middenstandsverbond. Ex-senator Fernand Ghesquière zei mij dat je er geen gedacht van heb, in welk verlaten gat je als uitgediende politiker kan vallen. Ik droom ervan en ben er ook van overtuigd het NCMV-secretariaat — als enige job — nog een formidabele touch te kunnen geven!”

van de politiek maar evenzo om de energie die ik in het NCMV-secretariaat steek. Echt, toen we begonnen te vrijen was ik chiroleider en had ik niet veel tijd... en zou je geloven dat ik vandaag nog altijd die gejaagde jeugdmentaliteit in mij heb?...”

— **Koos CVP Goekints kant?**

— **Dries**: „Jazeker, wat nog niet zeggen wil dat ze het een goeien vonden. Rekening houdende met de feiten hebben ze — Goekint en iedereen waren er op voorbereid — de rode loper uitgerold voor de SP!”

— **Voor de partij liet je de sjerp vallen?**

— **Dries**: „Inderdaad... net zoals anderen mij suggereerden om niet meer mee te doen. Al zal dat achteraf nog moeten blijken of dat voor de CVP een goede dan wel een slechte zaak zal zijn geweest...”

— **Van Heckes nieuwe CVP-look...**

— **Dries**: „Kan zijn dat het nieuwe aanschijn van de CVP — zonder Dries Vermeesch en anderen — geweldig inslaat. Al kan die stellingname naderhand archiestom aflopen. Wat mij betreft zal ik alles

goed bijhouden en de komende millenniumoktober op de voet volgen. Ik weet nog heel goed wat iedereen gezegd heeft en wie verantwoordelijkheden nam. Te gepasten tijde zou ik dat weleens nog onder hun neus kunnen steken...”

# We verdubbelden NCMV-ledenaantal

Dries Vermeesch groeide bij de christelijken op samen met jongeren als Lionel Dewulf (intussen rechter), Willy Devynck (vandaag vader Nicolaas in Loppem) en Roger Van Troyen (heel collegiale NCMV-bediende). Een tijd waarin Jules Van Canneyt den Dries aanmaande om in Brussel *de stiel* te leren. Hetgeen Vermeesch naderhand, halftime, deed bij ministers Humblet, Lavens en Akkermans.

— Hoe zag het Oostendse NCMV er toen uit ?

— Dries : „Het was een organisatie zonder patrimonium, burelen noch dak boven het hoofd. Eerste opdracht was de organisatie sterk maken, waarin we zijn gelukt. Dat we eigenaar zijn van het gebouw op het Wapenplein... mag ik op mijn klak schrijven.

— Het contact met middenstand naar buitenuit ?

— Dries : „Dankzij de uitbouw van de diensten kan vandaag neergekeken op een sterk en sociaal secretariaat. Met bijkomende plaatselijke afdelingen slaagden we erin het ledenaantal te verdubbelen. Ja, voordien hadden Eer-negem noch Middelkerke een NCMV-afdeling. Toen ik in Oostende kwam, werkten er 10 mensen op het NCMV-secretariaat, aantal dat vandaag tot 22 bedienden uitgroeide. Zulke dingen doe je nooit alleen : je werkt met een voorzitter, een bestuur en fantastische medewerkers als Roger Vantroyen. Het kiezen van goede medewerkers is een

kunst !”

— Er waren dossiers als Alsamo, SEO ea. GB's die het het NCMV niet gemakkelijk maakten...

— Dries : „De tijd ontbreekt om in detail te gaan. In al die dossiers heb je het zelfde probleem : kiezen voor het algemeen belang, het groepsbelang of het kleine eigenbelang. Ja, het profijt durft zijn kop opsteken in het politieke wereldje. Wanneer je verantwoordelijkheid draagt in een organisatie als het NCMV moet je erover waken geen dienaar te zijn van individuele belangen.”

— Grootwarenhuizen kunnen zo maar niet uitgeschakeld...

— Dries : „Waar het NCMV aanvaardt dat er andere vormen zijn dan de kleine winkelier, is de organisatie sowieso niet tegen elk grootwarenhuis. Het NCMV is wel tegen vestigingen van grootwarenhuizen op plaatsen die niet goed zijn. Stellingname die trouwens bijgetreden wordt door de wetgeving.”



*Dries Vermeesch en Jacqueline Clybouw waren allebei van de Conterdam en leerden er mekaar kennen in de Chiro en wel op een plaatselijk Catherinafeestje. In 1964 spraken ze het ja-woord uit tegenover pastoor Dries Deketelaere. Van het gezin maakten Peter, Tine en Steven aldra actief deel uit, als je beseft dat vandaag zeven kleinkinderen de wel heel toffe gezinsachterban uitmaken. De bewuste sjerp dan ? Jacqueline : 'toen Dries zegde dat hij ging stoppen, heb ik het nooit — zelfs nu niet ! — geloofd'. De kinderen : geven pa, zij het met gemengde gevoelens, gelijk. Dries zelf : 'door tijdig te beslissen zal ik in geen zwart gat vallen...'*