

Mist Oostenlanden naar

fierheid ?



Er is maar één park, dat de tuin van Willy Labens kan zijn... dat is 't Leopoldpark, wiens met gekleurde kasseisteentjes geplaveide paden de wegwijzer zijn naar de mooiste plekjes van Oostendes zo boeiende middenstad. Het park ligt ergens op de lijn stadhuis - kursaal, alwaar dagelijks zoveel dagjesmensen en scholieren passeren...

Park in kleurrijke kasseitjespaden

We vragen schepen Labens waar hij de kleurrijke kasseitjespaden in het park heeft afgekeken. „We hebben gewoon voortgewerkt aan de structuur die er — zijkant uurwerk — al was,” is zijn antwoord.

— **Willy Labens** : „Het ligt niet in mijn aard om met eigen prestaties naar voren te komen. Ik spreek liever in de wij-vorm, waarmee ik het schepencollege in zijn geheel bedoel. Wat de steentjes betreft, vind ik ze veel natuurvriendelijker dan het tarmac dat er lag en passen mijn inziens veel beter binnen het groenkader.”

— *Verdwenen afrastering geen gevaar voor kleine kinderen ?*

— **Willy Labens** : „Inderdaad, maar de bedoeling is dat er in de kortste keren een nieuwe afrastering komt.”

Hebben christelijken nog haar op de tanden ?

— **Willy Labens** : „Vast en zeker, al zou ik het voor wat de lopende coalitie betreft het er liever bij houden 'dat er nog werkers zijn bij de CVP!'. Dat wij wat minder naar voren treden dan toen wij nog de grootste partij waren en daarbij de burgemeester leverden... zal wel de normaalste zaak van de wereld zijn zeker ?”

Oostende, koningin der bakstenen

Kritikasters kunnen nogal wat spugen op wat zij 'Oost-

ende, Koningin der bakstenen' noemen. Er zijn immers nogal wat pro's en contra's nopens het indrukwekkende herstel van onze badstad...

— **Willy Labens** : „Qua infrastructuur moest Oostende duidelijk een inhaalbeweging doen. Wat deze legislatuur betreft mogen we van geluk spreken. Twee elementen lagen aan de basis dat een miljard naar Oostende werd overgeheveld. 1° Beursgang van onze dividenden bij het Gemeentekrediet ; 2° Oostende die in aanmerking komt voor het 'Sociaal Impulsfonds' dat gemeenten bijspringt die aan een tiental criteria voldoen.”

— *Moet de naam Vande Lanotte erop geplakt ?*

— **Willy Labens** : „Als niet engdenkend politieker ontken ik niet dat de aanwezigheid van minister Vande Lanotte ten onze opzichte ergens een weldoende invloed heeft. Moereels werkt daar uiteraard ook aan, al mag je een staatssecretaris nog altijd niet vergelijken met een vice-premier. Johans presence in de federale regering en zijn leiderschap in Oostende, plaatsen hem zó in de schijnwerper.”

— *Trappen nabij horloge niet bepaald gehandicaptenvriendelijk ?*

— **Willy Labens** : „Daar is al over gesproken, maar ik kan je verzekeren dat aldaar een route komt, langswaar gehandicapten en ouderen zowel te voet als met een wagentje het trappentraject zullen kunnen vermijden.”

— *Kiosk, voltooiing, prijs ?*

— **Willy Labens** : „Trap en vloer maken deel uit van herstellingen die aan de kiosk zullen worden uitgevoerd. Hierna zullen we met bevoegden de mogelijkheid onderzoeken om de kiosk een wat rechtmatiger plaats op het Oostendse toeristische platform te geven. Wat de voltooiing van de parkwerken betreft, moet op einde 1998 of begin 1999 getipt. Het prijskaartje zal rond de 45 miljoen schommelen. Ik voeg er graag aan toe dat ik geen moeite had, om in het college de parkrenovatie in zijn huidige opzet te verdedigen. De prachtige plaats en medegaande groene long in volle stadskern waren hierbij een onkreukbare vrijgeleide.”

Laat de voetbalkadetten van KVO een thuismatch betwisten tegen 'Club' en er staan 200 Oostendenaars en 10 Brugelingen rond de omheining, dan hoort men steevast alleen de blauwzwarten kelen. „Al ben ik maar een aangespoelden uit Lichtervelde,” zegt schepen Willy Labens, „dan vind ik toch dat Oostendenaars een tikkeltje chauvinistischer zouden mogen zijn. Mijn inziens hebben de kustmensen redenen te over om iets positiever over hun stad te spreken. Willen we 't zèètje toeristisch verkopen, laten we in Godsnaam dan zélf positiever zijn !”

De coalitie die amper drie jaar meegaat schoof de christelijken aanvankelijk zure druiven der gramschap voor. Goe-kint zou volgens het bestuursakkoord één jaar zijn sjerp behouden om hem dan door te geven aan CVP-schepen Dries Vermeersch. Treuzelen en flauwdoen zouden het burgemeesterschap uiteindelijk in de schoot van de socialisten werpen...

— *Tastte dit de strijdbaarheid van de christelijken niet aan ?*

— **Willy Labens** : „Het is natuurlijk aangenamer regeren als 'beleidsvoerders'. Men pretendeert dat de CVP niet zo sterk aanwezig is binnen de coalitie. *Dat is niet waar.* Het is wél waar dat de partij die de burgemeester levert, zich uiteraard binnen de raad voor een stuk decisiever kan bevestigen. Het spreekt voor zich dat toen wij twaalf zetels hadden en de coalitiepartner maar negen, wij de sterksten waren. 'Politiek' dat is rekenen. Da's gewoon de helft plus één. Maar daarom stellen, zoals de oppositie pleegt te doen, dat wij volledig weggedrukt worden, dat zou ik ten stelligste willen tegenspreken.”

Oostende, een stad om van te houden

Een kleurrijk palet dat mogelijkheid biedt voor schakeringen waarin drukte en rust, strand en zeelucht, idyllische

parken en open Schorre uit-zwemen naar één harmonie, Oostende! Een stad, volgens kaartspeler Willy Labens, die je kunt vergelijken met partij-tje manillen: „Je hebt op zeker ogenblik zodanig veel troeven in je handen dat je niet meer weet hoe je eigenlijk moet spelen. Want zeg me nu eens wie heeft een luchthaven, een zeehaven, een vissershaven en een sinterklaaszak, — groot als een wolkenkrabber! — vól toeristische mogelijkheden.”

— **Willy Labens**: „Iets of iemand liefhebben houdt waakzaamheid in. Wij houden van 't Maria-Hendrikapark en zijn zinnens nieuwe paden aan te leggen, de strijd tegen putten en bulten aan te gaan en bijvoorbeeld het opritvlak vóór het Koninginnehof een nieuwe beurt te geven. Het vele sluikstorten in het Bosje frustreren me evenwel heel erg...”

— *Toch loopt de Koningin der badsteden er iets bepuk-keld bij?*

— **Willy Labens**: „We hebben de middelen om de haven rendabel te maken. We hopen dat de vissershaven uit haar Europese crisis geraakt en Holyman Sally-catamarans eindelijk klokvaste afvaarten kunnen garanderen; dat de luchthaven milieuvriendelijk rendeert; dat het kursaal al gauw de laatste statie van zijn lijdensweg voorbij is; dat Van

Iseghemlaan/Langestraat zijn renovatie beleeft; dat de verbinding De Bolle - Kennedy-rondpunt in de kortste keren voor mekaar komt zodat het zwaar verkeer *ein-de-lijk* uit de boulevards kan geweerd worden.”

Populistische Willy naast man met de klak

In de sport komt de liefde niet van één kant: Willy Labens houdt van de sport... en de sport is paraat om zo nodig zijn schepen bij te springen. Vraag het maar Dirk Poppe, voorzitter van de sportraad. Wat roert er zoal?

— **Willy Labens**: „Er zijn twee belangrijke dossiers lopende. 1° Een *beachhouse* (kostprijs 10 miljoen), westkant Thermae Palace, is toegewezen en hopelijks vangen de werken dit jaar nog aan. Het is de bedoeling er materiaal van surfers en strandreddingsdienst te bergen. Bovenop komt een cafetaria. 2° Een *grote Sporthal* (66 miljoen) zou gebouwd worden ter hoogte van de kleine Blossopaviljoentjes aan de

Spuikom (omgeving Dr. Moreauxlaan en Sluisvlietlaan), alwaar zich trouwens nog een tennisplein bevindt aan het Marina Yachtcenter. De polyvalente sporthal zou onderdak verschaffen aan nagenoeg alle sportvormen. Er komt ook een cafetaria. Reden om héél tevreden te zijn: het aanzoek van de Belgische atletiekbond om de Belgische kampioenschappen veldlopen te organiseren op de Oostendse Wellington. Geloof je het nu, dat *Oostende Sportstad* niet langer utopie is!”

— *Een 'kaartende' schepen?*

— **Willy Labens**: „Als ik me goed voel bij de gewone man, heeft dit grotendeels met mijn roots te maken. Ik kom uit de christelijke arbeidersbeweging. Wanneer ik het Volksbondcafé binnenwip — geëxploteerd door mijn zoon nota bene — kom ik daar niet als meneer de schepen, maar gewoon als Willy. Is er iemand te kort dan aarzel ik niet om als vierde man in te springen.”

— *Komt er ooit een megamanillenkampioenschap voor gans Oostende?*

— **Willy Labens**: „Zulke dingen zijn rapper gedroomd en gezegd dan uitgevoerd. Moest men evenwel met doenbare voorstellen komen om een *'Oostends Mega-Manille'* in te richten, dan ben ik altijd bereid daaraan mijn medewerking te verlenen!”