

Tongval

à la Brusselmanns...

De West-Vlaamse immobiëliënsector aftoerend met twaalf medewerkers, is Brokerdirecteur Eric Markey (41) gepassioneerd door de politiek. Als praatvaar bokst het Demoraadslid met bijtende Brusselmannse tongval op tegen Oostendse toestanden. „Vergevensgezind reikte ik de hand naar meneer Vermeesch, die weigerde op mijn gebaar in te gaan, waarbij ik dan ook dit hoofdstuk als definitief afgesloten beschouw.” Daarentegen scoren de rooien goed bij Markey, die duimt voor Vande Lanotte's intelligentie, Miroirs 'spiritualiteit en Vandecasteele's toekomstvisie.

Het Oostends enfant terrible is van boerenafkomst, welbepaald van Oeren op een viertal kilometer van Stavele waar Johan Vande Lanotte vandaan komt. Eric's vader noemde Henri en zijn moeder Alice Vandenbussche. „In mijn geboortedorp heb je het café *De Leute* met zijn geit die niet vies is van een stevige Trappistenpot. Geboren op 21 april 1956 ben ik ongehuwd... maar getrouwd met mijn werk, alwaar ik iedere dag stipt om 7 uur op het kantoor ben.”



Eric Markey is een succesvol zaakvoerder wiens uitspraken aleens Herman Brusselmans achter nabollen. Wil je een Oostendse burgemeester die honderd wordt? Kloon hem met de smile van Jan Piers en de intelligentie van Johan Vande Lanotte en het wonder is geschied. Of de oppositie ooit zal samenspannen? Er zijn mensen in de VLD die dat zouden willen, dixit Eric, en citeert in dat verband strafpleiter Piet Van Eeckhout : 'van een steenezel maak je geen koerspaard...'

Vloog buiten als laatstejaarsstudent...

Alles wijst erop dat Eric Markey van jongsaf zoniet een keiharden, dan toch voor zijn omgeving een hele lastigaard was. „Vóór mijn dertigste heb ik nooit een poot verzet om aan sport te doen. Vader vond sporten nodeloos zweeten die niets opbrengt. Als laatstejaarsstudent ben ik ooit buitengevlogen uit het Oostendse OLV College. Ik had in *De Zeewacht* (februari 1974) een artikel gepleegd over 'Ballonisme in het college' dat ging over ene corpulente meneer Ballon die, goedgemeend nochtans, met ijzeren hand de studie leidde. Resultaat: 14 dagen later ervaarde ik in het Brugse St.-Joriscollege... dat de Belgische persvrijheid grenzen heeft!”

Na zijn collegetijd trok Eric naar de Gentse universiteit die hij, wegens financiële moeilijkheden, verliet om bij het Amerikaans bedrijf Rank Xerox te werken. In 1986 trok hij met z'n eigen *Broker* de immobiliënwereld in. „Het werd me niet in de schoot geworpen! Ik weet wat een boterham zonder boter betekent. De beste manier om mens te worden, is tegenslagen verwerken. Aanvaarden dat je, molecule in het heeal, hier maar tijdelijk bent en je er — nondepot-en-pol! — het beste van moet maken.”

Van 1987 tot zowat 1993 was Eric Markey lid van het NCMV, waar een 'politiek comité' bepaalde welke leden op de CVP-verkiezingslijst zouden voorkomen. „Volgens mij is het NCMV een overroepen organisatie waarvan een groot aantal leden zich in hoofdzaak inschreven omwille van het

sociaal bureau en berekening van wedden. Voor de rest is het huis nog minder dan slappe piet...”

— *Dan wordt je op het matje geroepen?*

— **Eric Markey:** „Op een bepaalde vergadering hoor ik dat men het historische Marie-Joséleintje zou wegvagen. Waar Antwerpen de grootste kattepisbak van Europa is, zou men nu van Oostende de grootste kattepisbak van West-Vlaanderen maken. *Ik vond dat het niet kon.* Toen verscheen eerste schepen Christiaens op het toneel, tzt. hij griende bij burgemeester Goekint om de embêtanterik te liquideren die het aandurfde zich tegen hun Marie-Joséplan te verzetten. Vervolg van het verhaal: ik werd bij Goekint geroepen... die het stoute schaar schoor.”

NCMV-er Markey hield niet van kattepis

— *Ook een politiek geobseerde kan het op de heupen krijgen?*

— **Eric Markey:** „Is het geen Belgisch drama dat het altijd de CVP moet zijn die de eerste-minister levert. Ware de SP sterker, dan was Vande Lanotte ongetwijfeld regeringsleider! Politiek? Het merendeel van de gegadigden gaan niet uit passie of idealisme naar Kamer of de Gemeenteraad. Geldgewin man, niets anders dan geldgewin! Wat wordt er gevochten voor de zitpenning, alsof al die gasten zich vastpinnen aan hun stoel. Neem Willy Claes als schoolvoorbeeld: ik dacht op zeker ogenblik dat men die kerel van zijn stoel zou moeten afschrijven. Hij plakte er zo stevig aan, dat hij zich niet fijner en prettiger kon voelen in zijn machtswellust. Het drama van de politiek is dat er geen vernieuwing kan komen, omdat het gewin te groot is. Een schepen in Oostende verdient 80.000 fr per maand. Hiervoor verkoopt de katholieke kerk de ziel!”

Oostendse oppositie ergens te mak?

De geboorte van *Demo* werd eigenlijk door de bruisende Noordzee tegen de casinokatteien geslingerd toen een architectuurwedstrijd werd uitgeschreven om op een welbepaalde plaats een nieuwbouw te zetten of er een verbouwing uit te voeren. Wanneer tenslotte de winnaar van dit concours wordt aangeduid, blijken zijn plannen zich niet aan de 'welbepaalde plaats' te houden en komt de constructie, jawel, 150 meter naar voren.

— **Eric Markey:** „De noordelijke lijn van West-Vlaanderen is de zee. Stel dat men toegeeft en gans de Vlaamse kust honderd meter dieper in zee bouwt, welnu dan kijkt iedere appartementsbewoner straks op de betonnen achterkant van de nieuwe zeelijn. Dat gaat toch niet!”

— *Hoe vonden Raf De Boever en Eric Markey zich?*
Eric Markey: „Raf contacteerde mij omdat hij met een nieuwe partij zou beginnen. Raf is een vrijdenker die afgeslacht werd door een kliekske Agaleffers. Raf De Boever? Een principiële idealist, die

verontwaardigd gruwet van machtsmisbruik...”

— *Hoe moeilijk is de rol van oppositiedid?*

— **Eric Markey:** „Neem het van mij aan dat je een idealist moet zijn om voor 2.750 fr per keer de gemeenteraad bij te wonen. Zo gemotiveerd als dossiersbewust...”

Plassendale- project dodgeboren kind...

— *Urenlange 'parleetjes' Demo's geheime wapen?*

— **Eric Markey**: „Luister eens, op de van miljarden uitpuilende begroting worden voyagerende inkomsten en uitgaven zomaar op je losgelaten. Ik vind het niet normaal dat men met ja en nee op tien minuten tijd vijf miljard als een peulschil van tafel veegt. Daarbij wordt het democratisch spreekrecht al genoeg gefnuikt: we krijgen geen toelating voor de onderscheidlij-

ke commissies en mogen ook niet deelnemen aan de adviesraden voor stedelijke ordening. We worden gewoonweg overal uitgewezen. De basis van democratie zijn Parlement en Gemeenteraad. Als raadslid krijgen we zeven dagen vóór tijd de agenda en hebben dus zeven dagen om te reageren. Dat betekent de moeite doen om alover 3 à 4 nachten alles te lezen en kritisch door te nemen. En dan zou je nog je gedacht niet mogen zeggen. Als er mensen zijn die vinden dat ze te lang in de gemeenteraad zitten, dat ze dan naar huis gaan hé!”

— *Straalt oppositie vorm van solidariteit uit?*

— **Eric Markey**: „Noppes... Er is in Oostende geen enkele vorm van solidariteit merkbaar. Trouwens ook aan de overkant, bij de meerderheid, is hier evenmin iets van te merken. Niet rasonieren... gewoon ja-knikken en ja-slikken wil je niet dat bepaalde commissie-extraatjes aan je voorbijgaan.”

— *En de VLD dan?*

— **Eric Markey**: „Moest ge sterke karakters die passioneel bezig zijn met de politiek in de VLD zetten — wetende dat de basis van de Oostendse bevol-

king liberaal denkt — dan moet ge met die partij op een consequente manier toch minstens zestien zetels halen...”

Korte replieken

Oostende - Engeland traject?

— **Eric Markey**: „Nog een paar stormweders en 't is gedaan. Ik steek over via trein en Rijsel. Of het nog kan gered worden? Mens toch: wanneer men in Zeebrugge een haven ontwikkelt dan haalt men er een stel specialisten bij. In Oostende doet men beroep op een drukker. Hoe sympatiek die kerel ook mag zijn dat gaat toch niet. Hij en een stel betonboeren mogen zomaar met het geld van de gemeenschap de wereld rondtoeren. Stel je voor.”

— *Visserij ligt op zijn gat?*

— **Eric Markey**: „Typisch Oostende, want voor de tjote-laars op zee heeft men nog nooit veel interesse gehad...”

— *Paardenkoers, Thermenpaleis en Zottekot?*

— **Eric Markey**: „Ben blij dat Aimé Desimpel zinnens is iets met de paardenkoers te zullen doen. Trouwens als hij naar Oostende komt, wordt dit absoluut een meerwaarde voor onze stad. Wat het Thermen Palace betreft vind ik het gewoonweg schandalig dat zo'n 70-kamershotel — gemeenschapsgoed! — voor slechts vijf miljoen verhuurd wordt. Het Zottekot? Een duidelijke bouwovertreiding als je het mij vraagt. We spreken dan nog niet van de kaakslag die men mensen van monumentenzorg toebrengt...”

— *Plassendale industriewinning?*

— **Eric Markey**: „Een doodgeboren kind... van mensen die er niets van kennen en gaan dromen met het geld van de gemeenschap. Er is een heel grote haven in Zeebrugge en een heel grote haven in Duinkerken. Zo simpel is dat...”

— *Kursaalverloedering?*

— **Eric Markey**: „Mijn vader zei altijd dat de stoutste wezels de grootste eieren zuipen. De concessionaris is een rappe gast hé als je weet dat hij honderd miljoen in een jaar verdient. Moest hij het op zestig miljoen houden, dan zou met die andere veertig miljoen het casino wel kunnen onderhouden. Je kunt op die vent niet kwaad zijn, het zijn de politiekers die het niet mogen laten gebeuren.”

— *Luchthaven?*

— **Eric Markey**: „In *De Belgische Buitenlandse Handel* lees ik dat de luchthaven van Oostende 24 uur op 24, zonder beperkingen, dag en nacht openblijft. Ik ben gewoon geschokt hoe Oostende zijn bevolking vergast. De moderne vliegtuigen die niet meer lawaai maken dan een autobus zullen niet landen in Oostende, maar doorvliegen naar Zaventem omdat de infrastructuur daar goed is. Ons vliegveld draait enkel en alleen omdat hier alles toegelaten is...”