

# Oud-leerlingen aan het woord

## De herinneringen aan de school en het internaat van Frans De Wreede

(1LG 1960, Ronse 11 mei 1942)

Ergens in juni 2020 kreeg ik een reactie van Angie De Wreede (6LAT-MT, 1992) op foto's die ik op Facebook gepost had. Ze vroeg mij of ik geen foto's bezat, van de jaren 1958-60 waarop haar papa, Frans, stond. Van het jaar 1959 en 1960 zijn er geen klasfoto's in het archief te vinden, maar ik vond wel enkele andere foto's met haar papa. Vooral foto's van de kostschool. Hij was intern. Frans was daar uiteraard blij mee en was bereid om mij meer te vertellen over die foto's en over zijn memoires van het atheneum en het internaat. Een bezoek aan Frans zat er toen echter nog niet in wegens Corona.

Op 26 april 2023 kwam het er eindelijk van. Ik naar de overkant van het Atheneum, waar Frans en zijn echtgenote Dalea Defever wonen.

### Frans en Dalea De Wreede - Defever

Frans kwam van het Atheneum van Kortrijk naar 2LG in KAO. Hij was toen een rebelse puber en had wat problemen thuis en op school en "de Stekker" (prefect Roger Suys) en de prefect van Kortrijk, kwamen overeen dat het atheneum en de "kostschool" in Oostende een uitweg konden bieden. Een andere omgeving zou hem goed kunnen doen en hopelijk zouden zijn studieresultaten navenant zijn. In Kortrijk presteerde hij ver onder zijn mogelijkheden.

De kostschool, zoals het internaat vroeger genoemd werd, bleek een droomoplossing voor Frans. Er waren natuurlijk reglementen die moesten gerespecteerd worden, maar het was er best tof.

"Er waren allerhande activiteiten. Uitstapjes, feestjes, sportactiviteiten, strandwandelingen, speelactiviteiten op de zolder, ... we mochten zelfs naar optredens in het Kursaal. Maar dat laatste was meestal alleen voor de "kamers", de laatstejaars, ook "kamerheren" genoemd, omdat die hun eigen kamer hadden. De overige internen sliepen in de slaapzaal, met de "chambretjes" de kamer-tjes, door gordijnen gescheiden."

"Daar was steeds een "studiemeester" aanwezig en om 10u gingen de lichten uit. In de kamers mocht het licht aanblijven en kon je langer studeren of met anderen wat "napraten"

We mochten ons aanmelden op zondagavond of maandagmorgen. Daarvan profiteerden we soms door de zondagavond van thuis te vertrekken, een nachtje door te trekken in Oostende, om ons dan op maandagmorgen aan te melden. Thuis dachten ze dat we op zondagavond



al naar het internaat gingen om te studeren en op het internaat dachten ze dat we pas toegekomen waren op maandagmorgen. Meestal spraken we af bij Margrietje de uitbaatster van café "De Turf" in de Madridstraat en we lieten daar ook onze valiezen staan, om dan de Langestraat en omgeving in te trekken. Dat was met een klein groepje kameraden met oa Frank Aendenboom, Joost Macharis (beiden ook klasgenoten in Latijn Grieks), Robert Vandenberghe (IEC), Frans Dericourt (IWET), Robert Vanderbrigghe (IEC), Hubert De Brabander (IWET), William Smet (IWET) ...."



1960 kamers: boven 2de van links William Smet, dan Frank Aendenboom, dan Hubert De Brabander en helemaal rechts Frans De Wreede

"Ik heb heel goede herinneringen aan Frank Aendenboom. Ik ben hem ook blijven volgen tijdens zijn carrière. Een fantastische acteur. Maar wat wij allemaal uitgestoken hebben? Dat was niet normaal. We dronken soms wel een pintje en ook eens eentje teveel, maar het was gewoon uitgaan en gezonde leute maken in dancing Macumba o.a. Drugs, daar was geen sprake van. We waren de pure rock and rollers. Op school mochten we geen alcohol drinken natuurlijk, maar na een uitstap, of concert, of een voorstelling of de cinema bijvoorbeeld, dan kon dat wel. Maar zonder te overdrijven.



Elk jaar was er wel een sinterklaas- en/of eindejaarsfeest op het internaat. Iedereen was aanwezig. De internaat-beheerder, Georges Haeghebaert. De opvoeders, (NVDR Gilbert Cappelier, André Gunst, Raymond Lingier, Jan Haesebrouck en Robert Verhoustraete waren dat toen) en ook de prefect en de provisor. Toen mochten zelfs de jongere gasten een glaasje wijn drinken.

Roken was ook toegestaan in die tijd. Niet op de kamers uiteraard en niet altijd, maar buiten en na de lessen en na het avondmaal, op het koertje van de kostschool". Zelfs de "Tsjang", de provisor of adjunct-directeur (Van de Sande), rookte overal op school."



1960, Frans De Wreede. Sigaretje op de binnenkoer. Dat kon toen nog.

De studies waren geen probleem meer voor Frans. Alleen met scheikunde had hij het moeilijk. Het was een nutteloos vak vond hij en dat zei hij ook tegen de leraar, Mazoetje (Roger Houvenaghel). Die beweerde immers dat scheikunde overal in het dagelijkse leven aanwezig was.

"Later kwam ik hem (Houvenaghel) soms tegen in Oostende en ik moest hem gelijk geven. Ik zei hem: "Je kan inderdaad niet zonder scheikunde, want voor mijn werk, bij de douane, was een basiskennis van scheikunde nodig."

Ter info: Frans probeerde na het Atheneum aan de RUG om verder te studeren, maar dat was niks voor hem. Hij ging, na wat andere jobs geprobeerd te hebben en zijn legerdienst, uiteindelijk voor Financiën werken in Gent en Brussel. Meer bepaald de douane. Daarvoor had hij deelgenomen aan een rijksexamen. Hij had dit veel eerder moeten doen, vindt hij nog steeds.

### 1959: 2LWET en LG

met Pol David (links staand) Frank Aendenboom (gekruiste armen, midden), Frans De Wreede (links van Aendenboom), Michèle Blümer, Roch Campana (rechts van Aendenboom), Joost Macharis (tussen De Wreede en Aendenboom), Marc Stanghé (naast Roch), Etienne



Van De Castele (onder, 2de v rechts), verder nog Herbert Plovie, Jacques Pauwels, Roger Struyve, Yvan Bastin, José Tavernier, Georges Vansteenkiste, Redgy Monteny, Johnnie Wallyn, Fernand Vroome, Roger Belpaeme, Roland Haeghebaert

Deze foto werd genomen in de tuin van de stekker; "Banane" (mr Delanghe) was voorzitter van het Rode Kruis, dat toen zorgde voor de zgn "displaced persons", verdreven uit het oostblok naar Duitsland; deze groep had het peterschap over zo'n persoon en Banane wilde een foto van ons naar die man sturen zodat hij zou weten hoe wij er uit zagen; hij zond ons een brief terug in het Russisch zodat wij iemand moesten zoeken om te vertalen. ( Met dank aan Etienne Van De Castele voor de uitleg.)

"Tijdens de weekends en de vakanties was ik zo vrij als het maar kon. Mijn ouders waren gescheiden en mijn mama moest werken. Mijn mama had weinig vat op mij. Ik kwam thuis, met mijn vuile was, nam een bad, trok verse kleren aan, iets eten en ging dan uit met mijn vrienden en vriendinnen in Kortrijk. Op school en zeker op het internaat waren we ook close, maar dat was nog anders. Ik was steeds content om mijn Kortrijkse kameraden en liefjes terug te zien. Nu kunnen ze met hun smartphone constant contact houden. In onze tijd was het een brief schrijven en de weinigen die toen reeds een telefoon hadden thuis, konden eventueel eens bellen.

Wij hadden een gecontroleerde vrijheid en verantwoordelijkheid. Wij (de kamers) mochten uitgaan, maar moesten wel de toelating vragen en we mochten natuurlijk niet zat terugkomen. We leerden onze verantwoordelijkheid op te nemen. Als iemand iets te ver ging, dan werden sommige vrijheden afgenomen of beperkt. De internaatbeheerder, Dhr. Haeghebaert, was een zeer zachtmoedige man, maar hij had gezag en we respecteerden hem. Hij moest, net zoals de prefect Suys, zijn stem nooit verheffen en wanneer hij in de eetzaal of zo kwam, dan werd het stil."

"Er was ook een dagschema: opstaan om 6 uur meen ik mij te herinneren. Wassen aan de lavabo en kleren aandoen. Dan ontbijten en nog wat studeren en dan nog even op de speelplaats. School begon toen om 8u10.



# Oud-leerlingen aan het woord



1960 prijsuitdeling: Links Frans De Wreede. 3de van links Marc Stangh . (ILWET, 1960) Netjes in kostuum. De leerling met de vlag is Robert Vanderbrigghe

Het was ook spannend iedere morgen. 's Morgens mochten we niet roken, maar de toiletten op de speelplaats werden druk bezocht. We hadden kijkgaten geboord in de deuren, zodat we de studiemeesters konden zien afkomen. Maar die waren ook niet van gisteren h . Het was een kat en muis spel. We keken er elke ochtend echt naar uit. Soms zaten we met 2 of 3 in zo'n toilet te roken en de rookpluimen waren soms van een uur ver te zien. We moesten slim zijn en vermijden dat die konden gezien worden.

Tijdens de ochtendpauze, rond 10 uur, was er de "melkbrigade". We konden dan een flesje AA melk nuttigen, recht tegenover het bureel van de provisor.

's Middags was er een warme maaltijd in de eetzaalen. Er waren twee zalen. E n voor de internen en e n voor de externen die op school een warme maaltijd aten. Het eten was hetzelfde voor beide groepen. Je kreeg dan ook, als je wilde, een glaasje tafelbier. Een bier met een heel laag alcoholgehalte. Het eten viel best mee. We keken natuurlijk steeds uit naar de dag waarop we frieten kregen. Dat was, denk ik, e n keer per week.

De lessen waren gedaan rond 17u. Na het eten 's avonds moest er in de studiezaal nog gestudeerd worden. TV bestond toen wel, maar nog niet op school, dus na de studie was het nog even ontspannen en om 22u naar bed en lichten uit, behalve op de "kamers". Die hadden ook geen studiemeester die om de haverklap kwam kijken of het licht uit was en of je wel in bed lag.

Er was toen ook nog les op zaterdag van 8u10 tot 12u40 of zo en op dinsdagnamiddag waren er de zogenoemde ontspanningsnamiddagen. We mochten kiezen tussen heel diverse activiteiten. Dat kon sport zijn, maar ook bijvoorbeeld fotografie, of scheikunde of tekenen. We hadden toen ook nog de zaterdagochtend les. De

donderdagnamiddag was toen vrij ipv de woensdag en dan deden we geregeld uitstapjes, of gingen we gaan zwemmen of naar de "vakantieschool Duin en zee" om te wandelen of te sporten. Bijzonder sportief was ik wel niet "

"Mijn echtgenote zat ook op het internaat, maar in een katholieke school, een nonnenschool. Wat ze daar meegemaakt heeft is schandalig. Geen wonder dat zoveel oud-leerlingen van de nonnenscholen of broederscholen, afstand genomen hebben van het katholiek geloof. Bij ons was daarover absoluut geen druk. Je was gelovig of niet. Geen probleem. Die katholieke scholen hadden een averechts effect. Wij hadden ook geen uniform. Iedereen mocht zijn eigen kleren dragen, maar we hadden toen wel stijl. Onze opvoeders en leraars hadden dat ook. Zij kwamen naar school met "col en plastrong". Op de proclamatie waren wij allemaal in kostuum. Je moet de leerlingen EN de leraars nu eens zien. Jeans, T-shirts, tattoo's, mannen met paardenstaarten. Sommigen zeggen dat ik ouderwets ben, maar ik vind dat het niet past om zo voor de klas te staan. Zo is er geen afstand meer tussen de opvoeder en de leerling."

"Het Atheneum en het internaat van Oostende zijn mijn redding geweest, dank zij het internaatpersoneel, de leraars, de directie en zeker en vast al mijn klasgenoten en "kamerheren" die ervoor zorgden dat het een heel aangename ervaring werd."

## De Klasgenoten van 1LG, 1960:

Herbert Plovie, Jacques Pauwels, Leopold "Pol" David, Peter De Groot, Frank Aendenboom, Roger Struyve, Jos  Tavernier, Yvan Bastin, Joost Macharis

Opgetekend en verwerkt door Thierry De Decker, mei 2023