

Meisjes van plezier in nood...

Twee jaar geleden belandde het Oostendse prostitutiemilieu in een patsituatie, toen de van Iseghemlaan en de Smet de Naeyerlaan moesten *opgeknapt* worden. Opfleuring waarvoor de Stad geen schadevergoeding voorzag en heel wat deernen daardoor zonder broodwinning en in een sfeer van totale verwarring op straat belandden. Conny Verbandt, hulpverleenster 'Stiep', klaagt vandaag het argument 'verkrotting' aan als tergend discriminerend: „In de chique Kapellestraat staan er 'k weet niet hoeveel bovenverdiepingen van handelspanden te verpauperen. Heeft het schepencollege dàarvoor al één winkel gesloten?”

De van Brugge overgewaai-
de Conny Verbandt komt uit
een gezin, waar solidariteit en
klaar staan om mensen te hel-
pen geen ijdele woorden wa-
ren. Ze heeft eigenlijk niets te-
gen de regerende mannenwe-
reld al hangt hypocrisie haar
de strot uit. Je weet wel, de
schijnheiligen die publiekelijk
dátgene afzweren... waar ze
geniepig zelf van genieten.



„De sociale rol die de prostituees in de wereld te vervullen hebben, is belangrijker dan velen zouden kunnen denken!” Aan het woord Conny Verbandt die 34 wordt volgende 24 april en vandaag coördinator is bij 'vzw Stiep', toevluchtsoord voor publieke vrouwen. Hoe stoer de prostituees zich vaak voordoen, toch is het geweten dat veel hoertjes niet durven uitkomen voor hun beroep en dat ze tevergeefs sociale noodsignalen uitsenden naar her en der op zoek naar menselijk contact. Conny Verbandt houdt er aan te benadrukken dat ze aan de Nieuwpoortsteenweg 83 in Oostende, alle informatie — boeken en pamfletten — ter beschikking heeft. Een service — noemt het ultieme SOS — die nul komma nul centiem kost! (Foto ET)

Prostitutie... mijnenveld voor politici!

De huidige "vzw Stiep" (stichting ter integratie en erkenning van prostitutie) kwam er in plaats van het vroegere 'Vikina'.

— **Conny Verbandt**: „In de Vikinatijd ging er met de aanpak in die zin iets verkeerd, dat men alles wat té intern hield. Drempelverlagend houdt men het bij 'Stiep' bij dóórverwijzen naar bestaande hulpverleningen. Een job die men niet mag onderschatten. We zouden gerust 24 uur op 24 op post kunnen blijven, maar je begrijpt dat wij tenslotte ook maar een mens zijn.”

— *Hoort innerlijke schoonheid ook bij meisje van plezier?*

— **Conny Verbandt**: „Zeg me eens waarom niet? Eigen aan hun beroep staan de meisjes meer dan iemand anders bloot aan psychische verwondingen. Het spijtige is evenwel dat ze alleen maar contact met ons opzoeken wanneer ze tot over hun oren in de miserie zitten. Ze willen in orde komen met mutualiteit en een oneindigheid aan paperassen, terwijl almaar zoekend naar de weg die naar zelfstandigheid zou kunnen leiden.”

— *Al politici onder de arm genomen?*

— **Conny Verbandt**: „Samen met schepen Hilde Veulemans zijn we al eens naar Antwerpen getrokken om te zien hoe de Sinjoren het ginder

aanpakken. Het is een medaille met twee kanten: schepen Veulemans zou er naar haar eigen wel iets willen aan doen, maar langs de andere kant waarschuwt voortrekster Patsy Sörensen 'dat politiciers die zich met prostitutie bezighouden zich in een mijnenveld bevinden'. Je politieke carrière zou wel eens kunnen staan of vallen met de hoertjes...”

— *Is er nog een volgende stap?*

— **Conny Verbandt**: „In de tijd dat 't Hazegras zijn urbanistische nieuwe gelaat zou krijgen, vroegen we het stadsbestuur om een gesprekspartner, of op zijn minst toch zicht op een alternatief. De prostituees waarden ons voor het werk dat we doen, al kan de vleug wantrouwen niet ontken: in het verleden gebeurde er niets... en ook nu zal het wel weer een maat voor niets zijn...”

— *Heb jij een behoorlijk alternatief?*

— **Conny Verbandt**: „Geef toe dat het niet aan ons is om een alternatief naar voren te brengen. Zoals iedereen stellen we vast dat er in de binnenstad nog veel leegstand is. Ik vraag me af, waarom de meisjes daar niet in zouden kunnen passen. Terwijl de 'geheime prostitutie' via tippelen en publi-aanvragen welig tiert, tuimelden 70 goed marcherende bars in Oostende naar een dieptepunt van 25 mohicanen zonder toekomst...”

Zeg nooit... mijn man doet dat niet!

Waar zogezegde moraalriders zich afzetten tegen de 'betaalde liefde' komt Conny er voor uit dat prostituees veelal huwelijksredders zijn. Hoeveel mannen gaan niet naar 'de meisjes' om er datgene te vinden wat thuis niet voorhanden is. „Als je thuis goed eten hebt, zul je toch ook niet op een ander gaan! Stel, je man neemt een minnares. Dan wordt meteen het leven

van twee mensen ondersteboven gegooid.”

— *Stevent een wereld zonder meisjes van plezier niet af op nog meer verkrachtingen... en nog meer incestschandes?*

— **Conny Verbandt**: „Het wordt gewoon hoogtijd dat de maatschappij inziet dat prostituees er gewoon zijn en dat er hen een rechtmatige plaats toekomt. Het kan niet langer dat men die mensen bekijkt als marginale criminelen. Méér nog: weet je dat voor iemand die ooit incestslachtoffer is geweest, de stap naar de prostitutie veel kleiner is dan voor iemand die het niet meemaakte. Het waarom hoorde ik uit de mond van veel vrouwen: ze zijn al gewoon overmeesterd en misbruikt te worden. Van dan af zullen zij op hun beurt macht hebben over iemand... die iets wil hebben van hen.”

— *Veel prostituees slachtoffer van Aids?*

— **Conny Verbandt**: „Ik ken alvast geen seropositieven in mijn actieveld. Wel zei er ooit een vrouw het volgende —'t zal raar klinken— 'voor veel prostituees heeft Aids iets goeds teweeggebracht'. Waarom? Vroeger moesten ze vrijen zonder condoom. Het aids-virus zorgde ervoor dat de meisjes voortaan mochten werken mét kapotje. Aldus

werd Aids een zegen voor de prostituees. Naar het schijnt zouden de meisjes in het hinterland nog altijd moeten vrijen zonder condoom. Of waarheen de geheime prostitutie op de appartementen kan leiden...”

Vensterbloemen vrijen nu op appartement...

Wat gezegd van *appartementenseks* alwaar bepaalde bladen op inpikken en ongestoord jongleren met maten, gewichten en fantastische services. Conny Verbandt kent iemand die in de vrije liefde, van raam, excort tot privé, efenaf alle paden afgang. Ze vindt dit een eigen keuze. De vrouw zou vandaag geen raamprostitutie meer willen doen.

— *Toegegeven dat privéprostitutie zich kan lenen tot laakbare praktijken, tot reinste mensenhandel toe...*

— **Conny Verbandt**: „Personen zouden inderdaad enkele appartementen kunnen huren en die volproppen met vrouwen. Dames die helemaal niets te vertellen hebben en bij de minste tegenwerking of het op hun rechten staan een paar donders op hun gezicht krijgen. Wie het waagt dit rond te vertellen of aan te klagen,

wordt in de kortste keren halfdood geslagen. Zoiets zou een raammeisje gewoon niet kunnen overkomen, want indien ze voor het raam zou zitten met een blauw oog, dan zouden mensen uit het gebouw vragen gaan stellen. Appartementenseks? Och god, je kan door een klant al een paar dagen of weken vermoord zijn, zonder dat ook maar iemand naar je zal vragen...”

Prostitutie stinkt niet méér dan de politiek...

Op de man af vragen we Conny Verbandt of ze een ander beroep kent dat al even belabberd als *de meisjes* aan de zelfkant van het leven tiert. Even ongegeneerd — in self defence voor de haar toegezegde prostituees — countert Conny: „Niet moeilijk hé. Als je rondkijkt en ziet wat er de jongste tijd aan leugens en bedrog van het politieke wereldje wordt blootgelegd. Als je ziet in welke sekse woelwaters zelfs eminente clerici ploeteren, mogen we toch wel zeggen dat prostitutie niet méér

stinkt dan politiek en clerus zeker!”

— *Wat houdt jouw smeekbede in?*

— **Connie Verbandt:** „We zouden de mensen moeten dankbaar zijn dat ze dit beroep uitoefenen. Zoveel mannen die bepaalde behoeftes hebben waaraan veel vrouwen niet altijd kunnen of willen voldoen, komen terecht bij *de meisjes*. Ik meen dat de maatschappij tot een erkenning en normalisering van het beroep der vrije liefde zou moeten komen.”

— *Wat zou dit heel bepaald met zich meebrengen?*

— **Conny Verbandt:** „Op dit ogenblik zouden zowel de maatschappij als de prostituees een heel eind verder staan. Als er dan al eens verkeerde dingen zouden gebeuren, zou de criminaliteit door het in de kijker staan beter kunnen bedwongen worden. Iets wat in de duisternis moet gebeuren is op zich niet goed. Laat ons open zijn, laat ons eerlijk zijn en laten we voor eens en voor altijd toegeven dat het oudste beroep ter wereld een noodwendigheid is!”

Concerto voor publieke vrouw

■ **Stiep Oostende'** (Nieuwpoortsteenweg 83, ☎ 80.88.63) verdedigt en bevordert rechten en belangen van personen, ongeacht nationaliteit en geslacht, die tegen vergoeding seksuele diensten verlenen of verleend hebben. Er wordt gestreefd naar het erkennen van prostitutie als beroepsactiviteit. Kantooruren 10 - 12 u.; 14 - 16 u.30)

■ **Getuige XI...** Als er maar éénvierde waar is, dan is het nog beangstigend vast te stellen in welke harde en koude wereld wij vandaag leven.

■ **Terechtstellen in Amerika.** Als we zien hoeveel leed Dutroux-onmensen kinderen aandeden... en hoeveel miljoenen — als het al geen miljarden zijn — dat de maatschappij aan onderzoeken moet opvoeden, dan mogen ze voor mij zo'n beesten levend begraven. Trouwens, hoeveel van die levensgevaarlijke viespeuken lopen er nog niet los... zonder dat wij er weet van hebben.

■ **Clinton.** Je privéleven, blijft je privéleven. Wanneer je evenwel een voorbeeldrol voor een volk vervult, moet je dan ook een exempel zijn.

■ **Informatie...** hebben prostituees heel zeker vandoen. Er zijn *meisjes* die geen raad weten met een klapcondoom, of aan de dokter hun beroep niet durven opbiechten. Voor dergelijke informatie moet je zeker bij 'Stiep' zijn.

■ **Liefde...** dat is gewoon iets voor iemand anders doen, zonder dat je er iets voor terug moet hebben. We menen dat heel veel mensen in onze maatschappij van deze toespijs nog niets gegeten hebben, oordelend naar het heersende egoïsme waarmee onze ballon straks de 21ste eeuw intrekt...