

Collegestudent Bart Bronders als atheneumtiener van 13 jaar door socialisme aangetrokken.

Reine des Plages knus

op rood fluweel



Toen Bart Bronders (°11.8.66) atheneum liep, had hij het voor Jeanique Meseure, blondje uit Gistel. Iemand met ruggengraat, socialistische roots... en heel sportief. De prille vrijage van de 15-jarigen werd in 1989 met een huwelijk bekroond en naderhand met twee zonen gezegend : Thomas (9), een gevoelig kereltje, en Simon (6) die voor zijn leeftijd gewiekst uit de hoek kan komen. „Mijn vrouw die als criminologe werkt op een advocatenkantoor, leeft mee met mijn politieke gedrevenheid. Zonder 'Pat' zou ik compleet verloren lopen...” Als schepen van Oostende prijst Bart de ploeggeest die het huidige socialistisch beheer uittekent : zoals Jean en Johan mekaar aanvullen, zo gedraagt het hele rooie team zich. „Dat ontnemt ons evenwel de vrijheid voor eigen standpunten niet. Ik verdoem de dag dat ik alleen maar in mijn zetel moet zitten om 'ja' te zeggen.” Bart zegt dat hij opstaat met Oostende en tussen de lakens kruipt met de Koningin der Badsteden : „Van zodra ik buitenkom adem ik mijn stad in. Elke gevel en alles wat beweegt wekt mijn interesse op. Oostende, city met mondiale allures, waarbij vissershaven, jachthaven, luchthaven, industrie en magnifieke winkelwandelstraten de reuzenlongen zijn om m'n geluk uit te schreeuwen !”

Het Oostendse 888-Huispleintje zal op woensdag 1 mei bomvol trawanten zitten als vice-premier Johan en burgemeester Jean met bolle kaken de *Internationale aanheffen*: *Ontwaakt verworpenen der aarde, ontwaakt verdoemd in hongersfeer!* Een lijflied dat net als de Brabançonne aan hernieuwing toe is, nu het socialisme de proletarische triestigheden eeuwenver achter zich laat. Zelfs hypermilitante partijbons Sebastiaan Boudolf die bars en luid de rechten van de werkmens vanop de Oostendse raadsbanken durfde donderen, is volmaakt verleden tijd. Nu het duo Vande Lanotte/Vandecasteele de weg naar de constitutionele pingping vond, pinkelt *Queen Mum Ostend* nogal met 2002-euronieuwigheden! Met Bart Bronders brengen we een socialist op de voorgrond, die om meerdere redenen een redactioneel lichtje doet branden. Als jonge gast liep hij college, deed er zijn plechtige communie... maar kwam als atheneumstudent in de ban van een indrukmakende socialistische ideologie. Zijn advocatenpraktijk waakte er over dat Bart gemakkelijk met middenstanders kan praten. Als zelfstandige zat hij om zo te zeggen in hetzelfde schuitje. Zo nam hij al contact met Unizo en alle handelaarsbonden. En ja, met de *Reine des Plages op rood fluweel* lijkt de middenstand zich heel wat lekkerder te voelen bij de man met de klak.

Als jongste van het gezin had Bart Bronders, getogen in Sint-Janse Mariakerkelaan dichtbij het nonnenklooster, broers Jan en Paul en zus Christine. Vader Rudolf aanvankelijk vertegenwoordiger in de textielnijverheid werd later industriële leider. Moeder Lydie Passchyn was een heel lieve mama. „De studies die ik mocht volgen, beschouw ik als de grootste rijkdom die mij als jonge gast werd beschoren...”

„1 + 1...
mag om bestwil
al eens 3 zijn”

Toen Bart lagere school liep aan het college op het McLeodplein, was hij van zijn zesde tot 12de levensjaar aangesloten bij KSA. Een strenge school vond hij: „Ik had een verruimende kijk op de zaken en stelde bijgevolg veel in vraag, wat niet altijd werd geapprecieerd.”

— **Verdere studies en resultaten...**

— **Schepen Bronders:** „Na het atheneum ging ik naar de

Vrije Universiteit van Brussel om er een licentiaat in de rechten te verwerven. Om les te kunnen geven aan de Brusselse middelbare school verwierf ik een aggregatie. Anderhalf jaar was ik assistent aan de universiteit. Tijdens mijn hele carrière was ik steeds primus of tweede. Gevat in wijskunde, leerde ik evenwel dat op menselijk vlak 1 en 1 niet altijd 2 moet zijn, maar dat het om bestwil gerust eens 3 mag zijn!”

— **Goed studeren, een gave?**

— **Schepen Bronders:** „Leren dat is graag met je neus in boeken zitten en gewoon heel veel werken. Waarbij men op zeker ogenblik door heel intens bezig te zijn, op korte tijd veel kan doen.”

— **Waarom kleurde lucht plots rood op je 13de?**

— **Schepen Bronders:** „Ik ben tegen elke vorm van militarisme. In het katholieke onderwijs vertrekt men — in tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs — nogaleens met leerlingen met de meeste kansen, t.l.z. jongeren wier ouders zelf hebben gestudeerd of duidelijke interesse tonen voor het onderwijs. Ik vond dat *wij zijn beter* maar niets. Vooral dat het streven naar gelijkheid

een basis was die me uitzonderlijk aantrok. Waarschijnlijk dan al mijn eerste stap naar het socialisme...”

„Rode ideologie reikt verder dan gewoon travaillisme”

Bart Bronders weet dat dankzij de partij vakanties, sociale zekerheid, verzekeringen, pensioen en gelijke wedden mannen/vrouwen nooit meer weg te denken verworvenheden zijn. Aan *andere tijden, andere wetten...* ontkomt zelfs het socialisme niet: „De rode ideologie is er trouwens nooit alleen maar voor de arme mens geweest. Het streven naar gelijkheid moet je ruimer zien dan gewoon het travaillisme.”

— **Oostende, die chique madam, wordt vandaag be-**

heerd door de socialisten...

— **Schepen Bronders:** „Een gesteltnis waarvoor een dank-u aan Johan Vande Lanotte dient toegezwaaaid. Het *verkopen* van de eigen stad is een gedrevenheid die vooral dan in Oostende onbetwistbare electoriale voordelen opricht. Tevens een beloning voor het enorm veel geld dat de jongste jaren naar 't *zèetje van casino en Wellington* is gekomen.”

— **Zelfs middenstand is niet contrair...**

— **Schepen Bronders:** „Let op, ik kom zelf uit een middenstandsfamilie. Mijn grootouders waren commercianten en ikzelf sta als advocaat op zelfstandige benen. Aldus voelde ik mij tijdens de jongste verkiezingen gedreven om, als socialist, handelaars op te zoeken...”

— **Geloof en portemonnee niet langer rooie onduelbaarheden?**

— **Schepen Bronders:** „Vandaag kan een middenstander socialist zijn en worden christenen en Vlamingen niet langer voor deze ideologie gebarreerd. We moeten zelf-

standigen duidelijk maken, dat wat goed is voor Oostende meteen stimulerend is voor hun zaak. Arbeider én handelaar moeten toch allebei hard werken voor hun boterham!”

300 miljoen amper genoeg voor Mercurius

De hoge cijfers voor het Mercuriusproject die volgens Bart verrechtvaardigd worden doordat men bij de onteigeningen in de casinowijk met heel wat handelszaken te maken heeft: „Had men 'Mercurius' in de richting van appartamentenbouw geduwd, dan zou dit gewis een heel wat vlotter verloop hebben gekend. *Ik heb me daar evenwel steeds tegen verzet.* We moeten meer proberen, was mijn standpunt.”

— **Spraak van een derde te onteigenen blok?**

— **Schepen Bronders:** „Het is onmogelijk achter alle ideeën te staan waarmee sommige mensen rondlopen. We beogen in de allereerste plaats een soort *hefboomfunctie* in het leven te roepen, die het rooie vernieuwingsproces stimuleert en mensen van waar ook aanzet om almaar meer naar onze

toch uitzonderlijke toerismestad aan zee te komen.”

— **Wat moet het revolutionair project inhouden?**

— **Schepen Bronders:** „Mercurius moet een spin-off zijn voor het Oostendse handelsgebeuren. Evenwel toegegeven dat het inzonderd mooi winkelapparaat van de Koningin der Badsteden wel heel klein is. In dit kader heb ik contacten met bedrijven die naar hier zouden willen komen. Beter gezegd mooie winkels die onze stad ongetwijfeld een elan kunnen geven dat zelfs voor de gouden Leopold II-era niet moet onderdoen. Je weet wel: *iets meer biëden dan ergens anders!*”

— **God van de Handel, Mercurius, straten rijk? Schepen Bronders:** „Te midden het gigantische complex is een pleintje voorzien. We zullen er over waken dat de functie van de Langestraat — hart van Oostendes Montmartre — onaangetast blijft. Zo is ons nog altijd superbe uitgaanskwartier aan een meer dan terechte herwaardering toe! Vergeet niet dat de stimulans naar de middenstand toe, automatisch voor meer werkgelegenheid in het Oostendse stadscentrum zorgt. Heel bemoedigend dat het buitenland al in onze *Mercurius* is geïnteresseerd.”

Vertrekkende van het standpunt dat een goeddraaiende

commercie automatisch een bron is voor werkverschaffing, stuurt Bart Bronders op een goede verstandhouding met de middenstand aan.

— **Schepen Bronders:** „We ontwikkelden een nieuwe subsidiereglementering die van heel groot belang is voor de handelaarsbonden. We steunen wijkbesturen ofte handelaars die 's avonds na hun uren nog acties op touw zetten, zoals bv. de *eindejaarsactie* die een gigantische uitstraling kent er op haar beurt volk naar Oostende trekt. Die actie hebben we graag met een niet onaardige peulschil van 400.000 fr. of nu 9.915,74 euro gesubsidiëerd”

Met subsidie-reglementering middenstand dichterbij

— **Stel je moet een 1-mei-rede houden...**

— **Schepen Bronders:** „Ik zou mijn liefde voor Oostende en zijn bevolking — zo vissers, werkmensen als commercianten! — op de toehoorders overbrengen. Hen aantonen hoe de socialisten in betrekkelijk korte tijd het stadsbeeld nogal verfraaiden... daarbij verzekerd dat we nog heel wat revolutionairs in petto hebben. Zo de Alfons Pieterslaan die mits kordate aanpak tot gezelliger winkelstraat zou kunnen gekostumeerd worden. 't Zelfde voor de *pico bello* Kapellestraat die van de allermest goedogende zijstraten — zeg maar dode vlekken — zekerlijk mag verlost worden.”

— **Een 2002-nadenkertje?**

— **Schepen Bronders:** „De handelaars diep in de ogen kijkend zou ik volgende gevoelige snaar betokkelen: *vraag is niet alleen wat kan de stad doen voor de middenstand, maar al evenzeer wat kunnen de commercianten doen voor Oostende?*”

Tijdens tot 2004 lopende renovatie blijven speelzalen toegankelijk

Casinodeuren wagenwijd open

Praten over het casino-kursaal is voor schepen Bronders het hebben over een gebouw dat openstaat voor alle Oostendenaars en toeristen: „Een *Kurhaus* van 10.000 m²... dat de laatste 30 jaar nooit op zijn volle capaciteit werd gebruikt. Het renovatieplan streeft er naar dat iedere vierkante meter maximaal wordt benut.”

Jammer dat het superbe idee van een *kursaal in zee* werd afgeschoten, kaarten we aan bij schepen Bronders. Bart was wel voor een nieuw gebouw, als was een casino te midden de baren dan ook weer zijn keuze niet.

— **Zo'n lelijk gebouw renoveren...**

— **Schepen Bronders:** „Het is een beslissing van het Vlaamse Parlement. Ik meen evenwel dat het gerenoveerde casino-kursaal uiteindelijk wel begeestering zal opwekken. We streven immers naar de functionaliteit die bouwheer Leon Stijnen aanvankelijk plande.”

— **Hoe anders wordt de**

kursaal wel?

— **Schepen Bronders:** „Afgewerkt moet het een heel open gebouw zijn, waar je binnen en buiten kunt wanneer je maar wil. 24 uur op 24 uur zal het casino-kursaal toegankelijk zijn voor iedereen! Men komt binnen aan de zee-dijkkant en gaat zo naar het met glas overdekt dakterras, dat bij zomers weer kan worden opgezet en waar men — van promenade, strand tot horizon — kan genieten van een adembenemend zicht.”

— **Kunnen voetjes onder culinaire tafels gezet?**

— **Schepen Bronders:** „Heel zeker op het dakterras, in de lager gelegen Montrose-

zaal en kant Monacoplein — zoals in vroegere jaren — in een toffe café-brasserie.”

— **Wat metn het Congrescentrum en afgedankte Ambassadeurszaal?**

— **Schepen Bronders:** „Het aansturen op een Congrescentrum houdt samenkomsten in die enerzijds een enorme spin-off zijn voor de handelszaken in de binnenstad, maar langs de andere kant een fantastische publiciteit voor onze badstad inhouden. De Ambassadeurszaal die een kolossale speeltent wordt, moet je zien als een overlevingskans: het kan toch niet zijn dat het Oostendse casino het enige

gokpaleis in het land zou zijn die het zonder slotmachines — lange armen — moet stellen!”

— **Wat betreffende het groot auditorium?**

— **Schepen Bronders:** „De zaal blijft dezelfde maar krijgt een andere indeling. Zo worden de huidige 1600 plaatsen tot 2.200 zitjes opgedreven. Nee, we gaan niet concurreren met Brugge. *Maar we zullen een eigen markt creëren die de toeristische gedrevenheid van onze stad uitstraalt en een massa volk van waar ook ter wereld aantrekt.* De mensen moeten spontaan vragen: wat is er vandaag te doen in het casino-kursaal?”

Rode ideologie gaat verder dan de klak...

Middenstand praat ook met socialisten

Waar zijn we mee bezig als een socialist zich vriend van de commercianten gaat voelen? „Tijdens de verkiezingen hadden we al contacten met de middenstand”, riposteert Bart.

„Een welbekende beenhouwer zei mij dat het team van Jean en Johan het zeer goed gedaan had. Maar dat hij als handelaar toch niet voor de sosjes kon stemmen... Ik zei hem evenwel: stel je hebt twee leveranciers: één waaraan je al heel je leven koopt en tevreden van bent en een ander die zegt dat hij beter en goedkoper vlees heeft. Bij wie zul je kopen? *Degene die ik vertrouw*, antwoordde de man. Ik besloot: voor wie zul je nu stemmen? *Je hebt gelijk...* zei de beenhouwer.”

— **Ook contacten met Unizo gehad?**

— **Schepen Bronders:** „Ik werd er al uitgenodigd en had zelfs contact met de raad van beheer. Ik hoop voor de toekomst een beleidsplan te maken, dat aan alle organisaties zal worden voorgelegd. Dat we het wellicht niet over alles zullen eens zijn, akkoord... Maar we zouden toch kunnen samenwerken met zaken waar we het wel over eens zijn.”

— **Dries Vermeesch niet tegen het lijf gelopen?**

— **Schepen Bronders:** „Heel zeker. Bij mij komt Dries over als een man met wie het goed samenwerken is. Hij heeft ervaring en is geen schrapperig in het verstrekken van goede raad.”