

Veerle Vanden Auweele, secretaris van het 11-Julicomité, wil dat het Feest van de

Vlaamse Gemeenschap een vakantiedag wordt

700ste gedenkdag

Groeningekouter

De 14de eeuw was nog groen van jaartjes toen op 11 juli 1302 Vlaamse Klau Groeningekouter de francofone Leliaerts en dito Frans ridderleger van Philips Vlaamse boerenzonen en ambachtslieden als zoveel trofeeën in de Kortrijkse heid redde en een democratisch tijdvak inluidde dat nu nog altijd Rodenbachs ende is aan zijn *16de Feest van de Vlaamse Gemeenschap* toe, als je weet c sen van 't zèètje als Willy Bosschem, Dries Dekeyser, Ronny Kyndt, Herman Auweele aan het woord die naar ingesteldheid en beroep gewis een eigen kle 1989 over naar Vovo en Rodenbachfonds, om dit jaar de taak van secretaris de Vlaamse Blauwvoeten : het is aan haar donkerbruine kijkers te zien dat ze

waerds met hun *goedendags* — na memorabele Brugse Metten — op de de Schone tegen de grond kwakten. Er lagen 4000 gouden sporen voor de moddergrond voor het rapen. Guldensporenslag die de Vlaamse zelfstandig- e trots en weerbaarheid weerspiegelt. Zelfs het mondaine toerismeoord Oost- lat in 1986 het 11-Julicomité boven de doopvont werd gehouden door men- Moerman, Joël Nieuwenhuysse en Jan Vandamme. We laten Veerle Vanden ur aan dit evenement kan geven. Aanvankelijk kleuterleidster stapte ze vanaf van het Oostendse 11-Julicomité op zich te nemen. Veerle voelt zich thuis bij zal meevechten om anno 2002 de Vlaamse rechten gaaf te houden !



*Veerle Vanden Auweele, hier voor het open VOVO-venster in de Aartshertogstraat, is secretaresse van het Oostendse 11-Julicomité. Wat haar in België bijzonder stoort? Dat men hier steeds minder en minder overeenkomt. De mensen stellen inderdaad al te veel hun eigen ik voorop. Moeder van 19-jarige voetballer Lars en echtgenote van Roger Cooleman is de Oudenburgse Veerle Vanden Auweele al 13 jaar geëgnageerd voor het Rodenbachfonds. Het heengaan van voorzitter Dries Dekeyser bracht een verschuiving in het Oostendse 11-Julicomité met zich mee; Veerle werd aangezocht om het secretariaat op zich te nemen. Onze Klauwaerd-vrouwe ziet met veel vertrouwen de 700ste herdenking van de veldslag op de Groeningekouter tegemoet. Hierbij heeft Veerle een zwak boontje voor Monique Colman en Rita Polet die met een tentoonstelling in het Feestpaleis — van 10 tot 19 juli — hun artistieke ziel via kunstschilderen en keramiek blootleggen.*

Veerle Vanden Auweele (°2 juni 1961) stamt uit een gezin van drie kinderen met jongere broer Koen en zus Els. Pa Leon oefende zijn kleermakersvak uit bij de zeemacht. „Hij maakte nogalwat kleren voor ons. Waar moeder eveneens met naald en draad overweg kon, was het bijna normaal dat mijn zus en ik naar de naaischool werden gestuurd. Al had ik helemaal geen trek in het kleermakersberoep...”

— **Vader een muzikale piet ?**

— **Veerle :** „Vijf jaar na zijn huwelijk trok pa in de zestiger jaren naar het Oostends conservatorium. Hij speelde piano, had een zangstem en leidde het Zandvoordse KAV-koor. Qua stemvorming zei hij dat men zich tijdens het zingen recht moest houden om voor een goede circulatie van de adem te zorgen. Mama was in het koor dat bij ons thuis repeteerde. De kinderen luisterden boven op de trap.”

**Wat kreeg je mee van thuisuit mee ?**

— **Veerle :** „Moeder Lauraine Degrijse, van Staden afkomstig, maakte zich verdienstelijk als gezinshelpster. Mijn ouders waren gewone mensen die zich goed voelden in hun vel. Ons va maande ons altijd aan mee te zijn met de tijd. Men weet nooit genoeg, zei hij.”

— **Boerenbuitenkind naar Oostendse boulevard...**

— **Veerle :** „Ik vond het wel geestig daar in het Sint-Jozefs-instituut. Al werd ik als lange slanke, meestal stille griet al eens uitgelachen. Uit kolère en om te bewijzen dat er gewis meer in me zat, ging ik later voor kleuterleidster. Toch kwam ik in aanmerking om iets voor te lezen in de klas of tijdens een liturgische plechtigheid. Ik vond het bijzonder tof om samen met een compaan een tweestemmig liedje te zingen, terwijl de 50 andere koorzangers in een andere toonaard weerwerk boden. Aan de Oostendse boulevard studeerde ik af als naaister.”

---

## Als lange, slanke griet uitgelachen...

---

Hierna trok Veerle voor een jaar naar de Brugse Maricolen en studeerde er regentaat huis-houdkunde. Omdat ze zielsveel van kinderen houdt, veranderde Veerle op haar 20ste van richting. In de Sint-Andreasnormaalschool in Brugge werd ze kleuterleidster. Periode waarin ze eveneens aan speelpleinwerking deed.

— **Teken eens een kleuterleidster uit ?**

— **Veerle :** „Ik kon goed omgaan met kinderen, dus kon

mijn praktijk alleen maar degelijk zijn. Het komt er op aan contact te houden met de kleine gasten en kleuters van drie tot zes te stimuleren om iets te doen. Ik herinner me een les over naaien. Thema dat jongens niet zal aanspreken, zo denk je. Ik had kaasdoosjes

mooi beplakt en gevuld met een stukje vilt, een draad en een naald. Tot een jongetje het pakje opendeed en in vervoe-ring uitriep : *juffrouw, wij zullen moeten naaien !* Ik vond het zo speciaal dat een jongetje zich zo door naald en garen voelde aangesproken.”

Liep Veerle in de voetsporren van pa ? Feit is dat ze met de vorige provinciale verkiezingen op de VU-lijst uitkwam en 1562 stemmen binnenrijfde.

„Ik aanzag dit niet onaardige resultaat als een steun voor de anderen, omdat bij mij de ambitie voor een politiek mandaat ontbreekt.”

Zo'n zeven jaar wat her en der via interim haar beroep van kleuterleidster uitgeoefend, zette Veerle Vanden Auweele — via de RVA — de stap naar de burcht van Oostendes puurste flamingant Bert Ruyschaert in de Aartshertogstraat, om er halfijds en voor VOVO (Vereniging Ontspanning Volksontwikkeling Oostende) en de Vlaamse cultuurorganisatie Rodenbachfonds de werkfrak aan te trekken.

#### — Waarvoor staat Rodenbachfonds ?

— **Veerle** : „Vlaams cultuurfonds met gedurfde Vlaamse overtuiging. Democratisch maar niet oppervlakkig, verdraagzaam maar niet sullig en heel creatief hebben we een open kijk op de wereld. We staan voluit achter het bestendig Vlaamse eigenzijn en hebben hiervoor tentoonstellingen en activiteiten als bagage om het waar te maken. Een gedrevenheid die doorgespeeld wordt naar zo'n 100 plaatselijke afdelingen.”

#### — Structuur van deze nationale beweging ?

— **Veerle** : „Er zijn vier provinciale secretariaten voor Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Voor onze provincie is het adres Aartshertogstraat 4, Oostende, ☎059-51 64 03. Door 10 euro te storten op rekeningnummer 446-0089561-73 of 068-2012783-60 verwerf je een jaarabonnement op het nationaal, driemaandelijks tijdschrift *De Koerier*, die je helemaal vertrouwd maakt met het streven en doen van het Rodenbachfonds.”

Toen Veerle vorig jaar besloot zich volledig in te zetten voor het Rodenbachfonds, betekende dit het stopzetten van de 12-jarige inzet voor VOVO. „Een vereniging waar ik altijd zeer graag voor heb gewerkt. VOVO is op zich een toffe vereniging voor 50-plussers, die mensen groepeerd waarmee ik graag contact had.”

#### — Gezicht en toenaderingskansen...

— **Veerle** : „Ooit gesticht door wijlen Bert Ruyschaert heeft het dagelijks bestuur vandaag volgend gezicht : voorzitter Marcel Talloen, of voorzitters Vera De Guffrouy en Jef Tommelein ; secretaris Bernadette Thysen en penningmeester André Servaes ; medewerkers Mia Vermeesch, Moniek Vanhercke, Martine Samyn en Michèle Debeun. VOVO-lidmaatschap verwerft men mits 7,50 euro.”

Als secretaris van het Oostendse 11-Julicomité is Veerle Vande Auweele niet weinig fier, nu al het programma van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap mee te delen, zoals het in de Koningin der Badsteden zal plaatsgrijpen. 700 jaar na de memorabele slag op de Kortrijkse Groeningekouter, zal het Vlaamse bewustzijn er aldus worden weerspiegeld :

■ **Woensdag 10 juli** : academische zitting. In het Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein, geven volgende persoonlijkheden een elan aan het Vlaamse feest : Hilde Veulemans (eerste schepen), Johan Soenen (nationaal voorzitter Vermeylenfonds), Johan Desmet (voorzitter Oostends 11-Julicomité). Er is de traditionele uitreiking van de Gulden Spoor, terwijl Krikkemik in staat voor kleinkunst en volksmuziek. De Stad Oostende biedt een receptie aan.

## VOVO, toffe club voor 50-plussers !

■ **Donderdag 11 juli** : eucharistieviering. Om 10 u. wordt in de Sint-Petrus- & Pauluskerk de dienst opgeluisterd door Gaudia Cantorum o.l.v. Filip Devisch. Om 11 u.30 volgt in het stadhuis een feestelijke receptie, aangeboden door stadsbestuur. Ondertussen concerteert stadsbeiaardier Jean-Pierre Hautekiet op het Wapenplein.

- Feestmaal : om 12 u.30 wordt het Guldensporenfeestmaal opgediend in zaal Benny, Vlaanderenstraat 13. Inschrijving voor 3 juli op ☎059-80 08 41.

- Avondfeest : met Groupe Folklorique Flamand uit Zuid-Vlaanderen, Jan Staes en 't Humoristisch Verbond, zang en samenzang o.l.v. Paul Gunst, zang en presentatie Connie Neefs met aan de vleugel Jean-Pierre Hautekiet.

Wat meer tolerantie, alstublieft...

## Neen aan racisme en extremisme

Veerle Vanden Auweele kan begrip opbrengen voor het vaak onflexibele gedrag van flaminganten, gewoon omdat *het waarom* hen een logische attitude oplegt. „Evenwel voor mij geen reden opdat mijn begrip extreme proporties zou aannemen...”

Onbewust kreeg Veerle het Vlaams bewustzijn van thuisuit mee. Dan nog wel van moeder Lauraine die ventjelijf Leon Vanden Auweele zover dreef dat hij bestuurslid werd van de Zandvoordse Volksunie. Dat was in de tijd van Dr. Van Rintel en Miel Vansteenkiste.

#### — Republiek een droom voor jou ?

— **Veerle** : „Ik ben niet tegen het koninkrijk, maar zou het niet erg vinden mocht België morgen worden opgesplitst. Van natuur uit wil ik met iedereen overeenkomen.”

#### — Je voelt je geen enge flamingant...

— **Veerle** : „Heel zeker niet ; ik ben trouwens tegen elke vorm van extremisme en racisme. Ik heb niets tegen kleurlingen, maar hou me aan het principe dat ze, eenmaal geïntegreerd, deel moeten uitmaken van het land waarin ze wonen. Onze taal spreken is dan ook een hoofdzaak. Ze moeten alerminst hun religie aan mij opdringen, net zoals wij hen niet in het katholiek of vrijzinnig straatje moeten duwen. Laten we, in godsnaam, over heel de wereld eens en voor altijd tolerant zijn voor mekaar...”



Opsplitsing heel spijtig en absoluut onnodig

# Volksunie de Titanic achterna...

Oorspronkelijk bedoeld om binnen en buiten de bestaande partijen meer gelijkgezinden voor de Volksunie te winnen, kwam ex-voorzitter van de VU, Bert Anciaux, van een kale reis terug. Na verloop van tijd werd de linksliberale ID-21 niet alleen opgesplitst tot NV-A en Spirit, maar werd glamourboy Bert dan nog door rode pokken besmet...

Een verwarde toestand die Veerle Vanden Auweele zo erg als triestig vindt. „Ik voelde me goed bij de Volksunie. Dat Anciaux op zeker moment de kant van sp-a koos, verwonderde me niet erg, omdat ik de indruk heb dat Bert veelal te veel aan zichzelf denkt.”

— **Die opsplitsing ter verruiming zint je niet?**

— **Veerle:** „Ik vind het niet alleen spijtig, maar het had

zich ook nooit moeten voordoen. Het stuk bijgekomen ID-21 betekende de dood. Trouwens als je *vernieuwing* wil brengen, moet je dat doen met de mensen die er zijn.”

— **Na bevrijding en medegaande repressie stak een indrukwekkende Vlaamse golf op. Maar plots verloor die vloed stuwkracht. Pikten de andere partijen de Vlaamse kaas van tussen het VU-**

**brood?**

— **Veerle:** „Dat is eigen aan de politiek hé: wanneer men ziet dat het volk voor een bepaalde richting kiest of voor een bepaald idee te strikken is, zijn de andere partijen er als de kippen bij om het klaargestoomde kiesvee voor eigen baat te winnen...”

— **Politiek toch een raar beest...**

— **Veerle:** „Vandaag moet het allemaal Vlaams zijn die de klok slaat en klepelen alle partijen maar tegen dezelfde flamingante wand. Pijnlijk nefast natuurlijk voor de partij voor wie het Vlaams de hoofslagader was van haar aanvankelijke betrachtingen.”

— **Wat moet een partij volgens jou inhouden?**

— **Veerle:** „Allerminst een tafelbeuker, ben ik het type dat

gemakkelijk spreekt met mensen en zoveel mogelijk iets probeer in zachtheid op te lossen. Zodra er ruzie gemaakt wordt ben ik weg. Vandaar een persoonlijk *raar* idee: als iedereen met mekaar zou overeenkomen zouden er in feite geen partijen moeten bestaan. Als je op school in de klas tezamen zit, moet je toch ook overeenkomen! Dus als je van meetaf aan altijd met verschillende mensen aan tafel zit en samen ijvert voor het goede beheer van het land, moeten daar toch goede resultaten uit voortkomen.”

— **Wat denkt pa van de te loorgang van 'zijn' VU?**

— **Veerle:** „Hij is tevreden dat er nog een NV-A is, wat niet belet dat hij het opdoeken van Volksunie enorm spijtig vindt.”