

Daniël Opdedrynck : „Religieus noch politiek van aard maakt Rotary dubbel zo boeiend”

Oostende is de Belgische

Rotaryprimus



Toen Daniël Opedrynck 17 was en Corinne Bijweert een jaartje jonger kregen beiden tijdens het oudejaarsbal van Atheneum en Lyceum dé kick. „Met lang zwart haar, beentjes die stevig op de grond stonden en niet naast te kijken karakter was Corinne direct het meisje van mijn dromen. Ze was ooit drie jaar voorzitter van de Christelijke Middenstandsbeweging voor Vrouwen en heeft ook nog op de Bredense CVP-lijst gestaan.” Het gezinsleven heeft pit. Zoon Kris (26) liep volgde politieke wetenschappen en Europese administratie aan de universiteit. Hij is vandaag bedrijvig bij 'Ernst and Young' dat zich internationaal inzet voor subsidies voor onderwijspersoneel. Komende 6 mei stapt hij in het huwelijksbootje met Liesbeth Pauwels uit Merendree. Dochter Katrien (22) studeert logopedie in Gent. Dochter Annelies (16) zit in haar laatste collegejaar. (Foto ET)

■ Nu Rotary International 100 lentes jong is, oogt 2005 als een opperbest jaar voor erevoorzitter Daniël Opdedrynck. Al is zijn geluk tweeledig omdat zijn eigen elektriciteitsbedrijf – ooit door opa Oscar en oom Désiré gesticht – zowaar naar een 80ste levensjaar bolt. „Het boeide mij van meet af aan hoe Rotary met vriendschap en groepswerking zoveel kon doen voor de maatschappij. Fascinerend daarbij is wel dat Rotary zich aan religie noch aan politiek verplicht voelt. Mooi toch hoe mensen, die niet nalaten hun beroepsethiek hoog te houden, zich zo sociaal kunnen inzetten.”

Het eeuwfeest siert de Koningin der Badsteden met een heel speciale collier, als je weet dat de stad Oostende in 1923 de allereerste Belgische Rotaryclub rijk was. Op 19 maart wordt dit in de kursaal feestelijk herdacht met een opera- en belcantoconcert.

Geboren op 19 februari 1952 en getogen aan de Breidense Kustlaan had Daniël Opdedrynck ook een lieve zus Monique, die het met haar 3de dan zwarte gordel tot coach van de Belgische Judobond bracht. En Daniël zelf stond als zesjarige kleuter al op de tatami.

**Hoe is het elektriciteitsbedrijf ontstaan ?**

**Daniël :** „Grootvader Oscar en zijn broer Désiré hadden vanaf 1926 een atelier aan de Visserskaai, waar vissersboten het ruimste deel van hun activiteiten uitmaakten. Ze hebben trouwens in Oostende ooit het allereerste schip helemaal op elektriciteit overgeschakeld. Na de bevrijding werd de firma overgeheveld naar de H. Baelskaai 35, omdat de vismijn intussen naar de vuurtorenkant was verplaatst.”

**Welke was de inbreng van vader Henri ?**

**Daniël :** „Toen pa actief deel uitmaakte van het familiebedrijf, kon naast de revolutionaire heraanpak niet meer gekoken worden. De appartementsgebouwen en ziekenhuizen waren in Oostende voor de Opdedrynck-bvba een fantastische pool om op de noodwendige elektriciteitsaansluitingen in te pikken. Pa werd directeur van het bedrijf in 1972, met 10 mensen als personeel. Op dit

moment werkten zowel mijn zus als ikzelf in het bedrijf. Vader stond in zijn tijd helemaal open voor nieuwe zaken, want het opkomen van elektronica en dito computers maakte hij van dichtbij mee.”

## „Elektriciteit heeft steeds meer revolutionaire mogelijkheden”

**En moeders rol ?**

**Daniël :** „Moeke Denise Hardeel had naast haar kinderen een niet onaardige gerichtheid tot kunst : penseel en palet waren haar zeker niet vreemd.”

**Plichten en ontspanning van de student ?**

**Daniël :** „Al in het college kon ik aardig overweg met taal, bij zoverre dat ik er nu zelfs nog aan denk om ooit een boek te schrijven. Het op papier vastleggen van karikaturen ligt mij trouwens ook heel goed. Om maar te zeggen dat je alles niet te zwaar mag opvatten, wil je niet te bloedserius worden. Ik speel ook gitaar en zing erbij... als niemand het hoort !”

**Hoe verliep je kennismaking met de Gentse universiteit ?**

**Daniël :** „Na het college deed ik een jaar geneeskunde in Gent. Ik interesseerde me vooral voor psychiatrie. Ik vind dat ieder jong mens dat

eens zou moeten doen : jezelf ontdekken met het aftasten van je eigen grenzen. Ikzelf leerde drie kanten van de medaille kennen : de voorkant, de achterkant en de zijkant... die je, inzake problemen, pas écht wegwijs maakt.”

**En dan trok je naar het Oostendse Hoger Technisch Instituut.**

**Daniël :** „Ik vertrok uit Gent omdat het elektriciteitsbedrijf in vaders handen kwam en hij me zei te beraden of ik ooit het familiebedrijf zou verder zetten. Reden waarom ik van studierichting veranderde.”

**Hoe ziet de firma er vandaag uit ?**

**Daniël :** „Vandaag werken we met 18 mensen, waaronder twee dames. Er dringen zich veel nieuwe technologieën en markten op. Men ontdekt en fotografeert hemelverre planeten, waarvoor puurste digitale techniek en meegaande peperdure toepassing nodig zijn. We hebben het dan nog niet over artificiële intelligentie, waarbij computers zichzelf competentier maken. Een omwenteling waar de geneeskunde zeker een immens voordeel blijft uit putten.”

## Rotary's Polio Plus wil kinderverlamming de wereld uit

**Welke is jouw betrokkenheid bij Rotary ?**

**Daniël :** „Ik werd van 1998 tot 1999 door de leden tot voorzitter van Rotary Club Ter Streep verkozen. Ik maak ook deel uit van het Rotary districtbestuur dat West- & Oost-Vlaanderen en Henegouwen omvat. Iedere vertegenwoordigde club zamelt jaarlijks zo'n 15.000 euro aan fondsen in.”

**Hoe wordt het bestuur samengesteld ?**

**Daniël :** „Jaarlijks worden een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuur verkozen. Na een jaar voorzitterschap mag men gedurende drie jaar niet meer in het bestuur zetelen, opdat ook andere meningen en

streefdoelen een kans zouden krijgen. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 125 euro. Wekelijks wordt in Thermae Palace vergaderd, waarbij de vrouwen graag naar de laatste vergadering van de maand meekomen. Tegenwoordig kunnen de dames inderdaad ook lid worden van Rotary. Er is tot nog toe nog maar één reële Rotarianlady: Rika Devriese, directrice van het Klein College. Meteen is de weg vrijgemaakt opdat ooit een vrouw zou kunnen preses worden van Rotary Ter Streep.”

Zaterdag 19 maart wordt de 100ste verjaardag van Rotary gevierd in de kursaal.

**Daniël :** „Het opera- & belcantoconcert brengt de bekendste fragmenten uit de opera's van Leoncavallo, Mascagni, Puccini en Verdi. Op het podium staan dan sopraan Xenia Konsek, tenor André Post, bariton Werner Van Mechelen, de Kempische Oratoriumvereniging, het Vocaal Collectief en het Vlaams Radio Orkest, dit onder leiding van Balazs Kocsar. Toegangskarten kosten 20 euro en zijn te verkrijgen via [www.kustfestival.be](http://www.kustfestival.be) of bij de Rotaryleden.”

**Op welke vlakken werken de Rotaryclubs van de kustregio samen ?**

**Daniël :** „Met het voortdurend toenemende druggebruik als grote bezorgdheid beslisten we om, naar aanleiding van het Rotary Kustfestival, een praktische en financiële steun te verlenen aan het M.E.G.A.-project, een preventieprogramma ter voorkoming van druggebruik en geweld dat als slogan scandeert: „Rotary leert jongeren neen zeggen tegen drugs!”

**Waarvoor staat M.E.G.A. ?**

**Daniël :** „Het staat voor 'Mijn Eigen Goed Antwoord' en wil de weerbaarheid van de kinderen tegen drugs en ongeoorloofde genotsmiddelen verhogen en hen beschermen tegen verslaving en alle vormen van geweld. M.E.G.A. bestaat concreet uit tien lessen die uiteindelijk worden afgesloten met een M.E.G.A.-fuif, waar leerlingen voor hun deelname en inzet een certificaat van volharding ontvangen. Aan dit pakket wordt een professionele musical „Wat doe je in de kou?” gekoppeld.”

De overheid en de Hendrik Baelskaai

## „Vooruitgang van de vismijn is niet remmen”

„Typisch aan Oostende is wel dat ze op industrieel gebied buitengewoon polyvalent wil doen, om toch maar meer dan een waarde te bezitten. Mij goed, als men maar weet wat men wil”, vindt Daniël Opdedrynck.

**Daniël :** „Als men een vismijn wil houden, oké... maar dan moet je haar uitbaten en uitbouwen zoals ze is. Abuis dus om te oordelen dat een – volgens hen – onnodig bepaald stuk voor een ander doel zal gebruikt worden. Het komt over alsof de stad blijkbaar niet geïnteresseerd is om daar een vismijn te hebben, wat voor de mensen die willen investeren in de vismijn allerm minst interesses aanwakkert.”

**Een visie die geen duidelijkheid mist ?**

**Daniël :** „Welja, als je ziet dat de Oostendse vismijn er zien-derogen op vooruitgaat, lijkt dit dan wel een dubbelzinnige situatie. Vraag is en blijft : ga je voor een toeristisch project... of ga je resoluut voor de belangen van de vismijn ?”

**Je bent nochtans iemand die nieuwe ideeën niet uit de weg**

**gaat ?**

**Daniël :** „Ik ben allerm minst afkerig tegen eventuele vernieuwingen, met dien verstande dat ze een vismijnpolitiek op een deftige en allerm minst dubbelzinnige manier voeren. Dat ze alstublieft het vissersdok niet gaan volleggen met jachten. Heb je het hier aan de H. Baelskaai al eens gezien als het stormachtig waait ? Dan ligt het hier vol met vissersboten. Boten die plaats nodig hebben om te kunnen draaien wat onmogelijk wordt als het hier vol jachten zou liggen.”

**Toch hou je zielsveel van de stad van Paster Pype.**

**Daniël :** „Net als Leuven is de Koningin der Badsteden een stad op mensenmaat. Niet geweldig groot is onze city toch zo ontzaglijk gezellig met haar park, zee en toeristen. Zelfs Amerika maakt toeristisch Oostende niet monddood.”

Een vermeden gevecht blijft altijd een gewonnen gevecht...

# Als kleuter van zes al de dojo in

■ Erevoorzitter van de Oostendse Rotaryclub Ter Streep Daniël Opdedrynck trok al als kleuter van zes naar de dojo, om zich op de tatami de heilzame consequenties van de judosport eigen te maken. „Mijn oefenmeester was Hubert Lauwers, een zeer beminnelijke man, die fantastisch met kinderen kon omgaan”, weet Daniël nog.

**Welk heil heeft het judo jou al gebracht ?**

**Daniël :** „Ik heb twee keer in mijn leven een ernstig ongeval meegemaakt. In 1986 ben ik van een scheepslijftoren naar beneden op mijn hoofd gevallen: mijn nekwervels waren gebroken en mijn pols verbrijzeld. Zonder judosoepeelheid was het voor mij heel zeker helemaal gedaan geweest. Ook tijdens het naar school gaan heb ik me voor een aanstormende auto eens moeten rollen als een bolletje. Resultaat: mijn boekentas zat

onder de wagen, maar ik ontliep een catastrofe.”

**Leg nu eens uit wat je moet doen als je valt.**

**Daniël :** „Het simpelste is jezelf zo klein en rond mogelijk te maken, zodat je contact met de grond niet op een enkele plaats gebeurt. Val je op je arm, dan breek je je arm. Kom je als een bolletje neer, dan wordt het contact met de grond verdeeld over je hele lichaam. Neem een oude eik wier takken afkraken omwille van de bergen sneeuw die hij

moet torsen. Daarnaast staat een wilg wier takken neerbuigen, zodat de sneeuw er af valt en hij zich aldus opnieuw kan rechten...”

**Welke was jouw tactiek en trots als judoka ?**

**Daniël :** „Ikzelf was als judoka een tacticus die er niet zomaar invloog. Ik werd op mijn 16de ooit de jongste Vlaamse zwarte gordel. Onder oefenmeester Hubert Lauwers trainden we vier keer per week vooreerst in het stadhuis en naderhand in het sportcentrum, ook vandaag nog altijd the place to be voor judoka's. Op mijn 15de gaf ik al les aan de cadetten. Mits examens heb ik later, via Bloso, les kunnen geven aan oudere sportlui. Ik heb trouwens ook nog een cursus gevolgd voor scheidsrechter.”

**Ook vader Henri Opdedrynck was judosport heel genegen.**

**Daniël :** „Zonder zelf ooit actieve judoka te zijn geweest, verenigde vader drie Oostendse judoclubs tot één. Waar hij trouwens voorzitter van was. Als trainers kon hij rekenen op Jacques Delpiedsente, Hubert Lauwers en Staf Lauwereins.”

**Wat was het positieve dat je vader voor de stad Oostende aanvoerde ?**

**Daniël :** „Benevens het als patron van een elektriciteitsbedrijf present te zijn bij de nieuwe gebouwen die na de bevrijding meer en meer het stadsuitzicht verrijkten, is vader tamelijk lang voorzitter geweest van de Oostendse sportraad. Functie waarvoor hem trouwens een trofee van verdienste door de Stad Oostende werd uitgereikt. Hij stierf in 1985 aan een hersenbloeding tijdens een judokampioenschap in Brussel. Het plots overlijden overkwam ook mijn moeder.”