

Chr.-Ad. Wauters, *Félix Buelens. Vergeten vriend van Ensor of het coloriet van de tederheid*, Uitg. Erel, Oostende, 1973; 32 blz., geïllustreerd.

Een jonge Oostendenaar, student aan het Conservatorium te Brussel, vatte het plan op een tot nog toe te weinig bekende kunstenaar uit het nabije verleden voor het voetlicht te brengen. Over de schilder F. Buelens (1850-1921) is niet zo veel meer bekend en zijn werken zijn ook erg verspreid. Het opzet van de auteur was dan ook met deze plakette vroegere bekenden van de schilder of bezitters van documenten en werken aan te sporen met hem contact te nemen ten einde misschien later een uitvoeriger studie te realiseren. De bescheiden schilder, die Buelens was, verdient het.