

2024/0051



Bid God voor de ziel van

## de heer Valère DELRUE

weduwnaar van mevrouw Bertha DENYS

geboren te Bredene op 25 augustus 1909 en godvruchtig overleden te Brugge in het A. Z. St. Jan op 23 december 1981, gesterkt door de Heilige Sakramenten van de zieken.

**Oudstrijder 1940-1945**

**en vereerd met verscheidene eretekens**

---

De heer en mevrouw Frans HUYGEBART-DELRUE,  
Jongeheer Alain HUYGEBART,  
Mejuffrouw Carol HUYGEBART,

De families DELRUE, DENYS,  
BOLLENBERG en WILLEMS

danken U voor de troostgevende blijken  
van christelijke deelneming  
en voor uw gebed.

rouwleiding I. cafmeyer  
drukkerij matthys pvba - knokke-heist

Verheffen wij het hoofd tot Hem, die beloofd heeft de zijnen nooit te verlaten, en troosten wij ons bij de gedachte dat onze dierbare overledene het loon voor zijn verdienstelijk leven is gaan ontvangen.

Vader was één van die goede mensen die met gelatenheid gewerkt heeft en met nederige onderwerping de kruisen gedragen heeft die de Heer hem overzond.

De dood van zijn echtgenote is zwaar op hem neergekomen wat hij al die jaren moeilijk heeft kunnen verwerken.

De harde levenstrijd had hem uitgeput en plots kwam een einde aan zijn aardse leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid en liefde waarmede gij mij omringd hebt. Steeds hebt ge me zo goed geholpen en verzorgd, daarom mijn dank, mijn eeuwige dank. Laat uw liefde verder gaan door mij te gedenken in uw goede gebeden.