

2024/0098



IMPORTED

Augustinus 2

 DECORTE/GENT
foto cobas barcelona

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

René RASSAERT

matroos bij de R.M.T.

echtgenoot van mevrouw Georgette RAU

geboren te Oostende op 11 november 1931
en er plotseling overleden in het Ziekenhuis
Henri Serruys op 4 juli 1976, gezalfd met de
H. Olie.

Met verstomming staan wij geslagen bij het
onverwachte afsterven van deze jonge echtge-
noot en vader, en buigen deelnemend neer
voor de zware rouw.

In enkele uren lag dat sterke leven geknakt
en geveld. Wie deze man gekend heeft zal
niet zonder droefheid terugdenken aan zijn
vroegtijdig heengaan.

Veel te vroeg is hij van ons heengegaan.
Nu nog kunnen wij niet beseffen dat^{te} hij
niet opnieuw tussen ons zal verschijnen, met
zijn spontane dienstvaardigheid overal waar
hij helpen kon. De verslagenheid bij oversten
en collega's waar hij in dienst was toont
duidelijk aan wat hij voor hen betekende.

Heer onze God. Wij zijn dankbaar voor wat
hij voor ons geweest is, bedroefd om dit
afscheid, maar met de hoop op een eeuwig
weezien, vragen wij U dat hij in onze ge-
dachtenis moge blijven voortleven om alles
wat hij voor ons gedaan heeft. Heer neem
hem voor altijd op in Uw oneindige Liefde.
Help ons arme mensen op de weg der
veiligheid. Laat ons nu allen, beminde echt-
genote, kinderen, kleinkinderen, zuster, fami-
lieleden en vrienden, in geest van familieband
en van vriendschap, voor hem een klein
gebed prevelen. Zo wordt hij dan door ons

allen, op christelijke wijze, tot zelfs in de
dood vergezeld.

Akten van geloof, hoop en liefde.

Mevrouw René RASSAERT-RAU,

De heer en mevrouw
Bernard CLEARY-VANGHELUWE,

Jongeheer Benoit CLEARY,
Jongeheer Brian CLEARY,

De families RASSAERT, RAU,
DESMIT, VANDENBROUCK en CLEARY,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

E. Rommelaere, begraf en crem., tel. 70 40 92
Drukk. Sweetlove, Oostende, tel. 70 29 37