

6 DAAGSE VAN HET PAULUSPLEINTJE

1980



**VAN 17 TOT 18 AUG
TE OOSTENDE**

Johan Bultman



1871-1904

FEESTEN

Feesten is belangrijk. Feesten is samen een grote taart bakken. En er dan dagelijks een punt uit snoepen. Een feest is een film waar we nadien om de verstilde foto's glimlachen. Een feest is een ontploffing van vreugde om er alle dagen de levende vriendschap van na te proeven. Een feest is geen spektakel, is niet om naar te kijken. Een feest leef je mee, wroet je mee. Met je lijf.

Een toeval, een plotse ontdekking, een onverwachte ontmoeting kan een feest zijn. Maar als we samen de wil opbrengen om mekaar eens op een andere manier tegen het lijf te lopen dan op forensentreinen of via de wegkode, als we de drempels van afgunst en argwaan willen afbouwen voor zes dagen, dat is pas een feest dat verademing biedt. Als we de rare stukjes mens die we toch allemaal zijn voor een paar dagen willen samenleggen tot een grote kleurige puzzel, dan hebben we een kanjer van een feest. Met of zonder regen. Met of zonder rode of groenen cijfers. Met of zonder subsidies. Dan hebben we een knalfeest voor elk die bij het feest wil zijn. Dan wordt de Zesdaagse in tachtig prachtig.

Iwein.

Dit boekje is kleiner en daardoor handiger geworden. Dankzij een afspraak die we met onze adverteerders maakten. Al de advertenties hebben we onderverdeeld in rubrieken. Hierdoor wordt het geheel overzichtelijker en praktischer. Wel zijn er door deze manier van werken geen blikvangers meer, maar daartegenover is het vlotter om iets of iemand op te zoeken of terug te vinden. We danken al de mensen die dit jaar opnieuw een stuk van de Zesdaagse mogelijk maakten door ons hun publiciteit toe te vertrouwen. Als na ons feestje dit boekje tussen je herinneringen geklasseerd wordt, heb je dan meteen een handige gids bij van de adressen van de mensen die er ook nu weer bij waren.

Vrijtijdsbesteding

Café

Cuckoo's Nest,	Kerkstraat 12	801379
't Kroegske,	Sint Paulusstraat 80	708614
Le Neptune	bij Paul en Nadine, Dwarsstraat 7	
1302	Jean Plas, Pastoor Pijpestraat 5	702533
Stad Brugge,	Sint Paulusstraat 76	
Titan,	St Franciscusstraat 51A	
Europ,	Langestraat 26A	504485

Open brief aan stadsbestuur en verantwoordelijken.

Eerst en vooral dank voor de steun en de simpatie die ons Pauluspleintje tot en met 1979 mocht genieten. Zonder deze steun zou de Zesdaagse nooit het grote volksfeest geworden zijn. Niet zozeer omdat de jaarlijkse verliesdekking (100.000 tot 125.000 fr.) het deficit tot aanvaardbare verhoudingen terugbracht, maar vooral door de morele steun en de hartelijkheid die we altijd hebben ondervonden. Als we ons in de gemoedelijke sfeer en de vlotheid van de besprekingen, afspraken en regelingen indenken, dan beseffen we goed genoeg waarom we tijdens de korte periodes van jaarlijks contact vrienden hebben gevonden bij het stadsbestuur zowel als bij de mannen (en vrouwen) van toerisme, de werkhuisen en de openbare orde. Stadhuiswoorden kwamen er niet aan te pas. Ieder had begrip voor de mogelijkheden en de moeilijkheden. Alles open en joviaal.

Nu schrijven we 4 augustus '80. Tot op heden blijven een deel van de aanvragen onbeantwoord. De verkeersregeling zit nog in de mappen. Toelatingen bleven in het "schof" tot op het ogenblik dat de datum verstreken was. Dit jaar kan het dus blijkbaar niet meer. Omwille van enkele misverstanden of

verkeerd begrepen standpunten. De hartelijkheid ebt weg. Er groeit een taaie stroefheid. Officiële woorden duiden op een aftocht die niet moest. De steun die ons dit jaar werd aangeboden is louter schoorvoetend en platonisch.

Daar hadden we maar één antwoord op. Ons feest is een feest voor wie in het feest gelooft. Onze Zesdaagse is voor elk die er echt wil bij zijn; het is niet een receptie waar men aanwezig is omdat het moet, of voor de glamour. We hebben dan ook verkozen om niemand te verplichten mee te feesten als ze er niet met hun hart bij zijn.

We zullen dus de telefoontjes van de laatste minuten niet meer naar het "Wapenplein" sturen, we zullen het vertrouwde podium niet meer uit de handen van de werkhuisen zien groeien. De mensen met de verkeersborden zullen wel hun job doen, vermits we hiervoor zelf niet bevoegd zijn. We nodigen wel alle verantwoordelijken van ons stadsbestuur en de gemeenteraad uit om eens niet officieel een kijkje te komen nemen op ons pleintje tussen 12 en 17 augustus. Dat ze zelf kunnen oordelen of de georganiseerde wanorde echt niet zijn jaarlijkse plaats in de zon meer verdient. En als ze het willen, om zelf mee te feesten met ons. Want feesten gaan we. Zes dagen lang.

Dinsdag 12 augustus

- 18u. : Opening met Fanfare
19u. : Volksspelen en straattoneel
19.30u.: Astrid De Laender
20.30u.: Voljeir
21.30u.: Walter De Buck
24u. : Film

Cafe Pension Restaurant

Apollo 11	Manfred Brengman, Sint Paulusstraat 82	501630
Sint Sebastiaan,	St. Sebastiaanstr. 17	800001

Cafe Teater

Theiater,	Sint Franciscusstr. 22	504152
De Tube,	Van Iseghemlaan 40	702534

Hengelsport

De Meulemeester,	Ooststraat 59	708314
------------------	---------------	--------



Walter De Buck

De Bezieling en de stuwkracht die van deze man uitgaan is ongelooflijk. Hij begon als beeldhouwer maar trok op avontuur naar India in een tijd dat het nog avontuur en geen mode was. Hij maakte zich een repertorium arbeidersliedjes uit de roerige periode van de industriële revolutie in Gent eigen, naast eigen liedjes, straatliedjes en liedjes van Karel Waeri. Hij is de motor van de wedergeboorte van de Gentse feesten, traditie die op sterven na dood was. Als je de laatste jaren aanwezig was op een van de brandpunten van deze Gentse feesten is het meteen klaar dat deze man voor het volksleven in Gent en daarbuiten een enorme betekenis heeft. Hem komt dan ook de eer toe om het vuur in de pan te laten slaan op onze eerste dag. 't Is gewoon de realiteit.

Astrid De Laender

Deze accordeonschool moet voor geen enkele onderdoen. Alhoewel op en top Oostends is het nochtans de eerste maal dat het mogelijk

Woensdag 13 augustus

- 11.30u.: Aperitiefje met muziekje
12u. : Maaltijd
14u. : Jeugdanimatie
19u. : Volksspelen en straattoneel
20u. : Leonardo
21u. : Dabaret Salu
22u. : Zakdoek
24u. : Film

Hotel Restaurant

Ostendia,	Visserskaai 9	700095
Strand Hotel,	Visserskaai 1	707631 Telex 81357
Touring,	Visserskaai 4	703578

Restaurant

Den Uyl,	Elshoutbaan 491, Brasschaat	031.519093
----------	--------------------------------	------------

Tavernes

De Zeegeuzen,	Kapucijnenstr. 38	707390
De Kleine Beurs,	Zaal voor feesten en vergaderingen St. Petrus & Pauluspl. 8	701580

Jeugdherbergen

De Branding,	Raversijdestraat 20	501277
De Ploate,	Langestraat 82	

Fotografie

Foto film Robert,	Jozef II straat 3	505268
Foto Herman,	De Rudderstraat 75	321268

Snelrestaurantie

De Twee Gapers,	Dwarsstraat 2	503291
-----------------	---------------	--------

Tijdschriften

Tijdingen	Weekblad voor Oostende en omliggende Nieuwpoortse steenweg 27	503950
De Stoeten		
Ostendenaere,	Spilliaertstraat 57	505428

VCB

THE GOLDEN NUGGET

First Belgain QSL Swapclub
Bezoek onze stand: mogelijkheid tot inschrijving, stickers en alle informatie over QSL swappen, POB 28 2100 Deurne

De Barcadere

clubhuis "CANARD"
heet alle VCB-ers welkom
POB 89 St. Paulusstraat 69

is deze nest trekzakken naar ons pleintje te krijgen. Een dergelijk optreden is niet te missen. Wedden dat het pleintje ervan zindert.

Leonardo

Vaste gast op ons pleintje de laatste jaren. Fijne sketches, rake typeringen, malle situaties. Alles en iedereen waar hij tegenaanbotst speelt een rol in zijn spel. Niets ontsnapt aan zijn ironie. Hij mag wel een pionier genoemd worden van strattanimatie ofhoe je het ook noemt. Zeker als soloartiest. Bravo Leonardo.

Zakdoek

Vilvoordse groep. Waren hier al verleden jaar met repertorium, dat de waaier beslaat van Vlaamse Boerenpolka's tot Amerikaanse Sqauredances. Hun arrangementen en hun humor werken aanstekelijk. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze er dit jaar weer bij zijn.



STONGS

Met geld kom je nergens!

Toch niet op het Pauluspleintje, tenzij aan de kassa's! Al wat op het pleintje te krijgen is, is enkel te krijgen in ruil voor jetons. Zij vormen op de standjes op het pleintje zelf het enige wettige betaalmiddel. Op het eerste zicht misschien een ongemak. Eerst aan de kassa aanschuiven en dan pas om een worstje of een zakje friet of een pintje. Maar denk er dan ook eens over dat het systeem ook enorme voordelen heeft. Geen wisselgeld aan de bar of aan het frietkot, geen wachttijden voor het wisselen, geen misverstanden. Dit alles resulteert in een snelle en probleemloze bediening, aan al onze standen.

En vindt je volgende maand nog een exemplaar in de achterzak van je bolhoed, maak er dan een prettig souvenir van.



*De vader van Sam bogaerts &
De moeder van Lucas Vandervorst*



Dabaret Salu

Kabaretgroep uit Antwerpen. Bestaat uit Sam Bogaerts en Lucas Vandervorst. Zij tekenen verantwoordelijk voor de stichting "De Witte Kraai", actief op vele vlakken. Zij brachten dit jaar een opmerkelijke creatie van "De Minnaar"

Verleden jaar namen zij voor de tweede maal deel aan de Kamaretten in Delft en zij prijken nu op de winnaarslijst naast namen als Paul van Vliet, Neerlands Hoop, Donquishocking en Vangrail.

Zij noemen zichzelf halve "links" en ave "rechts". Zij brengen hun programma waarmee zij in Delft Lauweren oogstten in een aangepaste versie. Voor mensen die gewoon zijn in zaal op te treden en zeker voor het genre een heel experiment.

Voljeir

De mannen die twee jaar geleden de avond afrondden na Stampen en Dagen. Loodzware opdracht. Ze hielden het echter twee uur vol. Wat als klapstuk wel mag tellen. Rauwe volkse

liedjes, ballades en alles met een vleugje Ninove. Een paar van hen hebben inderdaad hun sporen verdiend als: de Mannen van de Savooiestraat. Recht naar het hart.

Schaeverbeke

Vijfkoppige groep uit Brugge. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige, Angelsaksische en Franse volksmuziek. Zij brengen ook eigen werk. Traden op in Brugge, Eeklo, Gent, Eernegem, Ieper en nu voor het eerst in Oostende.

Stampen en Dagen

Toktoktok. Moet deze groep nog voorgesteld worden. Waren zij niet verantwoordelijk voor het minutenlang gekakel op ons plein twee jaar terug. Verleden jaar konden ze hier niet zijn. Zij waren voor twee weken op buitenlandse tournee. Nu zijn ze er echter weer, sterker dan ooit, met hun zeer speciale humor, hun oostvlaams dialect en hun woeste baarden.

Wardje

Reeds verschillende malen kandidaat prins carnaval, op de meet geklopt nog wel is Wardje in het volksleven zeker geen onbekende. Dit jaar nog knoopt hij weer aan met een traditie en richt opnieuw het zo

OOSTENDE

- MEDIACENTER, TROONSTRAAT

VRIJDAG 22 AUGUSTUS 20u.

JOI 80

FINALE INTERNATIONALE MUZIEKFESTIVAL

ere-concert van de laureaat:

"APPRECIATIEPRIJS VAN HET PUBLIEK JOI'80"

LIVE FOLK CONCERT

JULIE FELIX

U.S.A.

Inkom 120 fr.

Voorverkoop 60 fr.

J.K. NON STOP Franciscustr. 40
of 059/70 94 59 na 19u.

Presentatie: **Luk Vandriessche**

Productie: STAD OOSTENDE - BRT 2 W.VI. - JK NON STOP

Pour la septième année consécutive la grande fête populaire d'Ostend est de nouveau organisée au Pauluspleintje. Ceci durant six jours, du 12 au 17 août. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on l'appelle les six jours du Pauluspleintje. Au cours de ces six années cette fête est devenue une des plus grands événements de la saison d'été d'Ostend. Cette fête est organisée par quelques entêtes. Tout le monde est le bienvenue au "pleintje". Tout le monde s'y sent chez soi. L'entrée est libre et gratuite. Il n'y a aucune obligation de consommer. Néanmoins il va de soi que dans une atmosphère pareille, les bières fraîches sont exquises, les saucisses sont succulentes, les frites sont croustillantes et les "totjes" et soupes sont délicieuses. Nous vous assurons des prix démocratiques. Vous aissez tenter. Venez nous dire bonjour et nous sommes convaincus que vous serez de retour l'année prochaine.

Avec les poches pleines d'argent vous n'arriverez nulle part, certainement pas au Pauluspleintje, sauf au caisses. Tout ce que vous pourriez obtenir au pleintje, s'achète contre des jetons. Dans les petits stands au pleintje ils sont la seule monnaie légale. A première vue cela pourrait vous paraître un inconvénient. Premièrement on fait la queue à la caisse pour obtenir par après une saucisse, des pommes frites ou une bière. Mais pensez aux énormes avantages que ce système vous offre. Plus de monnaie au bar ou au stand des frites; plus de temps perdu pour attendre se monnaie faciles malentendus. Tout cela résulte dans un service rapide et sans problèmes à tous nos stands. Et si par hasard vous trouverez le mois prochain un exemplaire dans une de vos poches, gardez-le, car il vous rappellera des souvenirs inouis.

This year is the seventh consecutive time that the great Ostend popular lete is being organised on the Pauluspleintje. It lasts for 6 days from 12th of August until 17th of August. Therefore it is called the "Six days of the Pauluspleintje". During this six years it has been developing itself to one of the most important events of the summer season in Ostend. It has been organised by a few headstrong people in cooperation with the municipal corporation. Everybody is welcome on the pleintje. Entrance is free. Obligations, there are more although there must be said that in such an atmosphere and on such a happening the cool drinks taste exquisite, sausages are succulent, chips are crisping, "totjes" and soups are hearty. Prices are democratic. Why shouldn't you let your charm. Just drop in and we will be sure to welcome you next year.

Money brings you nowhere; certainly not on the Pauluspleintje, unless you go to the pay-desk (we call them kassa). Whatever you want to buy on the pleintje, you will only get it against token. These are in all the stands the only legal means of payment. At first sight this might occur to you as an inconvenience. Queuing first at the pay-desk and afterwards for a sausage, a bag of chips or a beer. But just think about this system and its advantages. No change at the bar or at the chipstand, no wait for the change and... no misunderstandings. All this results in a quick and uncomplicated service at all our stands. And if next month you do find one of those tokens in your hip-pocket just keep it, as a souvenir.

Wie in jedem Jahr findet auch dies mal bereits zum siebten Mal das grosse Volksfest auf dem Pauluspleintje statt. Es dauert sechs Tage von 12-8 bis 17-8. Darum heisst es auch "die sechs Tage von Pauluspleintje". Dieses Volksfest ist in diesen sechs Jahren so bedeutungsvoll geworden, dass es für die Sommersaison ein Ereignis ist. Nur Dickköpfe sind in der Lage in Kooperation mit dem Stadtamt ein solches Fest zu veranstalten. Jeder ist herzlich Willkommen auf dem Pleintje und man fühlt sich wie zu Hause. Der Eintritt ist kostenlos. Man ist zu nichts verpflichtet, doch wer nicht widerstehen kann, dem steht natürlich nichts im Wege sich das leckere Bier und unsere saftigen Würstchen schmecken zu lassen. Es findet sich für jeden Geschmack etwas, auch die Fischesser kommen nicht zu kurz. Die Preise sind mässig. Lassen sie sich verführen und wir sind sicher, Sie kommen nächstes Jahr wieder.

Mit Geld bekommt man nichts, und sicherlich nicht am Pauluspleintje, hier tauscht man sein Geld für Jetons (Geldchips) an die dafür speziell aufgestellten Kassem ein. Die Jetons zählen als bares Geld, und nur mit diesen kann man am Pauluspleintje an allen Festbuden bezahlen. Auf den ersten Blick erscheint es zwar umständlich den Weg erst zur Kasse zu machen, Geld umzuwechseln, und dann erst die Möglichkeit zu haben, Bier oder anderes zu kaufen. Aber denken Sie auch daran, welchen grossen Vorteil es hat.

Z.B. kein Wechselgeld mehr an der Bar oder am Pommes Fritesstand keine Wartezeit mehr zum wechseln und keine Misverständnisse mehr. Das alles garantiert Ihnen eine schnelle und problemlose Bedienung an allen Buden. Und sollten Sie nach dem Fest noch Jetons in Ihrer Tasche finden, behalten Sie es als Souvenir.

Donderdag 14 augustus

- 11.30u.: Aperitiefje met muziekje
12u. : Maaltijd
14u. : Jeugdanimatie
19u. : Volksspelen en straattoneel
20u. : Schaeverbeke
21u. : Wardje en zijn volk
21.30u.: Stampen en dagen
24u. : Film

Kleding

Boetiek Anja	Kaaistraat 45	502375
Magali	Dameskleding Kappellestraat 5	504253
Nashville	Jeansstore Torhoutsteenweg 15	
Oosterse Kledij		
Boetiek Bovo	Louisastraat 3	503381
Lingerie T-shirts		
Mietje	Alfons Pieterslaan 93	702436
Breiwol en kaarsen		
't Wiekje	Breiderstraat 5	803617

Woon- en Winkelinrichtingen

Geschenkartikels

Hints	tin en porcelein Witte nonnenstraat 57	500098
Sculptura	Witte nonnenstraat 29	701366

Gas, gaskachels, koelkasten, wasmachines

Aernoudt Albert	Vindictivelaan 1	702641
-----------------	------------------	--------

Winkel en Horeca-installaties

Florizoone P.V.B.A.	Nieuwpoorsteenweg 267	704289
---------------------	-----------------------	--------

Elektriciteitswerken

Heughebaert Joseph	Dwarstraat 1	701264
--------------------	--------------	--------

Woningtextiel

Witdoeckt	Witte Nonnenstraat 9A	702914
-----------	-----------------------	--------

Schrijnwerkerijen

Maerten De Herdt P.V.B.A.	Camerlincksstraat 15 Middelkerke	302348
------------------------------	-------------------------------------	--------

Vrijdag 15 augustus

- 11.30u.: Aperitiefje met muziekje
14u. : Jeugdanimatie gedurende
de namiddag op het plein
en in de straten:
Albion Morris man,
Threeports swing combo
17u. : Vrij podium
19u. : Volksspelen en straattoneel
20.30u.: Annemarie, Frank en
Stefaan
21.30u.: Threeports swing combo
24u. : Film

De Vier Voetjes

Coiffeur Chris	Rogierlaan 34 Oostende	707801
Jean-Pierre	Torhoutsesteenweg 373	802895
Groenendaal	Hondersalon Frère Orbanstraat 25	501812
Rietorchis	Witte Nonnenstraat 49	504065

Voeding

Brood en Banketbakkerijen

Hioco	Torhoutsesteenweg 102	703906
J DeWaele	Kaaistraat 26	703795

beruchte vrouwtjesbal in. Is het dan
verwonderlijk dat hij ons hier trakteert op een
keuze uit Oostendse liedjes die je wel allemaal
kent. Meezingen geblazen dus.



Albion Morris Man

Na een paar jaar afwezigheid zijn zij hier terug. Hun kleurrijke en begeesterende dansen staan ons nog zeer duidelijk voor ogen. Weinig spektakels bieden de dynamiek die deze jongens ten toon spreiden. Hun benadering van traditionele gegevens met hun zeer eigen humor maakt elk van hun optredens tot een hoogtepunt. Telkens weer opnieuw weten zij te verrassen. Zowel op gebied van Morris Dances als wat de muzikaliteit betreft: niet te missen.

Zaterdag 16 augustus

- 11.30u.: Aperitiefje met muziekje
12u. : Maaltijd
14u. : Jeugdanimatie met
Stekelbees. De zenuwshow
16.30u.: Rondgang Ostendia Schotten
17u. : Beker van het Paulus-
pleintje. Touwtrekken
voor Oostendse
Folkloreverenigingen
19u. : Express Cajun
20u. : Volksspelen en straattoneel
20.30u.: Stupido Special
21.30u.: Jan Smed
22.55u.: Marcel van Maele

Poelier

Laleman	Kapucijnenstraat 4	702394
---------	--------------------	--------

Slager-Spekslager

Bogaert Norbert	Nieuwstraat 15	702952
Gilbert	Ooststraat 61	703116
Dhondt-Dejonghe	Torhoutsteenweg 338	701618
Lammaing Loens	Torhoutsteenweg 304	703488
Van Craeynest		
Armand	Witte Nonnenstraat 3	703054

Three Ports Swing Combo

Enkele jaren geleden hadden zij hun eerste optreden bij ons. Wij hadden al dikwijls gepoogd Eddy Butcher hier op het podium te brengen, maar na jaren is het dan toch gelukt dat hij samen met een paar vrienden met wie hij wekelijks jamde het schavot beklom. Sindsdien is de groep regelmatig opgetreden met stijgend sukses. Jammer genoeg kan onze plaatselijke held hier niet zijn dit jaar, maar in zijn plaats komen twee man de kopersektie versterken, wat alleen maar het vuur van de improvisatie kan stimuleren. Het zal swingen? Heel zeker.

Annemarie, Frank en Stefaan

Allernieuwste en originele naam voor een trio dat van wal ging onder de naam Annemarie Piron en groep. De warme en geschakeerde stem van Annemarie past wonderwel bij de keuze van hoofdzakelijk schotse en ierse ballades die deze groep brengt. Zij wordt hierin prachtig ondersteund door haar twee begeleiders.

Stekelbees

Stekelbees brengt dit jaar opnieuw een levendig totaalspektakel met frisse liedjes, sketches en kinderatelier. Samen met de kinderen brengen ze dan een knotsgekke

Zondag 17 augustus

- 11.30u.: Aperitiefje met muziekje
12u. : Maaltijd
14u. : Jeugdanimatie, met
totaalprogramma van de
kinderen
17u. : Ladjo Bilo
19u. : Volksspelen en straattoneel
20u. : Ladjo Bilo
21u. : Albion Morris Man
22u. : Staccato
22.20u.: Ladjo Bilo
05u. : Ontbijt voor de over-
levenden en afbraak

Spaarkassen - Verzekeringen - Zakenkantoren

Assubel Pas

Johannes Sint Paulusstraat 84 504108

A.S.L.K.

Algemene Spaar en Lijfrente Kas

Kappellestraat 3

Raiffeisenkas Rogierlaan 2 802143

Dieter Vermeersch

P.V.B.A. J. Peurquaetstraat 1D 504178

dans-zing- en speelshow. De Zenuwshow. Een animatie met veel afwisseling en kabaal over stress en lawaai.

Ostendia Schotten

Bekende Oostende Tachtigman sterke groep. Zij brengen een rondgang op en rond het plein met hun groep muzikanten en majoretten in kostuum.

Express Cajun

Blue Grass muziek maar met invloed van de muziek die de franse kolonisten naar Louisiana meebrachten. Een jonge groep uit Aalst schiet aardig op met deze soort muziek.

Circus Stupido

Nieuw tweetal, (een uit Oostende) die kabaret brengt geent op de beste traditie van Neerlands Hoop. Zij gooien met Stupido Special een voor openluchttoestanden aangepaste versie van hun show waarmee ze al in het Kursaal te gast waren.



Elke avond Uitstuf in het
Theiater om 01uur.

- 12: Voljeir
- 13: Parasar
- 14: Schaeverbeke
- 15: Annemarie Piron
- 16: Voekesjuus
- 17: Piottos

Vishandel

Florida,	droog- en verse vis Alfons Pieterslaan 34	707385
----------	--	--------

Wijn

Crott Erich	wijnen Jacob Gerhardt Aartshertogstr 65	800480
-------------	--	--------

Kruiden

't Klavertje 4	Oostendes kleinste brood- winkel en kruidenwinkeltje Dwarsstraat 9	
----------------	--	--

Drukkerijen - Publiciteit

Sneldrukcenter	Torhoutsteenweg 354	707123
Publi Van Acker	Zeefdruk-Montage, Duinenstraat 197 Bredene	322974

Jan Smed

Na vijf jaar vruchteloze pogingen om deze Volksmuziekgroep naar ons pleintje te halen, zijn we er in 80 in geslaagd. Misschien niet zo bekend als andere Brabantse groepen die Volksmuziek brengen, moeten ze er muzikaal zeker niet voor onder doen. Het zou ons niet verwonderen indien we met hun optreden het ware volksbal meemaken. Eén van de sterkste zijde van deze mannen. "t Zal reigenen dat het giet. En als er gien Faro is dan drinken waai lambiek."

Ladjo Bilo

Deze zigeunerband, waar we direkt een paar bekende Piottos zien in zitten moet voor onze finale zorgen. Minnaars van Gipsy Music. Lek maar uw lipjes en uw vingertjes. Zij laten je niet los voor je op de plancher staat te wippen en te springen en te zingen dat het een lust is.



Jongeren adviescentrum	Sint Paulusstraat 6	505745
Non Stop Jeugdclub	Sint Franciscusstraat 40	709459

Optiek

Demuynck	H. Serruyslaan 16	803455
----------	-------------------	--------

Autoverhuur

Garage Istamboul	InterRent open ma-vr 8-19 za-zo 9-19 Visserskaai 8	703849
---------------------	--	--------





TAVERNE

de klokke

christinastraat, 35 a

tel. 059/50 25 06

uitgebreide keuze van warme
 en koude dranken

Open dag & nacht

Specialiteit: - Croque Monsieur
 - Belegde Sandwich