

WOENSDAG 11 JULI 1990

GULDENSPOREN FEESTEN

PROGRAMMA

Organisatie:
11 JULIKOMITEE OOSTENDE
onder auspiciën van
het Stadsbestuur Oostende

Avondfeest van
de Vlaamse
Gemeenschap:
in co-productie
met Dienamo v.z.w.



VLAAMS AUDIOFONDS

VZW

voegt de daad bij het woord

Eigen platenproductie:

- * **RIJ MAAR AN OSSEWA** (CD/MC):
27 bekende en minder bekende Zuid-Afrikaanse volksliedjes.
- * **MOOI VLAANDEREN I** (LP):
nieuwe liedjes over Vlaanderen door bekende vedetten.
- * **MOOI VLAANDEREN II** (LP/CD/MC):
een prestigieuze productie met 64 minuten gloednieuwe liedjes door bekende artiesten.
- * **Fijne liedjes door CECILE VAN DIJCK** (LP/MC):
een Vlaamse chansonnière op haar best.
- * **VLAANDEREN NATIONAAL** (MC):
traditionele Vlaamse liederen door het koor Con Amore met orkestbegeleiding.

Breng eens een bezoek aan het

KIJKCENTRUM

van het Vlaams Audiofonds vzw,
Aartshertogstraat 4, Oostende. Tel.: 059/50.84.80

u vindt er een rijke keus aan CD's LP's en Mc's (nationaal en internationaal repertoire) **tegen onklopbare prijzen**. Bij uw eerste aankoop wordt u een lidkaart-voordeelkaart zomaar kado gedaan!

11 JULI: FEESTDAG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Op 11 juli herdenken de vlamingen de Slag der gulden Sporen te Kortrijk in 1302.

Deze herdenking werd intussen tot officiële feestdag uitgeroepen van de vlaamse gemeenschap.

Voor de eerste maal in de geschiedenis vochten te Kortrijk voetvolkmilities der steden tegen een keurleger gepantserde ruitery van edelen.

Deze kruim van de franse adel werd er verpletterend verslagen. Van de 2500 ridders sneuvelden nagenoeg de helft.

Na de slag verzamelden de vlamingen honderden gulden Sporen. Vandaar de termen 'Guldensporenfeest' en 'Guldensporenslag'.

Het was de beslissende slag in de vlaamse nationale bevrijdingsstrijd, die tevens een sociale strijd was om medezeggingschap van de burger.

Hij vond in het toenmalige Europa grote weerklank en ook navolging.

Daarom was deze zege in de strijd om vrijheid en gelijkheid tevens een grote dag voor heel het avondland op weg naar Europese democratie.

In het bevrijdingsdenken van vandaag is daarom 11 juli niet enkel een vlaamse, maar ook een Europese feestdag.





ASLK

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTKAS

AGENTSCHAP OOSTENDE "DERBYLAAN"

JORIS VANHECKE

Directeur

Derbylaan 2, 8400 Oostede

Tel. (059) 50.66.75



11 JUILLET: JOURNEE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Le 11 juillet les Flamands commémorent la bataille des Eperons d'Or qui a eu lieu à Kortrijk (Courtrai) en 1302.

Dans l'intervalle, le jour-anniversaire de cette bataille fut proclamé journée officielle de la Communauté flamande.

Pour la première fois de l'histoire une milice pédestre mise au pied par les villes flamandes, se battit contre une armée d'élite composée principalement de chevaliers portant armures et cuirasses.

La fleur de la noblesse française y fut anéantie. Des 2.500 chevaliers qui furent part au combat, environ la moitié y périrent.

Après la bataille les Flamands ramassèrent des centaines d'éperons d'or. C'est pour cette raison qu'on commençait à parler de la Bataille des Eperons d'Or et de la Fête des Eperons d'Or.

Ce fut la bataille décisive de la lutte nationale flamande de libération, qui fut en même une lutte sociale (de classe) pour l'obtention de la participation au pouvoir du peuple.

A l'époque cette bataille fit grand bruit en Europe et l'idée de la participation du pouvoir trouva même une suite chez certains autres peuples.

C'est pour cela que cette victoire dans la lutte pour la liberté et l'égalité fut en même temps un grand pas en avant pour l'Occident tout entier, sur la voie de la démocratie européenne.

Dans la propagation de la pensée libératrice de nos jours, le 11 juillet restera non seulement une date de souvenir flamande, mais aussi et surtout une journée de fête qui va de pair avec la diffusion de l'idée européenne.

